

STICHTING WIJ(K)FEESTEN OVERHOVEN PRESENTEERT:

WIEKFEESTE EUVERHAOVE 2012

ZATERDAG 8 SEPTEMBER

• JEUGDMIDDAG

MET DIT JAAR EEN DEMONSTRATIE VAN DE:



BRANDWEER SITTARD



AANVANG: 13:30 UUR (GRATIS ENTREE)

O.A: OUDERWETSE "KËNJERSJPEELE" VOOR DE WINNAARS ZIJN ER LEUKE PRIJZEN

ZONDAG 9 SEPTEMBER

• BRADERIE/ROMMELMARKT

AANVANG: 09:00 UUR

EEN UITGEBREIDE BRADERIE/ROMMELMARKT MET MEER DAN 50 STANDPLAATSEN...

• "LUDIEKE HIGHLAND-GAMES"

AANVANG: 14:00 UUR

EEN GROOT AANTAL TEAMS (VERENIGING/BEDRIJVEN) STRIJDEN OM DE FELBEGEERDE TROFEE.
ER IS DIT JAAR WEER GEZORGD VOOR SENSATIONELE SPELLEN. KOMT DAT ZIEN!!!

U BENT VAN HARTE WELKOM!



ZOALS GEBRUIKELIJK ZULLEN DE EVENEMENTEN IN EN
RONDON

"OOS KAAR" PLAATS VINDEN.

ADRES: GELDERSESTRAAT 41
6136 AS SITTARD

C.V.
de
N
A
R
R
E



Judo Club
Overhoven



GESLAAGDE OVERHOVENSE JUBILEUM WIJKFEESTEN 2011

In het weekeinde van 10 en 11 september vorig jaar vierden wij, de organisatie en iedereen in Overhoven, ik meen dat dat een tinnenjubileum heet, het tweede lustrum van de wijkfeesten. En we mogen wel spreken van een zeer geslaagd jubileum. Wie had dat inmiddels 11 jaar geleden gedacht toen een aantal enthousiastelingen, met voorop Fred den Rooijen als kartrekker, op het idee kwam om weer een wijkfeest te organiseren. Het stoorde een aantal mensen dat er in onze wijk geen moment meer was waar alle buurtbewoners, oud en jong, gezond en ziek, in een ongedwongen sfeer onder het genot van een drankje en een hapje, eens met elkaar lol konden hebben. Na dit, met vertegenwoordigers van diverse verenigingen, ter tafel gebracht te hebben, werd dit idee hartelijk omarmd. Wanneer dan? Na overleg werd er gekozen voor het tweede weekeinde van september, zo direct na de zomervakantie, met nog grote kans op redelijk weer, leek ons geschikt. Dan kan iedereen, in een ongedwongen sfeer zijn belevenissen, van de afgelopen vakantieweken, aan burenen en bekenden vertellen. In eerste instantie werd dit "project" getrokken door de Narre, de Judoclub, de Hofzèngesj, en kapel Mem Sjoos, waarna het Kerkbestuur, Wijkplatform en de Traktorclub volgden. Je mag dus wel zeggen een breed gedragen initiatief. En uit dit initiatief ontstond de, Stichting Wijkfeesten Overhoven. Als je iets organiseert in "Oos Euverhaove", dat geschikt dient te zijn voor zowel binnen en buiten activiteiten dan kom je al snel terecht bij Oos Kaar. Met steun van Rina Schols zijn we zo van start gegaan.

Die eerste Wijkfeesten bestonden uit op vrijdag een korenavond, op zaterdag de kindermiddag en zaterdagavond een historische stoet met aansluitend een bal. De festiviteiten werden afgesloten op zondag met de inmiddels in de wijde omtrek bekende Ludieke Highlandgames. Het was direct zo'n daverend succes, dat we nu 11 jaar later de 11^e Wijkfeesten voor de boeg hebben.

Mag ik u namens de Stichting uitnodigen op 10 en 11 september om met ons een geweldig wijkfeest te vieren. Op zaterdag gaan we van start met de "Kènjermiddig" (met dit jaar een demonstratie van onze Brandweer) en op zondag met een Braderie en als hoogtepunt de Ludieke Highlandgames, waar we eens hartelijk kunnen lachen om de dol komische situaties waar de deelnemers in terecht komen.

Sinds vorig jaar speelt alles zich af aan de voorkant van Oos Kaar op het Narreplein. Namens het stichtingsbestuur wil ik dan ook alle medewerkers door de jaren heen, vooral de mannen en vrouwen van het eerste uur, bedanken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt!

Stichting Wijkfeesten Overhoven

ZOEKERTJES

Poetshulp met veel ervaring zoekt werk
voor ± 4 uur per week,
liefst in Overhoven / Hoogveld.
Tel.: 06-47926974

Te koop: Meisjesfiets (City bike)
26 inch, merk Alpina
Tel. 046-4581977

OPROEP

Irene Gilissen, vroeger woonachtig in Overhoven, stuurde onderstaande foto's in.

Het betreft de locatie hoek Rijksweg 235 - Heistraat. Daar is in de zomer van 1955 door Servaas Gilissen, Groot-handel in drank, het pand gebouwd dat nu eigendom is van Wijnhandel Van Berkum.

De jeugd van Overhoven heeft zich toen uitgeleefd in het bouwen van een prachtige stad met wallen en torens. Irene Gilissen en Gemma Adriaan-Ekermans (van wie de foto afkomstig is) zijn heel benieuwd naar wie er allemaal op de foto staan.

Zelf dachten zij te herkennen: 2e van links: Gera Nieling, 3e van links: Koenen, helemaal rechts: Sjuul Nieling, 4e van rechts: Zelissen, 5e van rechts: Maas.

Klopt dit en zo ja, wat zijn de ontbrekende namen en voornamen?

Ook zijn ze benieuwd of iemand nog weet wie het initiatief voor het bouwwerk nam en of er misschien nog meer foto's hiervan gemaakt zijn?

Reacties kunnen gemeld worden bij Irene Gilissen, tel. 046-4515822.

Emailadres: i.gilissen@ziggo.nl



OPENING 17 DECEMBER 1955

Parochiecentrum: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard
Tel.: 046-458 30 23
Bereikbaar: maandag gesloten
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
donderdag van 10.00 - 11.00 uur
Postbank 1035314 / Rabobank 147635594
t.n.v. Parochie H. Hart - Sittard



H. Mis:
Zondag 10.30 uur

Administrator:
Mgr. Deken W. van Rens, 046-4512275

MEDEDELINGEN

De info van de parochie H. Hart Overhoven is ook te vinden op www.rk-kerken-sittard.nl
Het parochiecentrum Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard is geopend op: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Het parochiecentrum is ook telefonisch bereikbaar: 046-4583023. Er kan ook een boodschap worden ingesproken. Het kerkbestuur zoekt nog naar een medewerker, die op donderdag het parochiecentrum kan bemannen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact met ons opnemen via het parochiecentrum.
Administrator Mgr. W. van Rens is telefonisch bereikbaar: 046-451227
Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om ná de H. Eucharistieviering een kopje koffie te drinken in het parochiezaaltje.
Iedere dinsdag om 18.00 uur is er Rozenkransgebed in de Mariakapel. Tevens is er dan gelegenheid om de gedachtenisruimte te bezoeken.

ZIEKENBEZOEK

Wanneer er zieken zijn -thuis in ziekenhuis of verzorgings-tehuis- die graag bezoek willen hebben van de parochie is het van belang, dat dit doorgegeven wordt op het parochiecentrum, Geldersestraat 37 tel 046 4583023. U kunt ook een briefje in de brievenbus stoppen.
Of contact opnemen met A.Verboord, tel 046 4526327 averboord@hotmail.com.
In het ziekenhuis worden geen namenlijsten meer doorgegeven aan alle parochies in Sittard.
Ook als er baby's worden geboren kun je een kaartje naar de parochie sturen.

GELOOFSVERDIEPING "OPNIEUW BEGINNEN"

Zoals in het vorige wijkblad al is aangekondigd zullen dit najaar in Overhoven zes avonden worden georganiseerd voor iedereen die meer met God wil, verdieping, ontmoeting, uitwisseling. Deze zes bijeenkomsten zijn gepland op de woensdagen van 19 september tot en met 26 oktober, beginnen om 19.30 uur en duren twee uur. De locatie is het Parochiecentrum Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AD Sittard.
Heeft u belangstelling voor deze geloofsverdieping? Een algemene informatieavond vindt plaats op woensdagavond 5 september 2012 om 19.30 uur in het parochiecentrum Overhoven. Voor aanschaf van het werkboek wordt een eigen bijdrage gevraagd van • 10,00. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jos Friederichs, email: jos.friederichs@planet.nl, of bij het Parochiecentrum Overhoven, tel. 046-4583023. **Graag aanmelden vóór 5 september 2012.**

DEKEN TIJSSSEN

'HELDHAFTIG DEUGDZAAM'

Paus Benedictus XVI heeft eind juni de heroïsche

deugdzaamheid van de voormalige deken van Sittard, Louis Tijssen (1865-1929) erkend. Dit is een volgende stap in het proces dat mogelijk kan leiden tot een zaligverklaring van deze priester van het bisdom Roermond. Het wachten is nu nog op een wonder op voorspraak van Tijssen, maar wanneer er zo'n wonder zou plaatsvinden, dan zal het onderzoek en eventuele erkenning daarvan nog jaren duren.
De stoffelijke resten van de eerbiedwaardige Dienaar Gods - zoals Tijssen in de huidige fase van zijn zaligverklaringproces genoemd mag worden - werden afgelopen november verplaatst van de algemene begraafplaats in Sittard naar een nieuwe devotiekapel in de Grote Kerk van deze stad. Tijssen, geboren in Wessum, werd in 1889 tot priester gewijd, vervolgens parochiepriester en leraar en vanaf 1919 tot aan zijn dood pastoor-deken van Sittard. Hij stond bekend om zijn steun aan zieken en hulp aan de armen en wordt als voorbeeld gesteld wegens zijn intensieve gebedsleven, zijn eenvoudige leefwijze en zijn opofferende naastenliefde. Het proces voor zijn zaligverklaring werd in 1957 ingezet en bevindt zich nu dus in de slotfase. Mocht het tot een zaligverklaring komen, dan is Tijssen de eerste priester van het bisdom Roermond die deze eer te beurt valt.

CORNELIUSZEGEN

Cornelius, geboren te Rome in het begin van de derde eeuw, stamde af van het voorname geslacht van de Cornelii. In 251 werd Cornelius tot bisschop van Rome gewijd (en dus ook tot paus). Zijn gematigde houding tegenover afvallige christenen bracht hem in conflict met Novatianus die extreme opvattingen verdedigde en zichzelf als paus zag (hij werd niet officieel erkend). Toen keizer Trebonianus Gallus de kerkvervolgingen opnieuw aanscherpte, werd paus Cornelius verbannen en gevangengenomen in Civitavecchia. Het was hier dat hij in juni 253 stierf. Volgens sommigen gebeurde dit door onthoofding (vandaar het zwaard waar hij soms mee wordt afgebeeld). Officieel stierf hij door de ontberingen van zijn verbanning maar verkreeg wel de titel 'martelaar' en wordt nu als heilige vereerd.
Het graf van de Heilige Paus Cornelius is nog te vinden in de Catacomben van Calixtus te Rome.
Zijn gedenkdag is echter niet in juni, maar op 16 september. Zijn beenderen werden op 14 september bijgezet in de catacomben van St Callixtus. Zijn attributen zijn een hoorn (Cornelius betekent 'sterk als een hoorn'), de pauselijke tiara en een drievoudige kruisstaf. Men roept hem aan als beschermheilige van de boeren en het rundvee (inzonderheid hoorn- en kleinvee). Steun van hem wordt gevraagd tegen epilepsie (de Corneliusziekte), kramp, zenuw- en oorkwalen. In onze parochie wordt de H. Cornelius bijzonder vereerd. Vandaar dat U op zondag 11 september de Corneliuszegen kunt ontvangen.

JUBILEUM CANTATE

Op zondag 23 september viert dameskoor Cantate haar
vervolg op pagina 7

40-jarig jubileum. Namens de gehele parochie feliciteren wij de jubilarissen van harte met dit heugelijke feit. Zij verzorgen die dag de H.Eucharistieviering van 10.30 uur. Na afloop van de eucharistieviering kunt U de jubilerende koorleden feliciteren in het parochiezaaltje.

GEDOOPT

Op 22 juli 2012 is in onze parochie gedoopt Jayden Kesselaer, Pater Chevalierstraat 40.

Op 19 augustus Noël Haen, Grauwertstraat 1.

OVERLEDEN

Op 26 mei is Tiny de Louw overleden. Zij woonde vroeger in de Pater Chevalierstraat en is 84 jaar geworden.

Op 17 juni is overleden dhr. Willy Gorissen. Hij woonde Hasselholtstraat 7 en is 81 jaar geworden.

Op 19 juni is overleden mevrouw Suzie Meerts-Haaken. Mevrouw Meerts woonde Hattemstraat 18 en is 41 jaar geworden.

Op 23 juli is overleden mevrouw Mia Deckers-Gruisen. Zij woonde Schuttestraat 2 en is 92 jaar geworden.

Op 11 augustus is overleden mevrouw Mia van Eck-Vergoossen. Zij woonde F. Olterdisenstraat 6 en is 88 jaar geworden.

H. MISSEN

| | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Zondag 2 september: | 10.30 uur | Cantate |
| Zondag 9 september: | 10.30 uur | Schola |
| Zondag 11 september: | met Corneliuszegen | |
| | 10.30 uur | Volkszang |
| Zondag 23 september: | 40-jarig jubileum | Cantate |
| | 10.30 uur | Cantate |
| Zondag 30 september | 10.30 uur | S(w)inging Voices |

PICKNICKEN BIJ HET OVERBLIJVEN



Laatste dag voor de vakantie. Even iets anders dan anders. Gezellig buiten op de grote speelplaats gaan picknicken. Groepjes 1-2 hadden schoolreisje naar Peewee. Er waren maar 8 kinderen.....

Het was stralend weer en de kinderen vonden het heel leuk!!

Samen met de bovenbouw spelen, normaal is groep 1-3 gesplitst en zijn deze kinderen op de kleine speelplaats (bij de kleutergroepen).

Als verrassing kregen ze nog snoepjes. Ook de grotere kinderen mochten meesnoepen! Bedankt en tot volgend schooljaar bij het overblijven TOKO van BS Overhoven.

KNUTSELEN VOOR VADERDAG!



Zomaar even een dag bij het overblijven BS Overhoven. Anneke had spulletjes meegenomen om iets te gaan knutselen voor Vaderdag. Een kartonnen doosje versieren. Met de jongste kinderen. De grotere kinderen hielpen mee. Er werden mooie doosjes gemaakt voor de papa's !! Super gewerkt !! Opruimen en nog even buiten spelen en op naar de volgende keer bij het overblijven. Altijd wel een leuk idee om iets te knutselen bij thema's !!! De kinderen doen steeds enthousiast mee !!!

Groetjes
Natascha Simenon
(overblijfmama)

1972-2012

DAMESKOOR CANTATE BESTAAT 40 JAAR

In september 1972 werd door pater W. Vergouwen, samen met de dames mevrouw Mia Hornikx en mevrouw Thérèse Herberigs het initiatief genomen tot de oprichting van een dameskoor in Overhoven.

Pater Vergouwen nam zelf de muzikale leiding op zich, ondersteund door orgelspel van mevrouw Mia Tielbeek. In latere jaren kwam de leiding in handen van diverse dirigenten en organisten.

Momenteel is al bijna 25 jaar mevrouw Irene Elie de enthousiaste dirigente met als vaste begeleider, ook al evenzoveel jaren, de heer Rob Hodzelmans.

Het koor telt 25 leden, die trouw elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.15 uur repeteren in het parochiezaaltje.

Zingen is een gezonde bezigheid. Er worden veel liederen geleerd, zowel op kerkelijk als op wereldlijk niveau.

In de pauze is er een kopje koffie, soms met iets lekkers, maar altijd met een gezellige babbel.

Er kunnen natuurlijk nog nieuwe leden aansluiten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Op zondag 23 september herdenken we in de Eucharistieviering van 10.30 uur in Overhoven, dat we 40 jaar bestaan.

De zang zal verzorgd worden door het dameskoor zelf. Na de mis is er gelegenheid om in het parochiezaaltje een kop koffie te drinken. Iedereen is welkom !

Bestuur
dameskoor Cantate



JUDOCLUB OVERHOVEN BESTAAT 50 JAAR, EEN PRACHTIGE MIJLPAAL!

Aan tafel zitten drie trotse mannen: Math Schreurs, oprichter, oud-voorzitter en erelid, Jo Widdershoven, voorzitter en club-scheidsrechter en Jean Widdershoven, penningmeester en trainer.

Ze zijn deze middag ontvangen op het gemeentehuis door wethouder Ruud Guyt. Daar kregen ze een oorkonde overhandigd voor het gouden jubileum van de judoclub, ondertekend door burgemeester Cox. Math mocht deze fraaie oorkonde in ontvangst nemen. Ook volgde er nog een diepzinnig gesprek over opvoeding en het belang van sport daarbij.

Wie is wie?

Math Schreurs is geboren en getogen in Overhoven en hij is getrouwd met Annie Thissen die "baove in ut törrep" woonde. Hij woont met Annie in de Heistraat. Jo en Jean zijn twee zonen van Mart en Corrie Widdershoven-Horijon die helaas beiden overleden zijn. Ze hebben heel wat jaren in de Beekstraat gewoond. Jo is getrouwd met Marianne en woont nu in Born. Jean is getrouwd met Gerjon, dochter van familie Geurts die al heel lang op de Nusterweg woont. Jean en Gerjon wonen momenteel in Ophoven, Sittard.

Oprichting

Math en een aantal andere mannen beoefenden de judosport bij Zef Geurts in de Parklaan. Toen Zef emigreerde naar Amerika was er in Sittard geen judoclub meer. Op een feestje kwam dit ter sprake en Math, Rudi Kentgens en Nic Schings vatten het plan op om zelf een judoclub op te richten. Ze zochten contact met Pater Jansen en die werd hun geestelijk adviseur want een geestelijk adviseur moest iedere vereniging hebben in die tijd. In januari 1962 werd gestart in het klooster maar die ruimte was al snel te klein. Gelukkig kreeg ze van de gemeente een oude timmerwerkplaats in bruikleen, in de straat Overhoven (tegenover garage Canton). De jonge judoclub moest met helemaal niks beginnen, er was geen geld in de kas maar ze waren heel inventief. Ze hadden geen judomatten en dus vulden ze zakken met zaagsel en die legden ze op de vloer. Daarover heen werd een zeil gelegd en de "judovloer" was klaar. Een omkleedhok was er ook niet, dus werd er in de hoek van de zaal (timmerwerkplaats) een rail opgehangen. Hieraan werd een

De judoclub in 1971

gordijn bevestigd en het kleedlokaal was klaar. Ondanks dat alles een beetje provisorisch gebeuren moest, was het toch een mooie tijd aldus Math Schreurs.

Beginjaren

Na twee jaar in de timmerwerkplaats getraind te hebben, kon de judoclub overstappen naar gemeenschapshuis 't Kaar waar Zef Claessen werkzaam was als beheerder. In de beginjaren was er vooral een grote toeloop van senioren. De judoclub telde op een gegeven moment wel zo'n 160 leden! Het aantal kinderen dat lid werd was niet zo groot maar er was wel een relatief grote groep damesjudoka's. Ook Jo en Jean werden in 1964 lid van Judoclub Overhoven.

Binnen 't Kaar heeft Judoclub Overhoven gebruik gemaakt van verschillende ruimtes zoals de grote zaal, de "Auw Bühne" en het toenmalige bovenzaaltje. Er werd 12 uur per week judoles gegeven op dinsdagavond, donderdagavond en zondagmorgen. De omstandigheden waren niet altijd optimaal, soms lag er zelfs ijs op de mat... Medio de jaren zeventig liep het ledenaantal terug naar zo'n 90 tot 100 leden.

Gymzaal

In 1976 verhuisde Judoclub Overhoven naar de gymzaal achter de basisschool, deze was toen 5 jaar oud. Dit was een verbetering. Er werd (en wordt) les gegeven op de dinsdag- en op de donderdagavond van 18 tot 21 uur. Er wordt les gegeven aan 4 leeftijdsgroepen namelijk de groep van 4- tot 6-jarigen, de groep van 6-10 jarigen, de groep van 10-14 jarigen en aan de groep 14 jaar en ouder. De judosport kent verschillende niveaus en bij ieder niveau hoort een bepaalde kleur band. (obi) Als beginner krijg je de witte band en daarna eventueel geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart oftewel de Eerste Dan. Aan de verschillende banden zijn leeftijdseisen gekoppeld en je moet steeds examen doen en laten zien of je de vereiste grepen en worpen beheerst. Als dat zo is krijg je een nieuwe kleur band. Om kinderen te blijven motiveren kunnen ze stukjes van een andere band verdienen die dan op hun eigen band genaaid kunnen worden, net zolang tot ze op mogen voor het examen voor de volgende "volledige" band. Vanaf de Zesde Dan krijg je trouwens een rood-wit gekleurde band.

Wordt vervolgd in volgende Wijkblad

DE KINDERHOEK

Hoi, wij zijn Kim en Maud

Wij hebben een super leuke vakantie gehad hopelijk jullie ook. Kim is naar Mexico geweest en Maud naar Italië.

KIM: in Mexico was het heel lekker weer; het was wel heel lang vliegen.

We verbleven in een resort. Je had verschillende grote huizen met tien suites, er was bij ieder huis ook nog een zwembad, en bij sommige een jacuzzi. Maar er waren ook hotels op het resort. Wij hadden een suite met een jacuzzi erbij.

Er sprongen aapjes door de bomen en er liepen leguanen rond, en de zee lag vlak bij.

Ik ben ook nog naar een Maya dorp geweest, je werd met een bakfiets (taxi van de Maya's) rondgereden. We gingen als eerste naar een timmerman daarna het kerkhof, toen gingen we naar de school en als laatste gingen we tortilla's eten.

Als tweede excursie gingen we eerst oude Maya dingen bekijken, er was ook een tempel die je kon opklimmen daarna gingen we in een cenote (ondergronds meertje) zwemmen, maar dat was ssssssssssuperkoud. Toen gingen we eten en na het eten gingen we naar aapjes kijken. Als derde excursie gingen we snorkelen. We hebben roggen en schildpadden en koraal gezien. Daarna gingen we ook nog naar drie cenotes toe, in eentje mochten we niet zwemmen want daar waren maya rituelen. En dan de eenerlaatste excursie maar wel de leukste, met dolfijnen zwemmen. Onze dolfijn heette kleine heks in het Nederlands. Het leukste was de footpush en het kusje geven. En als laatste excursie hebben we in de onderzeeër naar een rif gekeken. We hebben een haai gezien, maar ook nog heel veel andere mooie vissen en koraal.



MAUD: ik ben naar heel veel stadjes geweest en dat zijn: Venetië, Burano, Murano, Jeselo, Cavelino. Venetië was heel erg mooi maar ook erg druk en warm, vooral de waterwegen waren erg mooi. We hebben daar ook gondels gezien. We zijn ook op de Rialto brug geweest (de beroemdste brug van Venetië) en het San Marco plein (beroemdste plein van Venetië). Burano was ook heel leuk daar had ieder huisje een kleurtje zoals roze, blauw, geel, orange, rood, paars of groen. Murano was ook heel mooi daar deden ze glasblazen. (je hebt dan een stok van metaal, daar zit iets aan, dan rol je door strijkkralen met dat stuk, dan ga je in de holle metalen buis blazen en dan wordt het een glazen bol). De glaskunst daar staat Murano juist bekend om. Jeselo was ook erg mooi. Je had er een winkelstraat van wel 3 km lang. In die straat had je veel restaurants en hotels. Je kon er ook een soort bakfiets huren, alleen dat hebben wij niet gedaan. Cavelino was ook heel erg leuk. Daar was markt en die was heel groot, wij hebben hem niet helemaal kunnen lopen. Zoals jullie hebben gelezen was het heel leuk.

Groetjes Kim Beumers en Maud Stelten

KOM DE DEUR UIT!

Wijksteunpunt Gelderhof

Zoals u wellicht wel weet is Wijksteunpunt Gelderhof in Overhoven de ideale plek om mensen te ontmoeten. Naast leuke activiteiten en gezelligheid kunt u hier ook terecht voor informatie en advies over de meest uiteenlopende onderwerpen.

De algemene openingstijden zijn:

Maandag: 10.00-12.00 Ontmoetingsochtend met Informatie & Advies +

Spreekuur Casemanager

Ketenzorg Dementie

12.00-13.30 Eetpunt

Dinsdag: 10.00-12.00 Ontmoetingsochtend

12.00-13.30 Eetpunt

Woensdag: 09.30-12.00 Meer Beweging voor Ouderen (Pilates en Yoga)

13.30-16.00 Afwisselend KBO Overhoven

en Partners in Welzijn

Donderdag: 10.00-12.00 Ontmoetingsochtend + handverzorging

12.00-13.30 Eetpunt

13.30-16.00 Kienen

Vrijdag: 10.00-12.00 Ontmoetingsochtend

12.00-13.30 Eetpunt

De Week tegen de Eenzaamheid

Van 26 september t/m 5 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema van dit jaar is 'Kom de deur uit!' (www.komdedeuruit.nl) Aansluitend aan het thema worden deze week landelijk allerlei activiteiten georganiseerd. Ook Wijksteunpunt Gelderhof doet hier aan mee! Dat betekent dat er, buiten het normale programma, in september nog allerlei EXTRA activiteiten georganiseerd worden.

Dus vraag uw buurvrouw, broer, vriendin of die ene meneer uit de straat die veel alleen is en ... kom de deur uit!

Maandag 10-09 10.00-12.00

Bijeenkomst voor Mantelzorgers

Woensdag 12-09 14.00-16.00

Ontmoetingsbijeenkomst Interessebank

Dinsdag 18-09 14.00-16.00

Start Vriendschapskursus

Dinsdag 25-09 10.00-12.00

Thema Hulpmiddelen in de Zorg (Orbis Thuis)

Woensdag 26-09 13.30-16.30

Talentenjacht (laat zien wat u in huis heeft en win een prijs!)

Donderdag 27-09 13.30-16.00 prijsjes kienen

Zaterdag 29-09 16.00-18.00

frietjes eten (jong of oud, iedereen is welkom.

Je betaalt wat je bestelt)

Woensdag 03-10 13.30-16.00

Kienen met KBO Overhoven (eenmalig is iedereen welkom, ook als u geen lid bent!)

Donderdag 04-10 14.00-16.00 Spellencircuit

Vrijdag 05-10 10.00-12.00

Schilderen onder leiding van kunstenaar André Dezelak.

Heeft u vragen over het programma, neem dan gerust contact op met Wijksteunpunt Gelderhof, tel. (046) 458 78 57 of loop eens binnen.

Info of aanmelden voor het Eetpunt gaat via Orbis De Baenje, tel. 088-458 42 00.