

wijkblad



Overhoven

17e jaargang - nr. 1 - februari 1991



PRINSE VAN EUVERHAOVE



C.V. De Narre

Leif luuj van Euverhaove,

De vastelaovesdaag staan weer voor de deur. Het seizoen was weer kort, maar voor de Narre weer bijzonder geslaagd. We kunnen terug zien op een geslaagde Gala-zitting op zaterdag 24 november 1990.

Een aantal uitstekende optredens van 'eige-wiekse' artiesten werd afgewisseld door officiële acts zoals het uitreiken van de Narre-kroek aan Jakob Schmeitz en het uitroepen van de nieuwe prins. Aan het einde van de zitting werd zijn naam door vorst Fred bekendgemaakt: **Frank Snijders** uit café Kerkzicht, zoon van Rien en Gertie.

Frank werd geïnstalleerd op de **Prinse-zitting** van zaterdag 2 januari 1991. De opvoerings-act werd door zijn clubmakers van DVO verzorgd.

Of het door de emoties kwam of door andere zaken, feit was wel dat pap Rien, lid van de Hofzengesj, bij het zingen van het lied 'Blief bie de Mam' even zijn tekst kwijt was.

De Prinse van Euverhaove

Zoals reeds vermeld is het **Prinselijk Pelies** café Kerkzicht, het clublokaal van de Narre.

Frank is 19 jaar oud, heeft (nog) geen prinses en hij voetbalt in het eerste elftal van DVO.

Volkomen ten onrechte, zo menen de Narre, wordt bij DVO verteld dat Prins Frank 'gaer grauwelt'.

Jeuchprins

De nieuwe Jeuchprins van 't **Narreriek** werd uitgeroepen en geïnstalleerd op de **Kënjerzitting** van 20 januari j.l. Hier werd bekendgemaakt dat Roland van der Linden de jeugdige Narre en Narrinnekes een jaar lang gaat regeren onder de naam Roland I.

De nieuwe jeugdprins is leerling aan de Deken Tijssenschool lid van de drumband St. Joep en bovenal is hij in 't Prinselijk Jeuchpelies, gelegen aan de Paulusstraat 30, vaste hulp van 'mam Magda' in de keuken.

Beide prinsen waren uiteraard het middelpunt op de drukbezochte Prinse-resepsie na afloop van de **Kënjerzitting**.

CENTRALE VERWARMINGEN – GASINSTALLATIES



FA. H. HAAS

NUSTERWEG 17
6136 XA SITTARD



GEMEENSCHAPSHUIS OVERHOVEN

Grote en kleinere zalen zeer geschikt voor:
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften enz.
Tevens is er een gezellig café.

De accommodatie is geopend:
di, wo, do, za, zo van 19.00 uur tot 02.00 uur
Vrijdag van 16.30 uur tot 02.00 uur.
Maandag gesloten.

Telefoon 046-526410

Voor informatie en reserveringen telefoon 046-521378

Zomervakantie? Begin met een bezoek aan de Rabobank



Plannen voor de zomervakantie? Begin met een bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de zomerreisprogramma's voor u klaar. Gratis, net als de nieuwe Rabobank ZomerVakantieWijzer. Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk. Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Rabobank 
Meer bank voor je geld

Hoofdkantoor:
Tempelplein 15, telefoon 046-592727

Kantoren:
Broeksittarderweg 154,
Raadhuisstraat 3
Tunnelstraat 95,
Veestraat 30

Verdere activiteiten van de Narre waren naast het **Artieste-Gala** op zondag 27 januari de **Dialekmès** op zaterdag 2 februari.

De Vastelaovesdaag

We staan nu vlak voor 'het hoogfees van Vastelaovend'. Een voorproef op de 'drie dol daag' wordt gegeven op vrijdag 8 februari in café Kerkzicht waar 't **Clownebal** wordt gehouden.

Daadwerkelijk wordt in Euverhaove de carnaval ingezet op de aansluitende zaterdag wanneer een bezoek aan 't Dörpskruuts en het Bejaardencentrum 'Juliana' wordt gebracht.

De maandag is de carnavalsdag voor Overhoven. Sinds 1978 organiseren de Narre op deze dag de gezellige **Vastelaovesmiddich**.

Ook dit jaar zal dit weer het geval zijn en wel vanaf 13.30 uur in de zaal van Oos Kaar. De jeugdprins zal dan een 'appelsieneraege' laten neerdalen over de aanwezige kinderen.

Veer eindige mit ein

DRIE MAOL: DE NARRE ALAAF.

Namens de Narre,
F. Cremers, sikkertaris



In de Schijnwerpers

AUWT PRINSE

Overhoven heeft er weer een nieuwe vereniging bijgekregen. Wat is er mooier en leuker om er in ons Carnavalsnummer extra aandacht aan te besteden; het is namelijk de vereniging van Auwt Prinse.

Hoe het begon

Zoals bij velen bekend, was Albert Ekermans jaren geleden de allereerste 'Grote Prins' van Overhoven. Toen Albert na een jaar de scepter overdroeg aan zijn opvolger, verzocht Vorst Fred hem om de nieuwe Prins André I te verwelkomen en te ondersteunen. André op zijn beurt vond het leuk om hand- en spandiensten voor zijn opvolger te verrichten. Van het een kwam zo langzamerhand het ander en bij de derde prins aangekomen ging alles al behoorlijk officieel. Sinds vorig jaar beschikken de leden: Albert Ekermans, André Pool, Harrie Thoolen, Ton Tummers, Franko Tummers en Wim Boreas over een 'echt' uitgaanstenuue: zwart kostuum, kobaltblauw strikje en een prachtige muts. In de beginjaren fungeerden de ex-prinsen als aanhangsel van de Narre. Tegenwoordig is het een zelfstandige vereniging met een eigen verenigingsmedaille. De Auwt Prinse schenken in navolging van alle andere carnavalsverenigingen ook medailles aan mensen, die in hun ogen hiervoor in aanmerking komen. De eigen verenigingsmedaille is momenteel nog de medaille, die elke Prins bij zijn aftreden van de Narre ontvangt. Binnenkort hoopt men echter over een eigen medaille te kunnen beschikken.

Contacten met de hele wijk

De voornaamste doelstelling van deze jonge vereniging is om goede contacten met de C.V. de Narre te onderhouden en ze er zeker te intensiveren. Als Prins van de Narre word je voor iedereen op de handen gedragen. Na het aftreden als prins val je in een groot zwart gat, want de ogen van heel Overhoven zijn op de opvolger gericht. De Auwt Prinse vragen de ex-Prins dan als nieuw lid op. Tijdens het carnavalsseizoen steunen de ex-Prinsen met raad en daad de Narre. Soms wil de Narre willen de Auwt Prinse echter ook buiten het

carnavalsseizoen in Overhoven actief zijn. Zo wordt gedacht aan het meedoen aan de zeskamp en de 'sterkste man van Overhoven' tijdens de Klokkeesten. Men wil als vereniging bij en met andere verenigingen 'iets' opzetten. 'Wij behoren als jongste tel nu bij het Overhovense verenigingsleven', zegt Albert Ekermans en onze gespreks-partner Franko Tummers zegt enthousiast: 'Misschien kunnen wij in de toekomst eens een leuke festiviteit organiseren; het hoeft niet per se een carnavalsactiviteit te zijn!'



Money - money - money

Wie kent dit liedje van Abba niet? Alle penningmeesters kennen dit liedje zeer zeker. De Auwt Prinse zijn hierop geen uitzondering. Voordat het seizoen losbarst doet iedere ex-Prins een duit in het zakje. Wanneer halverwege het seizoen blijkt, dat het zakje leegraakt, worden er weer duiten ingestopt. Het alzo bijeen vergaarde kapitaal wordt gebruikt voor cadeaus tijdens feestelijkheden en voor recepties. Het kostuum wordt door iedereen zelf betaald. Gelukkig heeft men een sponsor gevonden (men is deze zeer dankbaar) die de mutsen beschikbaar stelt. Een paar keer per jaar komt men bij elkaar om het programma te bespreken. Voor het carnavalsseizoen wordt het aftreden van de Prins besproken, de gedachten omtrent optredens tijdens de Narre-zittingen passeren de revue en bekeken wordt welke recepties er op het programma staan. Na het seizoen volgt de evaluatie en worden de buitenseizoense activiteiten doorgepraat. Vanzelfsprekend staat er ook een feestavond met partner op het programma; er waren indertijd ook Prinsessen. Er is reeds jaren een goede band tussen de leden; deze vriendenclub moet bij elkaar blijven, vandaar de feestavond. Laten wij de laaiend enthousiaste voorzitter, secretaris, penningmeester Albert Ekermans nog eens aan het woord: 'Alles gaat op vrijwillige basis! Wij hebben een gezellige club. Wij vormen een jonge vereniging die nog een plaats moet zoeken in het Overhovense verenigingsleven. Langzaam maar zeker willen wij ons gaan promoten. Bij alle Overhovense gebeurtenissen willen wij met raad en daad behulpzaam zijn!'

Omdat de redacteur bovenstaand gesprek voerde met 2 oud-Prinsen, besloot hij er een klein rubriekje 'In gesprek met 2 oud-Prinsen' aan toe te voegen.

Hoe hebben jullie het Prins-zijn ervaren?

Als je gevraagd wordt, sta je perplex, je vindt het prachtig. In de loop der jaren wordt het Prinschap ook professioneler aangepakt. Er is nu veel spanning over de vraag 'wie wordt er prins?'

Je ziet onze vorst in de periode voor de uitroeping niet in het café. De receptie doet je goed; het is een sensatie. De Narre pakken dit alles goed aan. Na de Marotte zijn zij de grootste carnavalsvereniging in Sittard. Veel hulp heb je aan de Adjudant; die brengt je overal naar toe en naderhand weer naar huis. De school en/of het bedrijf werken goed mee als je



martien I. geers sittard b.v.
terreindienstwerk
specialistisch hijswerk

martien I. geers
grond- en kabelwerken b.v.

6136 EG sittard, overhoven 68

Tel.046-519331

Yorkshire Terriër Kennel van
Sint Rosahof



Mariet Renssen

Rosastraat 8
6136 XG Sittard
Telefoon 046-514658

Gediplomeerd trimster
Behandeling volgens afspraak



Guus
Timmermans
herenmode

Paardestraat 17
6131 HA Sittard
Tel.: 046-526973

Boerderij FIJEN

*Elke week
speciale
aanbiedingen*



Groente

Voor uw
- Aardappelen,
- groente en fruit



Fruit

Vouerweg 39 Sittard

Tel. 046-512651

UW OPTICIEN

LEON DE WEVER

STEENWEG 72
SITTARD

ROUSSEAU

Een begrip in
KERSENBONBONS met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRALINÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende industrie ROUSSEAU
Abraham Kuypersstraat 2 - 6136 DE SITTARD - Telefoon 046-519282

SPAR

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN
EN POSTZAKEN NATUURLIJK !

—
maar
nu
ook
—

■ TIJDSCHRIFTEN
■ WIJ VERZORGEN
UW FRUITSCHALEN EN
LEVENSMIDDELENPAKKETTEN
van 7,50 tot 150,-

Postagentschap open op zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur

overhoven

Prins bent; je krijgt gemakkelijker vrijaf, want het is wel een vrij zware periode.

Het aftreden – het kaalplukken – is het moeilijkste moment. De Nar begraven doet je ook veel. Je staat veel in de publiciteit, in alle week- en dagbladen prijkt je foto; je krijgt een grote vriendenkring. Iedere Prins ervaart het Prinschap op zijn manier.



Kost het Prins-zijn veel geld?

Och, zo duur als de Prins het zelf wil en kan maken. Hier in Overhoven kan iedereen Prins worden. Als je telkens de hele zaak tracteert, ja, dan kan het duur worden.

Tot slot, geef onze nieuwe Prins Frank I eens een goede raad?

Geniet van het Prinschap, het duurt zo ontzettend kort. Frank, zorg dat je op de kar blijft en er niet onder komt. Zorg ervoor, dat wij volgend jaar een goede Auwt Prins erbij krijgen.

In gesprek met...



Mevrouw Corry Widdershoven-Horyon

In het grote huis aan de Beekstraat op no. 7 woont de familie Widdershoven.

Nu de zeven kinderen, drie dochters en vier zonen, op één na het huis uit zijn, heeft Corrie Widdershoven wat meer tijd gevonden voor haar grote hobby: dichten, gedichten maken, of zoals zij het noemt, opschrijven wat zo recht uit je hart komt:

*Mien hoes is mien kasjteele
dao woon ich mit ein juuweele
en zeeve diejaamante
woo ich gelökkig bèn
mit miene man
en ós zeeve sjrabbante.*

Doe bent u er toe gekomen te gaan dichten?

Eigenlijk doe ik het al jaren. Toen de kinderen klein waren riebelde ik op elk stukje papier dat maar onder mijn handen kwam, b.v. de achterkant van een enveloppe, de witte randjes van de krant of wat dan ook.

De kinderen lazen die volgekriebelde papiertjes en legden ze meestal op de boeken in de boekenkast.

Als ik er later naar ging zoeken, was alles verdwenen. Mijn man gooide ze stelselmatig in de vuilniszak. Ik kon me dan niet meer herinneren wat ik allemaal geschreven had. Wel dacht ik vaker: Kon ik dat toch eens echt leren, dat schrijven, ik doe nu zo maar wat. Toen de kinderen wat ouder waren, merkten ze op: Mam, ik snap u niet, u legt al die briefjes met gedichtjes erop zomaar in de boekenkast en u raakt ze weer kwijt. Schrijf toch eens alles in een schrift, dan kunt u ze beter bewaren.

Die raad volgde ik op. Ik ging schrijven op een bloc en hield zo mijn werkjes beter bij elkaar.



Hebt u altijd dialect geschreven?

Nee, in het begin schreef ik in het Nederlands, het Hollands, zeggen wij. Mijn zoon (Jean) merkte toen op: Goh mam, ik vind het prachtig wat u doet, maar waarom schrijft u eigenlijk in het Hollands? U spreekt toch de hele dag Sittards, waarom schrijft u dan niet gewoon zoals u spreekt? Dat wilde ik wel proberen. Het was in het begin best moeilijk. Dialect spréken is anders dan je gedachten in het Sittards op papier zetten.

U hebt uw versjes gebundeld in boekjes?

Ja, met vijf vingers kan ik al aardig typen en met behulp van een heleboel vrienden, die allemaal iets wilden doen, heb ik vier boekjes samengesteld met als titel: Zoo mer get in et Zittesj gedach en opgesjreeve. Niet echt uitgegeven hoor. Zomaar voor eigen gebruik. De tekeningen die erin staan maak ik zelf. (Enkele voorbeelden vindt u in dit artikel. Red.)

Waar gaan uw gedichtjes over?

Over gewone dingen. De alledaagse realiteit die iedereen meemaakt, maar waar men niet altijd bij stil staat. Naar aanleiding van een sterfgeval heb ik het volgende geschreven:

*tiet haet me ummer tekort
höbste geljt
wilste nog ei sjöpke baovedrop
mer waat nótse dich tiet en geljt
este mós vertrékke
nao ein anger welt.*

(vervolg op blz. 6)



MYA DE MAN

Schoonheidssalon
voor hem/haar

Complete behandelingen
voor gezicht en lichaam.
Aromatherapie

Rijksweg Noord 193
6136 AB - Sittard -
Tel. 046-515988

lid ANBOS

Als u prijs stelt op goed afgeleverd werk!!!

Timmerbedrijf FRANS STELTEN

Voor al uw voorkomende
timmerwerken en meubelwerk

ONZE NAAM IS UW GARANTIE

OOK VOOR KUNSTSTOF RAMEN,
DEUREN EN KOZIJNEN

Hasselholtstraat 8 – 6136 BL Sittard
Telefoon 046-513899 b.g.g. 517897



Of het volgende, heel eenvoudige vers:

*Effe zitte
effe sjtaon
effe fitse
effe gaon
effe kratse
effe kniepe
effe dich zelf bekieke*

Een beetje filosofisch:

*Gebroek de tiet
veer zeen mer zo kort hie
veur dasse et wits
is alles veurbie.
zörch dasse klaor bes
om die laeve te laeve*

*De marsj langs
ruimte en tied
blijf einmaol sjtaon
de daag van bezinning
zeen dao.*

*Veer zeen wie
twee körrlekés zanjt
drievent op de zee
tösje ruimte en tiet
saame ein klein deil
in 't groote geheel.*

*Lache en bääke
sjteit gans kort bieein,
ens deise 't saame
dan weier ein veur ein.*



en soms ondeugend:

*Ei muulke en ei kuikske
sjmaake allebei gans fien
gaef mich noe mer dat muulke
en 't kuikske aan ein begien.*

U hebt voorgedragen uit uw werk op de 'Veldeke'-middag in kasteel Limbricht. Hoe bent u bij 'Veldeke' gekomen?

Je kunt beter zeggen dat 'Veldeke' bij mij is gekomen. Dat ging weer via vrienden. Een vriend van de familie had kopieën van mijn gedichtjes meegenomen om thuis nog eens na te lezen. Hij liet ze zien aan Hein Bovendeaard, de voorzitter van de kring Sittard van 'Veldeke'. Samen zijn ze daarna een avondje hier geweest om te vragen of ik wilde voordragen op de Veldeke-middag in kasteel Limbricht. De teksten komen beter over als de schrijfster ze zelf voorleest. Jij weet precies wat je wilde zeggen.

In Limbricht zouden ongeveer veertig mensen komen, zo zei men me, maar de zaal zat overvol, er moesten zelfs stoelen bijgesleept worden. Het was een belevenis. De mensen hebben doodstil geluisterd.

Ik was heel kalm toen het mijn beurt was om voor te dragen, maar toen we na afloop ergens een hapje gingen eten, trilde ik van top tot teen.

De Veldeke-vereniging wil er voor zorgen dat het Limburgs dialect niet verloren gaat. Daar kan ik helemaal achter staan. We moeten ons kunnen blijven uitdrukken in de taal die onze ouders ons leerden en meegaven.

Voor mij is dat het Sittards, een taal van de stad waar ik geboren ben.

*Zitterd mien sjetje
zoo aut en zoo sjoon
riek aan tradiese
en vol plezeier
de vastelaovend en
de kirmesse hiljste in eere
en eine lekkere pot beier
in jeeder kaffeeke
Zitterd mien sjetje
beként wiet euver grenze haer
Zitterd mien sjetje
ich hób dich zoo gaer.*

Tot slot voor alle 'vastelaovesvierders' die het Sittards en de Sittardse tradities een goed hart toedragen:

*Ich weit neit waat
ich sjrieve zal
euveral heurt me
sjaele kal
de vastelaovent is
weier dao
en daodoor dénk
ich neit meer klaor.*



KIJK OP DE WIJK



De Hattemstraat

De Hattemstraat ligt in het Noord-Oostelijk deel van Overhoven en verbindt de Dr. Nolenslaan met de Rolandsweg.

De Hattemstraat heeft drie korte zijstraten: de Grasbroekstraat, de Daelenbroekstraat (zie nr. 6-1990, 16e jrg.) en de Wolfrathstraat (zie nr. 5-1989, 15e jrg.).

Kasteel Hattem ligt ten zuiden van Roermond, het is te zien en te bereiken vanaf de Rijksweg Sittard-Roermond aan de rechter-zijde. Het is mooi gelegen temidden van het stadspark van Roermond. In het park werd een monument opgericht voor de gevallen in Nederlands Oost-Indië. (1945-1962). Het tegenwoordige kasteel is vermoedelijk gebouwd op de fundamenten van een 15e eeuwse „versterkt huis”, het z.g. Roerbosch.



kasteel „Hattem”

De bestaande voorgebouwen en het kasteelachtige landhuis zijn in de 18e eeuw gebouwd. De aardige dienstgebouwen met mansardedaken wachten nog op restauratie.

Over de vroegere **eigenaars** is eveneens weinig bekend; het oen geheten „Roerbosch” werd door riddermatige geslachten in leen gehouden van de Hertog van Gelre.

Omstreeks 1700 was eigenaar Arnold Harterd van Holthausen.

In de 18e eeuw ontmoeten we er de familie Michiels van Kessenich, die Hattem in 1954 verkocht aan de gemeente Roermond.

Kasteel „Hattem” zélf wordt thans als **hotel-restaurant** geëxploiteerd.

BRIL – metalen montuur – in roze etui **verloren**.
Gaarne terugbezorgen bij het wijkblad:
Rijksweg Nrd. 193.



Dierenliefde: Ik begrijp er niets meer van

Ik moet een stok ophalen, maar in een stoelpoot mag ik niet bijten. Als ik na één keer roepen kom, ben ik braaf. Maar kom ik na tien keer roepen, dan krijg ik straf. Ik mag wel in een oude slof bijten, maar niet in een nieuwe. Als ik droog ben, mag ik wel op de bank. Als ik nat ben niet. Ik mag wel tegen mensen met donkere kleding opspringen, maar niet tegen mensen met witte kleding aan. Ik mag wel... Ach, ik begrijp er helemaal niets van. Maar ja, daar ben ik dan ook hond voor.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Stichting wijkblad:

L. Verheije, Geldersestraat 8, tel. 518044
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 525558
J. v. Eijk, Walborgstraat 3, tel. 522317
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 518889
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 515988
T. Slangen, Rosmolenstraat 42¹, tel. 517215
M.J. Kelleners, Kastelenweg 23, tel. 521017

Kopij inleveren voor 5 maart 1991 bij voorkeur bij Rijksweg Noord 193 (de heer H. de Man).
Advertenties: de heer G. Voet, Rolandsweg 2.

Volgend wijkblad verschijnt 21 maart 1991



Eksklusieve damesmode
chic gekleed - jong sportief

J.M. Willems – Limbrichterstraat 17 – 6131 EA Sittard

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAAT 34-36, TEL. 046-528099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur

goudsmid tom smeets



sieraden

- ★ repareren
- ★ graveren
- ★ veranderen
- ★ ontwerpen

walborgstraat 1 (overhoven) sittard tel. 520212

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV



NUSTERWEG 69
6136 KT SITTARD
TELEFOON 046-517247

- APPARATENBOUW
- PLAATWERK
- KUNSTSTOF-INDUSTRIE
- MACHINE-REPARATIE

Tevens toelevering op maat van
*buis-, plaat- en
stafmateriaal in staal,
roestvrijstaal, aluminium en
kunststoffen.*



P.tr. CHEVALIERSTR. 6 6136 AX SITTARD
046 - 513572



Pastores:
W. Vergouwen
J. Sneekes
Geldersestraat 39,
Sittard (046-512163)
giro: 1 03 53 14 t.n.v.
Parochie H. Hart

Gedachten over rijst strooien op een bruiloft...

Elke parochie is blij, als in haar midden bruidsparen hun woord van trouw naar elkaar komen uitspreken en dat zo'n belangrijk moment mag plaatsvinden in een mooi verzorgde Eucharistieviering.

Wanneer het bruidspaar, na de plechtigheid, onze kerk verlaat, komt het vrij vaak voor dat het met rijst bestrooid wordt. Rijst is bij een aantal volkeren een vruchtbaarheids-symbool: daar ligt wellicht de link naar een bruiloft toe en naar het gebruik om rijst over een bruidspaar uit te strooien.

Binnen onze parochie leven *praktische bezwaren* om na een kerkelijke huwelijksviering het bruidspaar bij de uitgang van de kerk te trakteren op een regen van rijst. In onze Parochie Overleg Raad van 13 december werd het als volgt geformuleerd:

Soms volstaan familieleden en vrienden met het uitstrooien van een beetje rijst. Maar niet zelden wordt het bruidspaar bedolven onder een grote hoeveelheid. Als je later het kerkplein en de ingang van de kerk bezaaid ziet met rijst, roept die overdaad weerstand op bij velen.

Menig bruidspaar heeft na de traktatie van rijst de verdere rest van hun hoogfeestdag hier en daar een kriebelig gevoel van de rijst die nog in hun kleren of haren zit.

Degenen die het bruidspaar aan de kerkdeur met deze 'verrassing' - is het nog een verrassing? - onthalen, vergeten verder, dat ze met het uitstrooien van rijst de nodige overlast bezorgen. Want als ze uitgestrooid zijn, stappen ze in hun auto. En een ander moet er maar voor zorgen, dat de rijst opgeruimd wordt. Soms vinden we de grote rijstzak waaruit ze strooiden nog op het kerkplein terug.

De strooiers realiseren zich evenmin, dat rijst op de grond mensen gemakkelijk doet uitglijden, zeker als de grond vochtig of nat is.

Er zijn ook *principiële bezwaren* aan te voeren tegen dit ontstane gebruik. Rijst is ook dagelijks voedsel, hier en in vele andere culturen. Moeten we voedsel, waarmee elders op aarde mensen hun hongerige maag zouden willen vullen en het hier zouden komen opvangen als ze daartoe in de gelegenheid waren, gebruiken als strooi-goed? Het lijkt ons meer in overeenstemming met de bedoeling van de Schepper, als we zuinig zijn met voedsel. En als we het dan al in grote voorraad hebben, nooit verkwistend gebruiken maar het delen met hen, die tekort komen.

Om genoemde redenen zou de H. Hartparochie er bij bruidsparen en hun families en vrienden op willen aandringen om het strooien van rijst bij bruiloften achterwege te laten. En als het dan per se toch gebeurt, minstens zelf de uitgestrooide rijst op te ruimen om te voorkomen, dat mensen hun benen breken en derden de rijst maar moeten verwijderen.

En zouden bruiloftsgasten al rijst hebben meegebracht, verhoud hen dan rustig van hun uitstrooi-plannen. Ze mogen hun voorraad rijst op de pastorie afgeven. Onze pastoor zal er dan zorg voor dragen, dat de rijst ten goede komt aan de Derde Wereld.

Leden van het Kerkbestuur
en de Parochie Overleg Raad
Overhoven

Regina Carmeli

Februari

Thema-dag: 'Een loflied voor de Heer'.

Deze dag wordt besteed aan de *Nederlandse kerkmuziek*.

Bijzondere aandacht krijgen de evangelie-hymnen en -gezangen. Dit gebeurt onder de deskundige leiding van Dr. Alfons Kurris, pr.

Datum: Zaterdag 16 februari. Begin 10.00 uur. Sluiting 16.00 uur. Kosten: f 12,50 en lunchpakket meebrengen.

Pater Drs. H. van der Looy, sss leidt drie **thema-avonden:** 'Schepping: het licht brak door... en God zag dat het goed was'.
Data: Woensdag 20 en 27 februari en 6 maart. Begin: 19.30 uur. Kosten: f 3,- per avond.

Korte toelichting: Deze drie avonden worden gewijd aan het eerste boek in de Bijbel, het boek Genesis. De inleider zal proberen om de rijke inhoud te ontsluiten en zo 'voedsel' aan te reiken voor ons dagelijks leven.

Aanmelding en informatie bij: Zr. M. Lamberta Warmenhoven, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, PB 28, 6130 AA Sittard. Tel. 046-525380.



alvast bedankt

Maandag 25 maart is het weer zover. Eén keer per jaar wordt het Wijkblad u door onze medewerk(st)ers persoonlijk overhandigd. Tegelijkertijd vragen wij u dan om een bijdrage in de kosten t.b.v. het Wijkblad Overhoven.

Van de gemeentelijke subsidie en de bijdragen van de adverteerders (onze vaste sponsors) kunnen wij de tien uitgaven per jaar niet bekostigen. Vandaar dat wij jaarlijks een financieel beroep doen op onze vaste abonnees.

Met uw hulp kunnen wij in 1991 weer zorgdragen voor een in onze ogen keurig verzorgd Wijkblad.

Nog nooit hebben wij tevergeefs een beroep op u gedaan. Wij zijn er dan ook vast van overtuigd, dat u ons via uw gift laat blijken, dat u er prijs op stelt om dit jaar weer tien keer het Wijkblad gratis te mogen ontvangen.

Namens het Wijkblad-team alvast van harte bedankt!

Oud papier Sound '70

Al enige maanden geleden besloot Sound '70 te stoppen met het verzamelen van oud papier.

Blijkbaar is nog niet iedereen hiervan op de hoogte: er wordt nog steeds oud papier neergezet en afgegeven bij de pastorie. 't Verzoek is dan ook van nu af aan **geen oud papier** meer bij de pastorie neer te zetten of af te geven.

Dank voor uw medewerking.

Uitslag 4e trekking loterij „Hart voor de kerk”

1e prijs, nr. 452; 2e prijs, nr. 817; 3e prijs, nr. 669.

