

wijkblad



Overhoven

15e jaargang - nr. 4 - april 1989

In gesprek met **HARRY KURVERS**



Onze hartelijke gelukwensen gaan naar Harry Kurvers aan wie op 23 maart jl., op 24-jarige leeftijd, zijn arts-diploma uitgereikt werd. Ter afsluiting van zijn studie maakte hij onlangs een reis naar Thailand.

Uitstekende redenen dus om Harry een beetje beter te leren kennen en ons over zijn ervaringen te vertellen.

Harry is geboren in Overhoven als stamhouder van het schilders- en winkelbedrijf Kurvers. Het winkelbedrijf dat nu nog wordt voortgezet door Ton en Marlène.

In Overhoven bezocht hij de H. Hartschool en ging als 12-jarige naar het Bisschoppelijk College.

Wanneer heb je besloten om arts te worden?

Dat was in het 4e jaar van het Atheneum. We moesten een keuzepakket samenstellen en voor mij werd dat dus Atheneum B. Na het behalen van mijn diploma heb ik bewust gekozen voor de RUL (Rijks Universiteit Limburg) in Maastricht om de studie geneeskunde te volgen.

Welk verschil is er dan met andere universiteiten?

De normale dagindeling op andere universiteiten is: 's morgens colleges, 's middags practica. In Maastricht wordt gemiddeld een college per week gegeven. Hier werken we met onderwijsgroepen van 10 studenten. We bespreken gezamenlijk de medische onderwerpen en problemen. Na veertien dagen komen we weer bij elkaar en brengen verslag uit van onze bevindingen. Dit werkt uitstekend.

De studie duurt zes jaar. De eerste vier jaar is theorie. De resterende twee jaar loop je stages als co-assistent in diverse ziekenhuizen.

De vakken die je moet doorlopen worden door de RUL aangegeven.

Heb je de studententijd als prettig ervaren?

Zeer zeker.

Buiten de studie hou je je natuurlijk ook nog met andere dingen bezig.

Ik zat b.v. in het bestuur van "Het Dispuut Prometheus". Dit is "Een studentenvereniging ter ontplooiing van medische, culturele en sociale activiteiten".

Vanaf mijn 3e studiejaar heb ik tijdens vakanties en week-ends bij de ambulancedienst in Heerlen gewerkt om ervaring op te doen en iets bij te verdienen.

Ook was ik lid van een zaat hermeniekie in Maastricht en bespeelde de saxofoon.

Ik neem aan dat je je gaat specialiseren, waar gaat je voorkeur naar uit?

Orthopedie spreekt me erg aan.

Maar de richting huisarts-geneeskunde en algemene chirurgie vind ik ook zeker de moeite waard om te overwegen.

Om zijn studie op de arbeidsmarkt te vergroten heeft hij o.a. wetenschappelijk onderzoek verricht naar de behandelingsresultaten van de tenniselboog door huisartsen in de regio Maastricht.

Een artikel hierover wordt binnenkort gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

December 1988. Je reis naar Thailand.

Hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen?

Van een studiegenote hoorde ik van ervaringen daar opgedaan en ik was daar zeer van onder de indruk. Ik vond dit een mooie gelegenheid om mijn studie af te ronden.

Een reis die twee en twintig uur duurde bracht me naar Bangkok de hoofdstad van Thailand met 9 miljoen inwoners. Ik heb hier o.a. gewerkt in het Siriraj ziekenhuis op de afdeling eerste hulp. Men is daar voornamelijk bezig met de behandeling van verkeersslachtoffers.

In Bangkok houdt niemand zich aan de verkeersregels. Er is zelfs geen controle op alcoholgebruik in het verkeer. Het is een complete chaos.

Iedereen, zelfs de buschauffeur probeert in de kortstmogelijke tijd de afstanden af te leggen. Des te meer klanten krijg je. Dit leidt natuurlijk tot ongelooflijke taferelen.

Ter plekke moet je daar als arts met minder méér doen.

Ook is de hygiëne minder goed. Alles wordt een paar keer gebruikt.

Geld nodig voor uw woninginrichting?

Voor een verantwoorde lening naar de Rabobank!



Wanneer u geld wilt lenen voor een nieuwe auto, het inrichten of verbouwen van uw woning, kom dan in ieder geval eens praten met de Rabobank.

U krijgt een gedegen advies en de rente is aantrekkelijk laag zodat u niet teveel betaalt.

Maak daarom nu een afspraak met de adviseur van de Rabobank:

Rabobank 
geld en goede raad

Hoofdkantoor:

Tempelplein 15, telefoon 04490-17272

Bijkantoren:

Broeksittarderweg 154, Tunnelstraat 95,
Veestraat 30

NEEM DE PROEF OP DE SOM!

Voor een gedegen rij-opleiding

VERKEERSCHOOL

DE MAASKETEN

Voor inlichtingen en aanmelding:

HEISTRAAT 29 - SITTARD

Telefoon 04490-25333

**IEDERE DINSDAGAVOND
THEORIELES**

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV



GELDERSESTRAAT 18 6136 AT SITTARD
04490-13572



GEMEENSCHAPSHUIS OVERHOVEN

Grote en kleinere zalen zeer geschikt voor: vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften enz. Tevens is er een gezellig café.

De accommodatie is geopend:
di, wo, do, za, zo van 19.00 uur tot 02.00 uur
Vrijdag van 16.30 uur tot 02.00 uur.
Maandag gesloten.
Telefoon 04490-26410.

Voor informatie en reserveringen telefoon 04490-21378



*Guus
Timmermans*
herenmode

Paardestraat 17
6131 HA Sittard
Tel.: 04490-26973

**Financieel valt er
heel wat te regelen.
Hoe pak je zo iets nu
't beste aan?**

Loop even binnen bij de Amro Bank. Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. U bent welkom met kleine vragen en grote problemen.

Helpen doen we graag. Probeer 't eens. Vragen staat vrij, ook bij de Amro Bank.



Amro Bank.
De bank waar je wat aan hebt.

Engelenkampstraat 58 Sittard - tel. 92892

UW OPTICIEN

**LEON
DE WEVER**

STEENWEG 72
SITTARD

SPAR

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN
EN POSTZAKEN NATUURLIJK !

—
maar
nu
ook
—

■ TIJDSCHRIFTEN
■ WIJ VERZORGEN
UW FRUITSCHALEN EN
LEVENSMIDDELENPAKKETTEN
van 7,50 tot 150,-

—
overhoven
—



Conciliair proces

Een onwennige naam voor een enorm belangrijke zaak. Het gaat om het mobiliseren van alle christenen, om met man en macht mee te werken aan het herstel van onze wereld.

1. Heelheid van de schepping

Het gaat niet zo goed met onze aarde. Daar raken we steeds meer van overtuigd. We horen nog de uitspraak van de koningin in haar kerstboodschap: "Langzaam sterft de aarde". Zij zei: "Wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van onze aarde in één klap, maar in een stil drama. Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling en vergiftiging van de lucht, bodem en water; uitsterving van dier- en plantsoorten, aantasting van de ozonlaag die ons tegen gevaarlijke straling moet beschermen, en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen zoals de verhoging van de zeespiegel. Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorspelbare – het einde van het leven zelf – toch voorspelbaar.

Mens en natuur zijn geschapen als elkaars bondgenoten, als partners van één schepping. Als we ons natuurlijk milieu afbreken, zal ook de mens ziek worden en sterven. We zijn de wereld onleefbaar aan het maken op lichtzinnige onverantwoorde wijze. We hebben de Schepper, de enige echte normgever, aan de kant gezet. In de directiekamers, de beurzen, de researchlaboratoria is Hij de grote afwezige. Zonder gewetensbezwaar maakt men zijn werk, de natuur en de mens – ondergeschikt aan winstmaken, technische ontwikkeling en genetische manipulatie. Het dringt wel tot ons door, dat we mens en wereld aan het slopen zijn, maar de wederopbouw met zijn allen samen wordt op de lange baan geschoven.

Dat is het eerste aandachtsveld van het oecumenische Conciliaire Proces: Heelheid van de schepping. Het Conciliair Proces tot behoud van de leefbaarheid van de aarde richt zich ook nog op 2 andere aandachtsvelden: Vrede en Gerechtigheid.



2. Vrede

Wat de wereld ook steeds meer onleefbaar maakt, is de toename van het terrorisme en het laten wegstromen van enorm veel nuttig kapitaal in overmatige bewapening. Men heeft een begin gemaakt aan de internationale afspraken over het behandelen van een terrorist en van een land/groep, die van terroristen gebruik maken. De uitvoering stagneert. Er is ook een begin gemaakt aan ontwapening, of liever aan minder bewapening. Dat is een machtig teken van hoop. Maar we moeten reëel blijven. Feitelijk is er alleen nog maar bereikt, dat er van een bepaald soort kernwapens minder geplaatst worden. Het is fantastisch, dat de beweging rond Gorbatsjov het vijand-denken afzwakt en de deur voor toenadering openzet. Maar defensieuitgaven blijven buitensporig hoog. Het geld, dat vrijgemaakt zou kunnen worden, wil men nu stoppen in modernisering (d.w.z. effectiever vernietigend maken) van de kernbewapening. Het Conciliair Proces wil de christenen van alle landen motiveren, om terug te laten komen van die heilloze weg en tegen hun eigen regeringen te zeggen: Die massale vernietigingswapens willen we niet. Niet de weg op naar oorlog; maar de weg op naar vrede.



3. Gerechtigheid

Het 3e aandachtsveld is Gerechtigheid. Wat nu plaatselijk en door goed geïnformeerde actiegroepjes gebeurt, moet internationaal ondersteund worden. Twee voorbeelden.

Hebbers hebben ten koste van niet-hebbers. 1e voorbeeld. De Australische bisschoppen hebben vorig jaar de verdeling van de welvaart in Australië onderzocht.

Hun regering zag er van af: Je moet de mensen niet teveel wakker schudden op dat punt. Zij kozen voor het toedekken van het onrecht. De bisschoppen zetten door en constateerden: Van de 16 miljoen Australiërs leven er 2 miljoen beneden de armoede-grens en er zijn 38.000 miljonairs. 10% van de inwoners strijkt 69% van het totale inkomen op. Zij verklaarden hardop: Mensen, de tegenstelling tussen arm en rijk is te schrijnend in ons land en we roepen alle christenen en goedwillenden op een tegenbeweging op gang te zetten. Dat gebeurde in Australië. Het Conciliair Proces wil zulke tegenbewegingen in heel de wereld stimuleren.

Een eerlijke berechting van gevangenen. 2e voorbeeld.

De bisschoppen van Zuid-Afrika hebben verklaard, dat ze het eens zijn met de gevangenen, die onmiddellijk een eerlijke berechting eisen. Door hun actie proberen de bisschoppen het hongerstaking van de gevangenen overbodig te maken. Samen met de gevangenen eisen zij onmiddellijk een eerlijke berechting of anderszins onmiddellijke vrijlating in plaats van het langdurig vasthouden zonder vorm van proces.

In de kathedraal van Kaapstad komt een grote groep iedere dag samen met als voorganger de bisschop, om te bidden en op te komen voor deze gevangenen.

Dit gebeurt in Zuid-Afrika. Maar over heel de wereld worden mensen die rechtmatig protesteren tegen onrecht opgepakt en gemarteld zonder vorm van proces. Amnesty International toont dat aan. Het Conciliair Proces wil dat alle christenen mondiaal stem gaan geven en een vuist gaan maken tegen dergelijk onderdrukkend onrecht.

Het Conciliair Proces roept op: Alle christenen van de aarde, verenigt u, om onze wereld weer leefbaar te maken door vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Het wordt hoog tijd.

C. Koppers

Meimaand - Mariamaand

Over enkele dagen begint weer de meimaand -Mariamaand -Rozenkransmaand.

Overal waar Maria verschenen is, vraagt zij om de rozenkrans te bidden.

In deze onrustige tijd is het vaak moeilijk om je in het gebed te verdiepen; maar het spreekwoord zegt: "de aanhouder wint".

Zo moeten ook wij aanhouden - volhouden in het gebed en met veel vertrouwen tot Maria bidden voor alle noden van de wereld, van de eigen parochie.

Hierbij willen wij heel bijzonder al onze zieken aanbevelen aan Maria en kracht en sterkte vragen om het lijden te dragen. Ook zullen we aan Maria iedereen aanbevelen, die met deze zieken medelijden hebben en hun noden proberen te lenigen. Laat ons eendrachtig in deze meimaand de rozenkrans komen bidden in de Mariakapel.

Een mooie geste t.o.v. onze eigen parochie-zieken.

Door Maria tot Jezus.

Een medeparochiaan

CENTRALE VERWARMINGEN – GASINSTALLATIES



FA. H. HAAS

NUSTERWEG 17
6136 XA SITTARD



MYA DE MAN

Schoonheidssalon
voor hem/haar

04490-15988

- Voor u, moeder van de communicant, gezichtsbehandeling (reinigen en masker) voor f 27,50
- Voor Moederdag cadeaubonnen vanaf f 10,-
- Behandeling volgens afspraak

Lid Anbos

MODEHUIS WILCO

Sittard

Voorstad 21-23

W.L.J. Janssen

Katholieke Bond van Ouderen - Overhoven

Sekr. W. Muijsers, St. Jorisstraat 5, 6136 XC Sittard

Op de jaarvergadering, gehouden op 12 april 1989 in Oos Kaar waren 46 leden en de geestelijk adviseur pater v.d. Made aanwezig.

Na de opening door voorzitter Chr. Pörteners werden de 6 in het afgelopen jaar overleden leden middels een minuut stilte herdacht.

De heer Pörteners en mevrouw Jongen – beiden aftredend – werden bij acclamatie herkozen.

De meerderheid van de leden koos voor een reis in plaats van een feestmiddag.

Het bestuur zal zich beraden voor welk reisdoel ergens in Nederland gekozen wordt.

Pater v.d. Made vond het een goede zaak, dat ouderen wekelijks met elkaar in het parochiezaaltje kunnen omgaan. Hij sprak de wens uit, dat de soosmiddagen voortaan goed bezocht zullen worden.

Stichting wijkblad:

L. Verheije, Pater Chevalierstraat 18
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 25558
J. v. Eijk, Walborgstraat 3, tel. 22317
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 18889
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 15988
T. Slangen, Rosmolenstraat 42!, tel. 17215
M.J. Kelleners, Kastelenweg 23, tel. 21017

Dank aan onze lezers

U hebt ons dit jaar wederom niet in de steek gelaten. Onze collectanten zijn niet tevergeefs door de wijk gelopen. Het resultaat: f 2.548,00.

Enkele wijkbewoners die de bewuste collecte-avond niet thuis waren, hebben ons nadien alsnog een gift in de handen gestopt.

Voor diegenen, die ons willen steunen en dit nog niet gedaan hebben, volgen onderstaand onze rekeningnummers:
Banknummer 47.86.27.912 t.n.v. Wijkblad Overhoven.
Postbanknummer 1036603 t.n.v. AMRO Bank Sittard onder vermelding van 47.86.27.912.

Bedankt gulle gevers.
Bedankt adverteerders.
Bedankt collectanten.

AANMELDING

Alle kinderen die in de periode van 1 augustus 1989 t/m 3 juli 1990 de leeftijd van 4 jaar bereiken, kunnen aangemeld worden voor de kleutergroep (groep 1).

S.v.p. zo spoedig mogelijk i.v.m. de organisatie, liefst op donderdag of vrijdag.

Aanmelding: Basisschool Overhoven
Geldersestraat 28
telefoon 12370.

(Gelieve trouwboekje mee te brengen).

**Kopij inleveren voor 24 mei 1989 bij voorkeur bij
Rijksweg Noord 193 (de heer H. de Man).
Advertenties: de heer G. Voet, Rolandsweg 2.**



In de Schijnwerpers

Werkgroep

Oranjefeesten Overhoven

Koninginnedag 1989 is een bijzondere dag voor de Werkgroep Oranjefeesten. Ze viert dan namelijk haar eerste lustrum. Al vijf jaar organiseert de groep het Oranje kinderfeest in de wijk. Om dit feit te vieren hebben we een gesprek met een van de initiatiefnemers mevrouw Betty Thomassen, die ook nu nog elk jaar de motor voor dit gebeuren opstart.

ONTSTAAN

De "Werkgroep Oranjefeesten Overhoven" is ontstaan in de Hillenraedtstraat. De buurtgenoten kwamen daar jaren geleden al samen om feesten te organiseren. Men begon met het op touw zetten van een straatfeest. Daarna ging men deelnemen aan de carnavalsoptocht. Ook actieve mensen uit omliggende straten namen er aan deel. Bij het organiseren van deze gebeurtenissen hield men op een bepaald moment een kerngroep van medewerkers over.

Daar kwam het idee naar voren: "Hé, eigenlijk zouden we iets moeten organiseren met koninginnedag. Dan is er niets te doen in Overhoven". Dat idee vond goede weerklank bij de groep. Ze spraken af, dat ieder zou nagaan wat hij zich nog herinnerde over koninginnedag in zijn jeugd. De leukste activiteiten van die dag. Uitgaande van die gegevens zouden ze een programma maken waar ze zich voor wilden inzetten. Eerst en vooral gericht op de kinderen, maar de hele gemeenschap van Overhoven erbij betrekken, in welke functie dan ook. Ook moest er rekening worden gehouden met het Oranjecomité Sittard en haar activiteiten, b.v. niet op dezelfde tijden plannen. Iedereen vond het versieren van de kinderfietsen, skelters e.d. een heel leuke belevenis uit z'n jeugd, dus dat zouden ze zeker moeten opnemen. Daar waren ze het direct over eens. Zo is de werkgroep gestart en eigenlijk verloopt het programma nog steeds zoals de eerste keer. Alleen in de organisatie is een heleboel anders en beter geworden.

DE ORGANISATIE

De werkgroep Oranjefeesten Overhoven heeft geen echt bestuur. Wel wordt de leiding van de vergadering altijd door dezelfde persoon op zich genomen. Er is iemand die voor de financiën zorgt en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Die personen hebben die taak vrijwillig op zich genomen. Ook de andere leden van de werkgroep doen alles op basis van vrijwilligheid. Ze zijn niet verplicht elk jaar mee te doen. Als men een jaartje wil overslaan, kan men dat zeggen.

Het is elk jaar weer een fijne gezellige groep, die samen iets gaat organiseren. Een motor, die draaiende moet blijven en waarvan elk onderdeel heel belangrijk is. Zo is ook de medewerking van iedereen hard nodig en iedereen is even belangrijk. De groep begint meteen na Nieuwjaar. In het begin vergaderen ze één keer per maand. Vanaf maart om de veertien dagen en de laatste dagen voor koninginnedag zijn ze er bijna voortdurend mee bezig.

DE VOORBEREIDING

Om een klein beetje idee te krijgen van wat er allemaal vooraf moet gebeuren, geven we een opsomming ervan:

– Zaken en bedrijven bezoeken om financiële bijdragen. (Dit is beslist niet het leukste baantje. Men voelt zich een bedelaar en het is echt niet voor jezelf, maar voor alle kinderen van Overhoven).

- Banken vragen om reclamemateriaal zoals pennen e.d. waar we de kinderen blij mee kunnen maken.
- Wijkblad verwittigen en inschrijfformulieren laten plaatsen.
- De jury benaderen. Dit is meestal dezelfde jury (ook vrijwillig) die de carnavalsoptocht jureert, uitgebreid met meneer pastoor.
- Muziekkapel of geluidswagen vragen.
- Contacten met Oranjecomité Sittard.
- Oos Kaar benaderen als eventuele uitwijkplaats bij slecht weer.
- Rozetten maken voor de medewerkers.
- Spellen bepalen en alle benodigdheden ervoor halen.
- School benaderen voor apparatuur en speelplaats
- Iemand vragen om een video-opname te maken. Na afloop bekijken van de opname om daaruit te leren waar volgend jaar extra aandacht aan besteed moet worden en wat wel heel goed ging.
- De krant erbij proberen te betrekken. Misschien dat eens een stukje over onze activiteiten geplaatst kan worden.
- Een vergunning aanvragen voor de optocht met een routebeschrijving.
- Prijsjes inkopen naargelang het aantal inschrijvingen.
- Het uitzoeken van de inschrijfformulieren. Dat is een heel werk. De kinderen worden ingedeeld naar leeftijdsgroepen en elk kind krijgt een kaartje voor z'n fiets.



KONINGINNEDAG IN OVERHOVEN

Op de eigenlijke dag heeft iedereen z'n taak. De mensen weten wat ze op zich hebben genomen. Wie er bij welk spel staat, wie voor de optocht zorgt, wie voor de inschrijvingen enz. Al hebben ze nog zo tot over de oren in het werk gezeten met voorbereidingen, de dag zelf is een feestdag!

Als men de stralende snoetjes van de kinderen ziet, denkt men toch weer: "Ja, het is de moeite waard!"

De dag begint om 10 uur met een optocht door de wijk. De kinderen die zich hebben laten inschrijven trekken met hun rood, wit, blauw, oranje versierde fietsen, karretjes of andere vervoersmiddelen door de straten. Ze krijgen een nummer op hun voertuig of op de rug. Dat nummer komt achter hun naam op een apart blaadje te staan. De jury, die daar altijd na afloop van de optocht nog wel anderhalf uur mee bezig is, geeft dus punten aan een nummer. De namen worden pas bij de prijsuitreiking bekendgemaakt. Na de optocht beginnen de spelletjes voor de kinderen op de speelplaats en voor de ouders is er een gezellig koffiehokje.

De feestelijkheden eindigen tussen half 2 en 2 uur 's middags. Dan krijgen de deelnemende kinderen een zakje snoep en is het feest voor hen afgelopen. De werkgroep rest dan nog het opruimen, waarna ze met z'n allen ergens een kop koffie of soep gaan gebruiken.

De wijk Overhoven is enorm enthousiast. Het slagen van zo'n koninginnefeest is niet alleen afhankelijk van een paar mensen die er zich voor inzetten. Of men mee helpt of alleen een kop koffie komt drinken, in Overhoven wordt het door de samenwerking en het samenkomen van ouders en kinderen een geweldige wijkgebeuren waar iedereen van harte welkom is.

Wilco
DE LUXE

Eksklusieve damesmode
chic gekleed - jong sportief

J.M. Willems – Limbrichterstraat 17 – 6131 EA Sittard

Moderne Snackbar-Friture

„DE OUDE HEI”

Oude Heiweg 7 - Overhoven

tel.: 04490-22349

Naast normale snacks onze specialiteiten:



Vers gegrilleerde haantjes
Verse saté en sjasliëk
Diverse soorten hamburgers en
Schnitzels
Vers ijs

Iedere dag zijn wij geopend van 16.00 tot 24.00 uur.
's Maandags gesloten.



martien I. geers sittard b.v.

terreindienstwerk
specialistisch hijswerk

martien I. geers
grond- en kabelwerken b.v.

6136 EG sittard, overhoven 68

tel. 04490-19331

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAAT 34-36, TEL. 04490-28099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur

MH M.J. HAMERS B.V.

NUSTERWEG 69
6136 KT SITTARD
TELEFOON 04490-17247

– APPARATENBOUW
– PLAATWERK
– KUNSTSTOF-INDUSTRIE
– MACHINE-REPARATIE

Tevens toelevering op maat van
*buis-, plaat- en
stafmateriaal in staal,
roestvrijstaal, aluminium en
kunststoffen.*



ZONNESTUDIO

„MILADA”

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING

Milada Opiz

- ★ schoonheidssalon
- ★ afslanken
- ★ zonnestudio

voor inlichtingen:

L. Hamstra-Hochstenbach

J. Postmesstraat 2 (hoek Broeksittarderweg)
6137 CK Sittard, tel. 04490-22192/15805



KIJK OP DE WIJK



In het februari-nummer zijn wij gestart met de nieuwe rubriek 'Kijk op de Wijk'. Onze doelstelling is hier duidelijk in omschreven en wij zijn meteen gestart met de **KASTELEN-WEG**, de grote verbindingsweg met 17 hierop uitkomende straten met kasteelnamen.

In dat nummer werd iets over kastelen in het algemeen geschreven: nú zullen wij ons beperken tot één straatnaam per aflevering.

Deze keer: de **VLEIKSTRAAT**.

De Vliekstraat vormt de verbinding tussen de Heistraat en Overhoven, met één zijstraat, de Halderstraat.

KASTEEL VLEIK: Zuidelijk van het dorp Ulestraten, in het dal tussen de steile heuvelruggen van de Wijngaardsberg en de Biessenberg, ligt kasteel Vliek. Men komt deze naam reeds tegen in de 14e eeuw als versterkt verblijf van het geslacht Vlieck. In de slag bij Baesweiler vocht een Arnold van Vlieck onder de drossaard van Valkenburg.

Het dorp ULESTRATEN zien wij al genoemd in de negende eeuw en in 968 samen met Meerssen: de palts (pleisterplaats voor steeds rondtrekkende vorsten) Meerssen schijnt belangrijk geweest te zijn. Zo had er in 847 een bijeenkomst plaats van de drie zoons van Lodewijk de Vrome ter bespreking van maatregelen tegen de Noormannen, terwijl Lotharingen in 870 aldaar is verdeeld. Nadat Reinier Langhals, hertog van Lotharingen, er in 916 was overleden en zijn zoon en opvolger Giselbert het land bij het Duitse Rijk gevoegd zag (925), schonk deze laatste de palts als bruidsschat aan zijn vrouw Gerberga, dochter van Hendrik de Vogelaar. Gerberga, na met Lodewijk van Overzee, koning van Frankrijk, hertrouwd te zijn, begiftigde de abdij Reims met de immuniteit in 968. Het gebied omvatte o.a. ook het dorp Ulestraten. Ingevolge het partagetractaat van 1661 werd Ulestraten ingedeeld bij het land van Valkenburg.



Kasteel Vliek

Terug naar het kasteel Vliek: Het tegenwoordige landhuis is een geheel gemoderniseerd gebouw, dat alleen nog wat oud muurwerk uit de 18e eeuw bezit. De ontwikkeling van menige burcht tot een comfortabel kasteel, dat uiteindelijk in de 17e

en vooral in de 18e eeuw uitgroeide tot een 'maison de plaisance', gelegen temidden van prachtige parken, is ook hier duidelijk te zien. Er was vroeger ook een kapel, want gedurende de 18e eeuw is toestemming verleend om er de H. Mis op te dragen. In de 19e eeuw verkregen de graven van Geul o.a. de heerlijke rechten te Ulestraten, waartoe het kasteel Vliek behoorde.

Ten aanzien van de verbouwingen kan nog het volgende dienen: op de fundamenten van de oudere versterking trok een heer De Lenarts, burgemeester van Maastricht, rond 1725 het tegenwoordige landhuis op. In de vorige eeuw werd het evenwel grondig gerestaureerd in de neoclassicistische stijl. De bijbehorende hoeve ontbreekt hier trouwens ook niet. Aan de tuinzijde van het hoofdgebouw bevinden zich nog de resten van de vroegere symmetrische Franse tuin. Deze is vervangen door een meer tot de natuur terugkerend Engels park met de nodige boompartijen en vijvers.

Grote Fancy-Fair

De basisschool organiseert een gezellige dag voor jong en oud, een plaats waar kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden elkaar ontmoeten rondom verschillende activiteiten **zoals b.v.:**

- leuke spelletjes, zoals de spiraal, 'n leraar nat gooien, schoteltje gooien, 'n fles wijn hengelen, e.d.
- een hapje en een drankje.
- een kinderrommelmarkt,
- een bakwedstrijd.

Het ligt in ons streven om door middel van deze activiteiten geld bij elkaar te krijgen om extra materialen voor de school en de kinderen aan te schaffen.

We denken dan **b.v. aan:**

- een video-camera,
- buitenmateriaal,
- een computer,
- of andere bruikbare hulpmiddelen.

De fancy-fair is op zaterdag 10 juni op de speelplaats van het oude gebouw van 11.00 tot 16.00 uur.

WE HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST EN GOED WEER.

Oudervereniging en basisschool Overhoven

Uitbreiding peuterspeelzaal "Suske en Wiske"

Peuterspeelzaal "Suske en Wiske" heeft m.i.v. januari 1989 de opvang van peuters van 2½-4 jaar uitgebreid. Er is gestart met een nieuwe groep op de woensdagmorgen. Door deze uitbreiding is de wachtlijst voor een groot deel opgelost. Mede hierdoor kunnen de peuters in onze wijk, zonder lange wachttijd, rekenen op een plaats in onze peuterspeelzaal.

Door deze uitbreiding heeft het bestuur ook een nieuwe leidster aangenomen: Mariet Hamers. Samen met Lily v.d. Oever leidt zij de nieuwe groep.

Het is de bedoeling dat de peuters van de woensdaggroep zullen doorstromen naar een van de andere groepen (ma/do of di/vr). Deze groepen worden al sinds 12½ jaar geleid door José Oude Blenke. Sinds vorig jaar i.s.m. Lily v.d. Oever (of Mariet Hamers). Ook zij hebben al lange tijd ervaring in het peuterspeelzaalwerk. De kosten bedragen voor 1 ochtend (woensdag) f 20,00, voor 2 ochtenden (ma/do of di/vrij) f 37,50 per maand.

Voor inlichtingen kunt u terecht op de peuterspeelzaal (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur) tel. 19610 of bij Thea Kalkhoven, tel. 14688.

Wij hopen dat door deze uitbreiding alle peuters uit Overhoven, die 2½ jaar of ouder zijn, een plaatsje zullen krijgen in onze speelzaal. Wel blijft het – als voorheen – belangrijk uw kind tijdig op te geven.

Bestuur en leidsters peuterspeelzaal "Suske en Wiske"

**boekjes, formulieren,
kaarten, enveloppen, rekeningen, folders
wij drukken het allemaal**

De mogelijkheden van offset zijn
nu eenmaal bijna onbeperkt en in-
dien u zelf uw origineel wilt typen
of tekenen, wordt uw offsetwerk
nog voordeliger.

GEBORTEKAARTJES en TROUWKAARTEN

LICHTDRUKKEN EN FOTOKOPIEËN

Offset
Kurver
Sittard
BV



rijksweg noord 54
6131 cm sittard
tel. 04490-16830

Bruin van de Molen:



Stééngoed!

Brood- en banketbakkerij

H. HONINGS

Heistraat 30
Tel. 14709 - Sittard



SLAGERIJ SCHMEITS

Oude heiweg 3
OVERHOVEN
tel. 04490 - 13196
Slager R. SWIATALSKI



ROUSSEAU

Een begrip in
KERSENBONBONS met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRALINÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende Industrie ROUSSEAU
Abraham Kuypersstraat 2 - 6136 DE SITTARD - Telefoon: 04490-1.92.82

Meubelstoffeerderij Henk Vorstermans

Voor het betere stoffeerwerk.

.....

Bankstelkussens

in alle maten - kwaliteiten en prijsklassen
Keuze uit méér dan 500 stoffen (ook leder)

.....

Natuurlijk ook uw adres voor:
Bankstellen - Eetkamers - Fauteuils
Boot- en Caravankussens

Bel nu voor een afspraak
Wij geven goed advies en vrijblijvende offerte

Tel. 04490-18461, ook 's avonds
Cortenbachstraat 30 - 6136 CH Sittard