

Overhoven

17e jaargang - nr. 4 - mei 1991

IN GESPREK MET ...

MATH. BONGAERTS



Deze keer togen wij voor de rubriek "In gesprek met.." naar de Kastelenweg nr. 32, alwaar we een interview hadden met een volleybalscheidsrechter, de tweenvijftigjarige Math Bongaerts. In het dagelijks leven verdient Math de kost op een bank in Maastricht; hij is gehuwd met Erna en heeft een zoon van 23 jaar; Eric.

Sinds wanneer ben je scheidsrechter?

Op een gegeven moment (1970) moest elke vereniging een scheidsrechter per team leveren; dit werd door de Nederlandse Volleybalbond voorgeschreven. Zoals vaak in het verenigingsleven was de voorzitter bij gebrek aan kandidaten de klos. Weet je wie toendertijd voorzitter was van S.V.M. uit Munstergeleen? Juist ja, Math Bongaerts. Ik speelde toen zelf nog volleybal. In 1961, ik werkte in Nijmegen, werd de interesse door een collega gewekt.

Nadat ik hier in de regio werk had gevonden, werd ik lid van V.C. Sittardia. Naderhand werd ik "aangekocht" door S.V.M. (het latere MUVOC). Tot 1983 heb ik volleybal gespeeld.

Toen werd je te oud om te spelen?

Nee, helemaal niet. In een advertentie las ik dat Gangelt een trainer zocht. Dat vond ik een geweldige uitdaging. Met de Duitse trainerslicentie die ik behaalde, mag ik trainen tot en met de Oberliga; in Nederland vergelijkbaar met de 3e divisie. Na enkele jaren keerde ik weer naar mijn eerste liefde terug: MUVOC. Hier verzorgde ik de training voor de recreanten. In 1986 stapte ik over naar NIVOC uit Nieuwstadt. Ondertussen bleef ik ook als scheidsrechter actief; zowel in Duitsland als in Nederland. Na 20 jaar vond ik het in Nederland welletjes als scheidsrechter; ik was er hier een beetje op uitgekeken.

Hoe staat het nu met het trainerschap?

Tot 1988 bleef ik trainer in Nieuwstadt. Hierna knoopte ik er

nog een seizoen als trainer van Reuver aan. Momenteel ben ik alleen nog maar scheidsrechter in Duitsland.

Wat trekt je bij volleybal zo aan?

Zoals ik al vertelde, werd mijn interesse door een collega in Nijmegen gewekt.

Ik was toen 23 jaar. Deze sport beviel mij uitstekend; het is een dynamische sport met veel aspecten.

Ik was een behoorlijke set-upper (de voorzet geven). Wie een keer volleybal speelt, wordt ermee geïnfecteerd; het is een virus net zoals de griep. Het is bovendien een zware sport. Minimaal speel je drie sets; maximaal vijf sets.

Een set gaat tot 15 punten met een verschil van minimaal 2 punten, of tot 17 wanneer dit niet het geval is. De speelduur van een wedstrijd varieert van 1,5 tot 2 uur. Tussen elke set is er 3 minuten pauze. Je kunt wel gewisseld worden en naderhand weer ingezet worden.

Waar fluit je zoal?

Dit seizoen ben ik o.a. in Mönchengladbach - Aken - Keulen - Duren-Bad Godesberg en Bonn geweest. Zo af en toe neem ik mijn vrouw mee, dan maken wij er een gezellige dag van; zeker als het "Langer Samstag" is.

Hoeveel wedstrijden fluit je per seizoen?

De competitie in Duitsland duurt van half september tot half maart. Dit seizoen heb ik veertien wedstrijden gefloten.

Al eens een blauw oog gehad?

Nee, veel problemen heb ik in mijn loopbaan nog niet gehad. Je moet als scheidsrechter echter een spelleider zijn, je moet zorgen dat de spelers een leuke pot spelen.

Je wordt zeker uitgetest. In tegenstelling tot vele andere balsporten is er bij volleybal geen persoonlijk contact met de tegenstander. Tijdens de 20 jaar dat ik scheidsrechter ben, heb ik maar twee spelers moeten verwijderen.

Hoeveel verdien je met het fluiten?

Och, het is een hobby en een hobby mag geld kosten. Je krijgt een verblijfsvergoeding voor een "Tasse Kaffee mit Kuchen" en kilometergeld.

CENTRALE VERWARMINGEN – GASINSTALLATIES



FA. H. HAAS

NUSTERWEG 17
6136 XA SITTARD



GEMEENSCHAPSHUIS OVERHOVEN

Grote en kleinere zalen zeer geschikt voor:
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften enz.
Tevens is er een gezellig café.

De accommodatie is geopend:
di, wo, do, za, zo van 19.00 uur tot 02.00 uur
Vrijdag van 16.30 uur tot 02.00 uur.
Maandag gesloten.

Telefoon 046-526410

Voor informatie en reserveringen telefoon 046-521378

Op vakantie? Dan nu alles goed regelen bij de Rabobank.



Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer:

- Buitenlands geld
- Reizverzekering
- Reischeques
- Eurocheques en Eurochequespas met PIN-code
- Eurocard/Rabocard
- Safeloket
- Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis.

Kantoren:

Tempelplein	15	Sittard	tel. 59 27 27
Broeksitt.weg	154	Sittard	tel. 59 27 70
Veerstraat	30	Sittard	tel. 59 27 80
Tunnelstraat	95	Sittard	tel. 59 27 85
Raadhuisstraat	3	Limbricht	tel. 59 27 65

Rabobank 
Meer bank voor je geld

Hoe houd je je conditie op peil?

Met fietsen. Je moet niet vergeten dat je als volleybal-scheidsrechter niet achter een bal hoeft aan te hollen. Je zit lekker hoog en droog in een stoel met je witte schoenen, witte sokken, witte broek, wit hemd en witte sweater.

Vertel eens iets over leuke en minder leuke voorvallen?

Tijdens een demonstratiewedstrijd zat een kereltje van een jaar of zes met zijn moeder op de eerste rij. Hij had een grote zak chips op zijn schoot en maar smullen. Een speler, twee meter land, handen als kolenscheppen griste telkens bij een opslag in de zak met chips. Toen de zak leeg was riep die lange: He scheids, even pauze, ik ga een nieuwe zak chips halen.

Ook een vervelend voorval meegemaakt?

Ja zeker. Tijdens een wedstrijd hoor ik ineens een hard gekraak. Een speelster had haar knie verdraaid en moest een half uur op de vloer blijven liggen voordat er een ziekenauto arriveerde.

Mathieu, wij zijn alweer aan onze laatste vraag toe. Heb je nog andere hobby's?

Ik ben lid van de Overhovense biljartclub T.I.P. Hier speel ik in competitieverband. Een keer per week train ik, de competitie vindt plaats op een doordeweekse avond en het volleyen vindt plaats op zaterdag - of zondagmiddag. Verder luister ik graag naar klassieke muziek en naar Limburgse luisterliedjes op Radio Zuid. Lezen brengt mij ook veel plezier en 's zomers trek ik er veel op uit met de caravan. Tevens ben ik bestuurslid kring Sittard van de Unie BLHP.

Last but not least ben ik ook nog lid van de Liturgische werkgroep in Overhoven.

STICHTING PEUTERSPEELZAAL "SUSKE EN WISKE"

HEISTRAAT
OVERHOVEN
046 - 519610

AANMELDING NIEUWE PEUTERS

Aanmelding van nieuwe peuters gebeurt via een inschrijfformulier. Kosten inschrijving f. 10,-; hiervan is f. 2,50 administratiekosten en f. 7,50 wordt verrekend met de eerste betaling van de ouderbijdrage. Een formulier is verkrijgbaar bij de Peuterspeelzaal of bij M.Schobben, Overhoven 3.



EEN "LOFLIED" OP ALLE MOEDERS

Een moeder, beste mensen, is spil van haar gezin.
Zij is het eerste wakker en slaapt als laatste in.
En ... is zij 'ns afwezig, dan jammert heel de groep.
Want niemand kan haar missen, toch heeft ze geen beroep.
Zij tovert met de centjes, brengt kinderen groot,
Droogt tranen en kan luisteren, is net 'n duizendpoot.
Als iedereen de griep heeft, verpleegt ze heel de groep.
Loopt zelf van koorts te bibberen, toch heeft zij geen beroep.
Maar ... zij is de troost der kinderen en vaders grootste schat.
Het aanrecht is haar altaar, de pan haar wierooksvat.
Zij is in het drukke leven, het rustpunt voor haar groep.
Haar wapenspreuk is LIEFDE, God zegene haar beroep.

D.V.O.



R.K. Voetbalvereniging D.V.O.

FAMILIE/BUURT VOETBALTOERNOOI OVERHOVEN

Op zondag 26 mei organiseert D.V.O. alweer voor de derde maal dit, in beide voorafgaande jaren zeer geslaagd en gezellig, familie/buurt voetbal toernooi.

Ook dit jaar betreft het een vijftallen toernooi, waaraan uitsluitend deelgenomen kan worden door wijkbewoners en leden van D.V.O. met aanhang. Er wordt gespeeld op een buitenveld met zaalafmetingen.

Bij opgave mogen per team maar drie actieve zaal en/of veldspelers voorkomen. Onder niet actief wordt begrepen: 1) dames, 2) spelers jonger dan 16 en ouder dan 45 jaar, 3) minstens 3 jaar niet in competitie verband in zaal of op veld voetbal gespeeld te hebben.

Wanneer uit de opgave van spelers blijkt dat een team over meerdere onder 1 of 2 genoemde, of een combinatie ervan, spelers bezit, dient ten alle tijden minimaal één ervan aan het spel deel te nemen.

Ter controle en voor poule indeling van zo veel mogelijk gelijkwaardige teams, hebben we bij opgave, van elke speler naam, adres, leeftijd, mannelijk of vrouwelijke status nodig. Tevens de naam van het team en contact persoon met telnr. Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 mei (met voldoening van 25,- inschrijfkosten per team) op de volgende adressen:

Kantine D.V.O., Café Kerkzicht, Frank Zinken Overhoven 42, tel:516834, Ton Tummers Lambertusstraat 9, tel 528119. Het toernooi begint om 11.00 uur op het D.V.O. terrein en er zijn drie fraaie bekens te winnen, die aan het einde van het toernooi onder het genot van een glaasje, worden uitgereikt aan de drie eerst geklasseerden.

Poule indeling en wedstrijschema worden vrijdagavond 24 mei bij de contactpersoon thuisbezorgd.

Onder het motto winnen is leuk maar deelname en gezelligheid staan voorop, belooft dit wederom een heel gemakkelijke dag te worden.

Stichting Wijkblad:

L. Verheije, Geldersestraat 8, tel. 518044
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 525558
J. van Eijk, Walborgstraat 3, tel. 522317
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 518889
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 515988
T. Slangen, Rosmolenstraat 42', tel. 517215
M.J. Kelleners, Kastelenweg 23, tel. 521017

**Kopij inleveren voor 11 juni 1991 bij voorkeur bij
Rijksweg Noord 193 (de heer H. de Man).
Advertenties: de heer G. Voet, Rolandsweg 2**

Volgend wijkblad verschijnt 27 juni 1991.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS



martien I. geers sittard b.v.
terreindienetwerk
specialistisch hijswerk

martien I. geers
grond- en kabelwerken b.v.

6136 EG sittard, overhoven 68

Tel.046-519331

Yorkshire Terriër Kennel van
Sint Rosahof



Mariet Renssen

Rosastraat 8
6136 XG Sittard
Telefoon 046-514658

Gediplomeerd trimster
Behandeling volgens afspraak



Guus
Timmermans
herenmode

Paardestraat 17
6131 HA Sittard
Tel.: 046-526973

Boerderij FIJEN

*Elke week
speciale
aanbiedingen*



Groente

Voor uw
- Aardappelen,
- groente en fruit
- eieren



Fruit

Vouerweg 39 Sittard

Tel. 046-512651

UW OPTICIEN

LEON DE WEVER

STEENWEG 72
SITTARD

ROUSSEAU

Een begrip in
KERSENBONBONS met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRAALNÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende industrie ROUSSEAU
Abraham Kuiperstraat 2 - 6136 DE SITTARD - Telefoon 046-519282

SPAR

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN
EN POSTZAKEN NATUURLIJK !

—
maar
nu
ook
—

■ TIJDSCHRIFTEN
■ WIJ VERZORGEN
UW FRUITSCHELEN EN
LEVENSMIDDELENPAKKETTEN
van 7,50 tot 150,-

Postagentschap open op zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur

overhoven



In de Schijnwerpers

STICHTING SCHILDERS- EN EXPRESSIEGROEP SITTARD

Vrije tijd, wie kon daar vroeger over beschikken? En als er al sprake was van enige vrije tijd, wat werd er dan mee gedaan? Gezelligheid stond voorop in de meeste gezinnen; maar er werd óók, zolang er mensen op deze aarde leven, aan een of andere vorm van kunst gedaan. Aanvankelijk met zeer primitieve middelen, allengs hoe langer hoe professioneler. Het waren en zijn echter heus niet alleen maar mensen, die gedegen opleidingen volgden.

Vooraf tegenwoordig, ziet men steeds meer amateurs, die zich enigszins willen bekwaamen in allerlei kunstzinnige technieken. Jeugdigen, mid-lifers en ouderen wijden zich momenteel aan de kunst. Er is ook een bonte verzameling van beroepen te constateren, mensen waarvan je het soms helemaal niet zou verwachten staan achter de schildersezel of zijn potten aan het draaien. Ze komen uit alle lagen van de bevolking en hebben één ding gemeen: ze zoeken activiteiten waarin ze hun gevoel proberen te leggen. Zij zoeken naar een tak in de kunst waarin ze denken met meer of minder succes, maar met véél animo "iets met de handen" te kunnen doen. Wát zij maken, is voor hen niet het belangrijkste, het komt op de voldoening aan die het vervaardigen hen geeft.

Zo kwam ik in contact met de "Stichting Schilders- en Expressiegroep Sittard". Een brede informatie over de activiteiten van een aantal amateur beeldende kunstenaars leek mij interessant voor lezers die over enige vrije tijd beschikken en eigenlijk - soms al heel lang - eens "iets" willen gaan doen. Helaas kampen velen met een zekere drempelvrees of faalangst of "het komt er eigenlijk nooit van", wat je ook vaak hoort zeggen.



Wat is die Schilders- en Expressiegroep?

Dat is een groep dames en heren, stuk voor stuk amateurs, die in het Open Atelier onder deskundige begeleiding actief zijn op de gebieden van:

- schilderen/tekenen
- grafiek
- boetseren/beeldhouwen
- keramiek.

Een beetje geschiedenis: De Stichting bestaat bijna 25 jaar, aanvankelijk waren er wel zo'n 70 deelnemers die een ware werfvocht door Sittard gemaakt hebben. De groep startte in een opslagplaats aan de Gruizenstraat om na enige tijd te verhuizen

naar enkele leegstaande school-noodlokalen in de Baandert. Helaas moest men hier ook weer vertrekken en er werd een onderkomen gevonden in de oude Huishoudschool aan de Oude Markt; dit gebouw moest worden afgebroken en de groep vond een mooi plekje in de oude Muziekschool aan de Putstraat. Hoewel een mooi aristocratisch pand, comfortabel was het evenmin als alle voorgaande behuizingen. Eindelijk, een kleine 5 jaar geleden, kwam de redding in de nood: men kon gedurende één avond in de week de ruimten van het Creatief Centrum aan de Rijksweg Noord huren (het oude "Hartedief"-pand). Jammer dat er stelselmatig heel wat groepsleden zijn afgevallen omdat het werken in de steeds wisselende gebouwen onder soms zeer primitieve omstandigheden, zoals de slechte accommodatie en vooral 's winters de kou, voor velen niet aantrekkelijk was. Momenteel telt de groep nog zo'n 30 - 35 leden, zeer gemengd naar leeftijd, beroep, geslacht en graad van bekwaamheid, de leden komen uit Sittard en de omringende gemeenten tot Heerlen toe.



Als wij het hebben over bekwaamheid, komt vanzelf de vraag naar voren, wat de deelnemers eigenlijk moeten kennen. Als voorwaarde voor het lidmaatschap is een basisopleiding in de gewenste richting vereist, b.v. een cursus bij het Creatief Centrum, een cursus aan de Volksuniversiteit in Geleen of een andere gelijkwaardige cursus/vooropleiding.

Nu is bekend dat de cursus-activiteiten van het Creatief Centrum veelomvattend zijn, veel meer dan de hierboven aangegeven vier terreinen. De reden van deze beperking is, dat er te weinig geïnteresseerden zijn voor een bepaald vakgebied. Jaren geleden was er b.v. een groep die wandtapijten maakte en een groep die zich bezig hield met het maken van poppen.

Daar is momenteel helemaal geen vraag meer naar, het is "out", trendy is nu vooral het schilderen, waarschijnlijk omdat de TELEAC de kijkers doet geloven dat het volgen van zo'n cursus je meteen een pseudo-Rembrandt maakt. Nou, dat moet men dan toch maar rustig vergeten, het is wel eens de moeite waard om zo'n cursus te volgen maar er is méér voor nodig, n.l. een professionele aanpak door echte vakmensen-docenten op het gebied waarin je jezelf verder wenst te bekwaamen.

Heb je b.v. 2 á 3 jaar 'n opleiding genoten zoals hierboven aangegeven dan kan de tijd rijp zijn om eens aan de Stichting Schilders- en Expressiegroep te gaan denken. Om deskundigheid te waarborgen is de Stichting aangesloten bij de Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaarsverenigingen in Nederland (FABK), ook is de Stichting ingeschreven bij de K.v.K. Men krijgt subsidie van de gemeente Sittard en men kan gebruik maken van de benodigde apparatuur zoals schildersezels, pers voor grafiek, boetseerbokken, draaischijven, etc.

De leden betalen een contributie van Fl. 195,- per jaar, daarvoor krijgen zij 40 werkavonden onder deskundige begeleiding. Dat is momenteel voor schilderen, tekenen en grafiek dhr. P. Satijn en voor boetseren, beeldhouwen en keramiek de heer J. Duijkers en mevrouw C. Canton.

De aanduiding **tekenen/schilderen** omvat o.a. tekenen, aquarelleren van landschappen, bloemen, planten, stillevens en fantasie. Ook kan men dieren of portret/modeltekenen of schilderen in allerlei technieken als pastel, plakaatverf of olieverf.

volg op blz. 6



Slijterij Gilissen-Nohlmans

*geef met Vaderdag
een rondje
buitenlands bier*

Rijksweg Noord 235
6136 AB Sittard
Telefoon 046 - 512362



MYA DE MAN

*Schoonheidssalon
voor hem/haar*

Complete behandelingen
voor gezicht en lichaam.
Aromatherapie

Rijksweg Noord 193
6136 AB - Sittard -
Tel. 046-515988

lid ANBOS

KIDDY'S

De speciaalzaak voor kinderstoffen van o.a.

**JICKER, BOUSSAC, NOUVEAUTEX
en VERSAC**

Kiddy's, Overhoven 71, 6163 EB SITTARD

Tel. 046-521541

vervolg blz. 5

Grafiek is een vorm van schrijf- en tekenkunst, de prentkunst omvat alle manieren van weergave en vermenigvuldiging van letters en afbeeldingen. Hiertoe behoort ook het kalligraferen, etsen en zeefdrukken.

Boetseren/beeldhouwen, het vormgeven in klei, gips, was, hout of steen. Het onderscheidt zich in twee duidelijke vormen n.l. vrij beeld en reliëf.

Keramik: op intensieve manier wordt gewerkt met de materie klei in verschillende technieken, handvormen en het gebruik van de draaischijf of gipsmallen.

De groep organiseert samen ook meerdere **excursies** zoals onlangs het bezoek aan een expositie in Amsterdam van werken van Kazimir Malewitsj, een Russisch kunstschilder die leefde van 1878 - 1935.

Als groep verzorgt men ook **tentoonstellingen** van eigen werk in het Kritzaedhuis en in Heinsberg. Zowel de wekelijkse gezamenlijke werkvonden als bovengenoemde excursie's en tentoonstellingen zijn leuke gezamenlijke activiteiten, die het sociale contact tussen de leden bevorderen. Belangrijk hierbij is ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen waardoor men



gestimuleerd wordt om bezig te blijven en steeds naar een kwalitatief hoger niveau te groeien.

Hoe kan men lid worden?

Zoals eerder al gezegd, voor het lidmaatschap is een basisopleiding vereist, omdat men toch wel redelijk zelfstandig moet kunnen werken.

Voldoet men aan de gestelde voorwaarden, dan kan men zich aanmelden bij de Penningmeester mevrouw M. Thomas-Boersema in Oirsbeek (tel. 04492 - 1263). Ook is het mogelijk om eens op een clubavond te komen kijken en praten, d.i. op donderdag tussen 19.00 - 22.30 uur aan de Rijksweg Noord 232 te Sittard (tel. 046 - 523176).

Nadat ik een avond gast was van de zeer gemotiveerde leden van de Schilders- en Expressiegroep, zou ik alle twijfelaars willen adviseren er ook eens heen te gaan. Praat met de leden en/of docent, drink tijdens de pauze gezellig een kop koffie mee en ervaar de kameraadschappelijke sfeer. Het is vrijblijvend en zeker de moeite waard!

Bovendien: in het najaar is een "Open dag" gepland waar de kunstwerken geëxposeerd zullen worden en leden van de Stichting aanwezig zijn. In de regionale dagbladen en de huis-aan-huis weekbladen zal hier t.z.t. aandacht aan worden besteed.

*'Weet je', sprak een Sittards zwijn
'dat er een Zwienswei is, vind ik fijn,
maar ik geloofde mijn ogen niet
toen ik zag wat men uitvrat in dit gebied
en schaam ik mij nu naar zo'n wei genoemd te zijn!'*

*P.S. Geacht zwijn: de Zwienswei is genoemd naar
'Goswin's wei' en niet naar zwijn.*

O.V.R. Hoven



Pastores:
W. Vergouwen
J. Sneekes
Geldersestraat 39,
Sittard (04490-12163)
giro: 1 03 53 14 t.n.v.
Parochie H. Hart

MEI-MAAND: MARIA WAS ER. MARIA IS ER!

Vanaf de oudste tijden hoorde Maria wezenlijk bij het christelijk geloof: al 20 eeuwen lang werd er over Maria gesproken en geschreven maar zo lang ook werd er met Maria gesproken. Ook nu nog is Maria in heel de christenheid aanwezig - dat feit kunnen we gewoon constateren. Maria is niet alleen aanwezig in de grote heiligdommen, bedevaartsplaatsen, kerken en kapellen maar tot in de huiskamers toe.



De prachtige ikonen van Maria met de grote, sprekende ogen, de beelden en schilderijen van allerlei vormen en kleuren, waar Maria meestal afgebeeld is met een stille, rustige glimlach: we vinden ze vrijwel in elk huis. Maar Maria is ook aanwezig in het hart van alle gelovige mensen die nu en dan eens kijken naar die afbeelding: met of zonder woorden praten ze even met Maria, onze hemelse moeder!

In feite is Maria zeer zeker méér aanwezig dan welke zeer beroemde man of vrouw ook uit het verleden: Maria leeft nu nog onder ons: tot Maria wordt gesproken! Bidt zelf eens een Wees-Gegroetje of praat even - met of zonder woorden - met Maria. Laat dat Uw kinderen ook doen: dat is altijd weldadig - ook voor later!

J. Sneekes

JE MOET WEL LUISTEREN ... NAAR JE HART!

Dat deed ook die moeder toen haar dochttertje nadat iemand van de familie was gestorven, alsmaar bleef vragen wat er nu eigenlijk gebeurd was. Eigenlijk wilde de moeder er niet op ingaan: het kind was nog zo jong! "Maak jij je maar geen zorgen daarover, kind! We gaan nu eenmaal allemaal een keer dood!" Toen het kind haar vragend bleef aankijken "maar wat gebeurt er dan?" zei de moeder het toch maar: "Als je dood bent, wordt je lichaam naar het kerkhof gebracht en daar begraven maar je ziel gaat naar de hemel!" "Begrijp je!?"

"Ja - zei het kind - als ik dood ben, dan wordt mijn lichaam naar het kerkhof gebracht - met heel veel mooie bloemen - en mijn ziel gaat helemaal alleen naar de hemel!"
"Goed zo!" zei de moeder en zij dacht dat het op die manier wel genoeg was.

Maar het kind voelde zich kennelijk niet voldaan en ging rustig verder: "Moeder, u heeft mij gezegd waar mijn lichaam heen zal gaan en ook waar mijn ziel heen gaat... maar ik zelf? - Wat gebeurt er met me zelf?"

En toen liet die moeder haar hart spreken: zij trok het kind naar zich toe en hield het stevig vast - ze zei: Jij? Je zult altijd "jij" zijn en altijd "jij" blijven. Jij zal altijd mijn kind zijn en blijven! Als je groot geworden bent, zal jij altijd dezelfde blijven; ook als jij ooit moeder zal worden, zal je nog steeds dezelfde "jij" blijven - ook als je oud zal zijn! En als je bij God zal zijn, dan zal jij ook precies "dezelfde jij" zijn - altijd. God houdt van jou zoals je bent, God houdt van iedereen zoals hij is. Er zijn nooit twee dezelfde mensen. God laat niemand vallen - Hij laat jou ook nooit vallen. Hij wil dat "jij" altijd bij Hem zal zijn. Hij en al die anderen!!

Die moeder had geen theologie gestudeerd, zij had niet veel geleerde boeken gelezen; van technisch dingen en bewijzen had zij geen weet maar vanuit haar hart gaf zij een diep-menselijke getuigenis van het leven-hierna!

Als ik dan ook geloof in dat leven-hierna, dus ook in de verrijzenis, dan gaat het mij niet om de opstanding van een dood lichaam maar om "het leven van concrete mensen", dan ga ik terug naar mensen en naar hetgeen er leeft in elk mensenhart, dan gaat het om mensen zoals U en ik! Dan is ons geloof in Christus een zeer menselijke, een zeer weldadige Gave. Ik geloof het dan ook gaarne!

J. Sneekes

IKONEN IN KLEUR IN REGINA CARMELI

Ikonen, gebeden in kleur" zo luidt de THEMA-AVOND onder leiding van Dhr. J.A.M. van Aubel, ikonenschilder.

Datum: Dinsdag 21 mei Begintijd: 19.45 uur Kosten: vrije bijdrage

De inleiding zal o.a. ondersteund worden door een dia-montage. Verder brengt de kunstenaar verschillende ikonen mee.

Zaterdag 25 mei leidt Pater Michael Linsen, karmeliet, een BEZINNINGSDAG met als thema: "Op weg met Sint Jan van het Kruis, een mysticus voor onze tijd".

Begin: 10.00 uur en sluiting 17.00 uur.

Op zondag 26 mei organiseren wij een bezinningsdag voor jongeren. Als thema hebben wij een korte tekst uit het N.T. gekozen: "Doet maar wat hij u zeggen zal" Samen willen wij kijken wat deze tekst in ons leven betekenen kan. Wij beginnen deze dag om 10 uur en sluiten om ca. 17 uur.

Aanmelding bij Zr. Maria-Gratia (lunchpakket meebrengen).

En dan is er dít nog ...!

In verband met het 100-jarig bestaan van onze kongregatie beschikken we over twee dia-montages met tekstcassette. We bieden de mogelijkheid aan om een of beide montages aan geïnteresseerde groepen te presenteren.

De eerste montage: "Ons leven", duurt 25 min. Hier krijgt u een kijkje achter de kloostermuren aangeboden met het reilen en zeilen aldaar.

De tweede montage; (onafhankelijk van de eerste); "Het mosterdzaadje", duurt ong. 45 min. Een visuele biografie over Moeder Maria Teresa en haar levenswerk, de stichting van de Karmel van het goddelijk Hart van Jezus.

Hebt u interesse vraag dan voor meer informatie naar Zr. M. Anna-Francisca, Tel. 046 - 525380.

Aanmeldingen en informatie bij: Zr. M. Lamberta Warmenhoven, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, PB 28, 6130 AA SITTARD Tel.: 046 - 525380.



Eksklusieve damesmode
chic gekleed - jong sportief

J.M. Willems – Limbrichterstraat 17 – 6131 EA Sittard

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAT 34-36, TEL. 046-528099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur

goudsmid tom smeets



sieraden

- ★ repareren
- ★ graveren
- ★ veranderen
- ★ ontwerpen

walborgstraat 1 (overhoven) sittard tel. 520212

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV



NUSTERWEG 69
6136 KT SITTARD
TELEFOON 046-517247

- APPARATENBOUW
- PLAATWERK
- KUNSTSTOF-INDUSTRIE
- MACHINE-REPARATIE

Tevens toelevering op maat van
*buis-, plaat- en
stafmateriaal in staal,
roestvrijstaal, aluminium en
kunststoffen.*



Ptr. CHEVALIERSTR. 6 6136 AX SITTARD
046 - 513572



Bij voorinschrijving formulier in te leveren en te voldoen bij
Verf en Behang Hulst-Kurvers, Overhoven 39

NA-INSCHRIJVING OP 24 MEI

17.45 tot 18.45 Café KERKZICHT

1 km fl. 1,50

3 km fl. 4,00

10 km fl. 7,50

KLOKLOOP

VRIJDAG 24 MEI AANVANG 19.00

De sportieve lieden uit Overhoven en omstreken worden volop in de gelegenheid gesteld op vrijdag 24 mei a.s. vanaf 19.00 uur hun prestaties te tonen. De Vereniging de KLOKLOOP i.o. heeft het initiatief genomen dit evenement te lanceren. Aan de basis hiervan staat Arno Schevers, een sportief en ondernemend iemand. Hij heeft hier veel tijd en energie ingestoken en enkele enthousiaste wijkbewoners weten warm te krijgen, zijn idee vorm te geven. Welnu het is zover, aan iedereen is gedacht. Wij hopen dat er velen langs het parcours de lopers komen aanmoedigen maar nog meer, dat iedereen meeloopt op de diverse afstanden.

VOOR IEDER WAT WILS:

-Voor de jeugd tot 12 jaar wordt er een afstand van 1 KM gelopen. Er is een gezamenlijke start voor jongens en meisjes. Voor beide afzonderlijk zijn er prijzen te verdienen. Aanvang 19.00 uur. - Om 19.30 uur start dan de loop over 3 KM. Hieraan kunnen de jeugd vanaf 12 jaar en de volwassenen deelnemen. Hierop verwachten wij een grote deelname. Natuurlijk zijn er de fanatieke lopers, maar ook voor de beginnende trimmers is dit een goede afstand om de conditie eens te meten. Misschien beleeft U er wel zo een plezier aan, dat U gaat oefenen voor de 10 KM van het volgende jaar. Ook heeft een bekend iemand beloofd een aantal prominente lieden uit Sittard aan de start te krijgen. In ieder geval heeft de Heer Alberts al medegedeeld dat er verscheidene leerkrachten deelnemen. -Om 20.00 uur wordt dan het startschot gegevens voor de 10 KM. Wij hopen een groot gebeuren. Weet wel, dit is een wedstrijd voor geoefende lopers en doorgewinterde trimmers, zowel voor dames als heren. Wij weten dat Overhoven vele goede lopers telt. Door een goede publiciteit hopen wij ook lopers van buiten Overhoven aan te trekken.

Het geheel wordt muzikaal omlijst door "NOOTS BIEIJN", en aaneen gepraat door Fred den Rooyen. Het startschot op alle afstanden wordt gegeven door Jos Schrijen. Tevens is er een TOMBOLA op de verstrekte startnummers. Alom, niet alleen een sportief maar ook een gezellig gebeuren. Wij hopen dat wij er een jaarlijks terugkerend gebeuren van kunnen maken. Het parcours leidt vanaf Café KERKZICHT over de Heistraat, St.Jorisstr, Nusterweg, Walborgstr, Rolandweg, Grasbroekstr, Hattemstr, Rolandweg, Hillenraedstr, Nusterweg, St.Rosastr, Oude Heiweg terug naar Café Kerkzicht. Ondanks dat het parcours wordt afgezet bestaat er de mogelijkheid voor in- en uitgaand verkeer te passeren. Wij verzoeken de bewoners van het parcours, zo weinig mogelijk gebruik te maken van deze gelegenheid en begrip te tonen, wanneer U even moet wachten voor de lopers, en eveneens geen auto's te parkeren op het parcours. Wij hopen samen met U een prettige avond te beleven.

VOORINSCHRIJVING T/M 22 MEI

1 km fl. 1,-

3 km fl. 2,50

10 km fl. 5,00

✂

INSCHRIJFFORMULIER

VOLGNUMMER _____

NAAM: _____

ADRES: _____

WOONPLAATS: _____

LEEFTIJD: _____

START CAFE KERKZICHT
(tevens afhalen startnummers)

AFSTAND: _____
i.s.m. Hart voor de Kerk

Stichting Overhoven Luidt de Klok

**OP WEG NAAR EEN GEZELLIGE
LUIKSE/ROMMELMARKT 25 MEI A.S.**

Op zaterdag 25 mei a.s. is het weer zover. De karavaan van de klok-ophaaldienst trekt om 10.00 uur vanaf de kerk de wijk in om bij u de spulletjes op te halen die jaarlijks weer vele kopers lokken. Even voor uw agenda, de KLOKFEESTEN zijn dit jaar in het weekend van 1 september, en wel van donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september. Het bestuur van de Klokstichting is alweer vanaf het begin van dit jaar bezig met het organiseren en plannen van de activiteiten. Een van de zichtbare activiteiten geruime tijd voor de feesten is het ophalen van de artikelen voor de rommelmarkt. Deze markt is ieder jaar niet alleen een zeer gezellig onderdeel van de KLOKFEESTEN, maar is ook bepalend voor het financiële welslagen van het totale feest. De organisatie vergt veel inzet van onze medewerkers. Bij deze willen wij met name noemen de leden van de judoclub die een groot deel van het ophalen verzorgen en o.a. ook de hele opbouw van de markt. Mocht u tijdens het ophalen van de spullen niet thuis zijn, dan verzoeken wij u deze even af te geven bij de burens. Heeft u geen tijd om de artikelen tijdig klaar te zetten dan kunt u contact opnemen met de heer Hulst, die deze alsnog ophaalt. Hij is overigens het hele jaar bereikbaar voor het ophalen van uw spullen (tel 510047). Ook mag u daar altijd uw spulletjes afgeven (drog., verf en behang Hulst-Kurvers, Overhoven 39).

Wij als organisatie hebben echter een groot probleem. Voor het opslaan van de spullen hebben wij een goed onderkomen nodig. De afgelopen jaren hadden wij daar een prima adres voor waar wij altijd terecht konden. Hiervoor willen wij bij deze mevrouw Wagemans nog eens extra bedanken en haar veel goeds toewensen op haar nieuwe woonadres. Dit jaar moeten wij echter een ander onderkomen zoeken. Mogelijk hebben wij nu een tijdelijk adres, maar wij zouden graag een adres hebben waar wij in de toekomst voor opslag terecht kunnen, want zonder opslagruimte is de markt op zaterdagmiddag niet meer mogelijk. Wij hopen dat u ons een warm hart toedraagt, zodat dit probleem wordt opgelost.



De Grasbroekstraat

De Grasbroekstraat loopt parallel met de Dr. Nolenslaan en sluit aan op de Hattemstraat (zie nr. 1-1991, 17e jaargang) en de Rolandsweg.

De Grasbroekstraat heeft drie zijstraten, de korte Annadaalstraat (zie nr. 7-1990, 16e jaargang) aan één kant en de Daelenbroekstraat (zie nr.6-1990, 16e jaargang) en de Wolfrathstraat (zie nr. 5-1989, 15e jaargang) aan de andere kant.

Kasteel Grasbroek met zijn burchtrestanten bevindt zich op de rand van het Limburgse lössgebied, tussen de dorpen Limbricht, Guttecoven en Bron, genaamd het GREATBROEK.

Het kasteel ligt ten zuiden van de Bornerweg, nabij de kruising met de autosnelweg A2-E9 in de gemeente Sittard.

De noordelijke begrenzing is de grens tussen de gemeenten Born en Limbricht, die als het ware door de keuken van het kasteel heen loopt. Dit ten gevolge van een 'grenscorrectie' die te wijten is aan de gemeentelijk herindeling in de Franse tijd. Het heette toen te liggen op het grondgebied van de gemeenten Born en Limbricht, maar is na de meest recente herindeling geheel gelegen op het grondgebied van de gemeente Sittard.

De ligging en het landschap. Landschappelijk is dit gebied een van de weinige overgebleven restanten van 'den Graet', de Graetbos, later de Graetheide, die tegenwoordig grotendeels ingenomen wordt door het industriecomplex D.S.M. Het kasteel met bijgebouwen en ruïnes ligt op een geaccidenteerd vochtig terrein van ruim 10 ha. Het complex was geheel omgracht: langs de noord-westzijde van het kasteel zelf, was de gracht diep uitgegraven in de hogere löss-terrassen. Naar het zuid-oosten liep de gracht door het lager gelegen Beekerbroek, waar ze gevoerd werd door het samenvloeiende Getebeek en Kattenbroekerbeekje. Het gehele gebied (Graetbroek) sluit van zuid naar noord (doorsneden door de rijweg en de spoorverbinding Born-Limbricht) aan bij het Limbrichterbos. Door de dichte vegetatie zijn de terreinen welhaast niet begaanbaar; gunstig voor flora en fauna!

Voor de échte liefhebber van **flora** (degene die alleen kijkt en er niet aankomt) zij vermeld dat hier heel veel moois te zien is: een



vegetatie van minstens 10 soorten bomen en struiken en 5 soorten slingerplanten. Iets hogerop groeien maar liefst 24 soorten kruiden, varens en bloemen. In de kleine dalen tussen de heuvels en langs de beken treft men zeker 16 soorten riet en moerasplanten aan. Nabij de bronnen vindt men nog een achttal waterplanten. Door tijdig ingrijpen tracht men de door veel invloeden beschadigde flora enigszins de kans te geven zich zo veel mogelijk te herstellen. Ook de **fauna** is hier nog echt interessant; zo kan men er vrij in het rond lopende reeën aantreffen; er houden zich nog enkele andere diersoorten op als: bunzings, wezels, hermelijntjes en konijntjes. In de beekjes leven vooral stekelbaarsjes en verschillende soorten kikkers. De vogels vinden het hier schijnbaar ook prettig, want men kan er diverse soorten aantreffen als: de bosuil, rasuil en steenuil, de ijsvogel nachtegaal, appel- en goudvink, de kleine plevier, tapuit en roodborst-tapuit. Uit landschappelijk oogpunt is dit Graetbroek een héél kostbaar gebied dat ten koste van alles goed onderhouden en behouden dient te blijven!

Geschiedenis en bouw. Historisch is dit gebied gebonden aan 'dat bescheyt van den Graet', de schenking van het Graetbos door Koning Zwentibold (Sanderbout), zoon van Keizer Arnulf, de laatste koning van Lotharingen. Hij vertoefde gedurende zijn eerste levensjaren (van 895-900) als 'eerste koning op Nederlands grondgebied' in deze streek en had op de z.g. 'Heksenberg' in het Grasbroek zijn laatste burcht.

Hij sneuvelde op 13 augustus 900 'ergens tussen Susteren en de Maas'. De Heksenberg of de 'stoel' van koning Zwentibold, ligt in het zuidoostelijk deel op de grens van het bos. De 'Heksenberg' is een motte of burchtheuvel met grachten en voorburcht; deze en de restanten van een verwoeste kasteelhoeve of burcht zijn nog aanwezig maar nauwelijks te ontdekken. Hierbij aansluitend ligt in het oostelijk deel een strook weiland, de Molenbeemd met Bosgraaf en Woufwieërke, en verder naar het oosten nog de Peutewinkel.

Binnen een afstand van ongeveer 300 meter vindt men:

- a. het huidige kasteel Grasbroek.
- b. ten z-o, vlak naast de vervallen grachten van het kasteel, de resten van een burcht-eiland (ca. 16 m. doorsnede) met ringgracht.
- c. nog meer ten z-o, een motte waarop vroeger een verdedigingstoren met voorburcht stond. (Zie boven).

vervolg van blz. 9

Overweegt u zelf eens of informeer in uw omgeving, indien u weet dat daar ruimte voor handen is, en geef dit door op eerder genoemd adres.

Wij hopen op een goede markt. Het welslagen hangt in sterke mate af van uw medewerking. Zet leuke en bruikbare artikelen voor ons klaar, daar is altijd een markt voor te vinden. Ook speelgoed en boeken zijn gewilde artikelen.

Er is ook nog KLOKNIEUWS. Voor de echte feestgangers op de zondagmiddag kunnen wij bekend maken, dat het praktisch voor 100% zeker is dat de TRÖÖT IN DE GÖÖT weer van de partij zal zijn.

(NOTEERT U NU EVEN DE DATUM 25 MEI!)

Kasteel Grasbroek wordt een belangrijke representant van een kasteel uit de 16e eeuw genoemd. Het is een klein, uit baksteen opgetrokken gebouw van 2 verdiepingen (gescheiden door een sier- en waterlijst van mergel) en een zolderverdieping; behalve de toren is het geheel onderkelderd. Het werd gebouwd door Alexander II van Drimborn; uit brieven d.d. 1587 blijkt dat Alexander II toen al in het kasteel gewoond moet hebben, het anker-jaarlijk vermeldt echter 1596. Het zadeldak is opgetrokken tussen twee topgevels; op elke verdieping twee vensters en aan de zolderborstwering zien we nog de uitkraging van een verdwenen hoektorentje.

Op de hoek van de z-o zijde bevindt zich een ronde traptoren van afwisselende baksteen- en mergellagen, zg. speklagen, met een triglyphenfriesje, waarboven de oorspronkelijke torenspits gestaan moet hebben; later is de toren (zonder speklagen) maar in een mooi voortgezet metselverband opgehoogd. De op 13 mei 1970 overleden Jan Hugo Willem baron van Leerode heeft op de vliering duiventillen laten aanleggen voor zijn verzameling prachtige duiven, waaronder twee uit Parijs gehaalde zeer zeldzame exemplaren. In het dak van de zolder werden 12 duivengaten gemaakt. Aan de voorzijde van het kasteel moet oorspronkelijk links van de hoofdingang een hoge erker uitgebouwd zijn; bij de restauratie heeft men er de later aangebrachte vensters gehandhaafd.

Het interieur: om het ruïneuze gebouw voor instorten te behouden, waren ingrijpende maatregelen tijdens de restauratie noodzakelijk. De historische driedeling kon behouden blijven en over de oude vloeren zijn nieuwe vloeren aangelegd om de authentieke stucplafonds te kunnen behouden. Ook de oorspronkelijke schouwen zijn nog aanwezig en behoren tot de waardevolle elementen van het kasteel.

Links van de hoofdingang is nog steeds een, waarschijnlijk 17e eeuwse, **kwaadafwerend teken** in wit te zien; dit is bij de restauratie gehandhaafd en opnieuw gewit. Het teken bestaat uit een driehoek, cirkel en strepen. Het zijn symbolen of huis-merken, die, met een kleine wijziging of aanvulling van vader op zoon werden overgedragen en aangebracht om huis, bewoners en vee te beschermen tegen ziekten en natuurrampen.

De bewoners. Alexander II van Drimborn, gehuwd met Anna Hoen van Carhils was Guliks hofmeester, overl. op 15 nov. 1557. Hij was een kleinzoon van Johan van Drimborn (schepen te Aken), die huwde met Catherina van Eyll, weduwe van Gerard van Efferen. De Drimborns zijn oorspronkelijk afkomstig van slot 'Dreiborn' bij Schleiden in de Eifel. Via de van Efferens kwam Johan in het bezit van de landgoederen te Born. Na de dood van Alexander I beheerde zijn broer Johan van Drimborn de Bornse goederen. Na de erfdeling van de kinderen van Alexander I kreeg Alexander II de Bornse goederen toegewezen. Hij bouwde het huidige kasteel 'Auf der Graetheide im Winkel'. Hij trouwde met Elisabeth van Olmissen en ze kregen 2 dochters. Via vererving bleef het kasteel in handen van de latere generaties tot begin 18e eeuw, toen werd het verkocht werd aan Herman Frans Dominique, graaf van Leerode. Hierdoor kwam een eind aan de 'heerlijkheid Grasbroek'. Erfgenaam Maximiliaan baron van Leerode verkocht kasteel Grasbroek in 1813, samen met de erbij behorende goederen, aan Louis Mathieu de Gilissen, industrieel te Maastricht. Aangezien zijn echtgenote gravin de Noidans hem geen kinderen schonk, werd een neef Henri François Constantin de Cramer erfgenaam van aksteel Grasbroek met bijbehorende goederen. Zijn dochter trouwde tweemaal. De zoon uit het tweede huwelijk Henri Eugène du Puis de Watremont erfde het gehele complex na het overlijden van zijn moeder. Deze halfbroer Jean Albert Octave Barbou was reeds eigenaar van kasteel Ter Borch te Roosteren. Bij Kon. Besluit werd in 1926 de geslachtsnaam veranderd in Barbou van Roosteren. Zijn zoon Etienne Barbou van Roosteren volgde zijn vader als bezitter van Grasbroek op. Hij overleed in 1951.

In de gerestaureerde nevengebouwen van kasteel Grasbroek woont momenteel mevrouw M.Th.F. Barbou van Roosteren, gehuwd met de heer F. Crewe Jones. Zij verkocht het kasteel

Kasteel Grasbroek



Aanzicht van de zuidoostgevel in 1990

met bijgebouwen en landerijen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. In 1987 werd het ingrijpend gerestaureerd. Het relatief kleine kasteel zal het beste zijn functie kunnen behouden als representatief woonhuis, eventueel in combinatie met een klein kantoor. Een definitieve bestemming is er, volgens onze informatie, nog niet voor gevonden.

(Gegevens zijn ontleend aan het 'Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold' 1980 en 1990).

MAANDSPREUKEN

weerspiegelen de volkse wijsheid

MEI: bloemaand

- * Meiregen, meizegen
- * Is half mei de salaat al gaar,
dan levert de oogst een goed korenaar.
- * De avond rood en de morgen grauw,
geeft door de dag het mooiste blauw.
- * de mei tot juichmaand uitverkoren,
heeft nog rijm achter de oren.

IN MEI LEGGEN ALLE VOGELS EEN EI



... maar wanneer komt er
wat uit dat ei?

- De broedtijd van een hen (kip) is 21 dagen.
- De broedtijd van een kalkoen is 31 dagen.
- De broedtijd van een pauw is ook 31 dagen.
- De broedtijd van de fazant is 24 dagen.
- De broedtijd van een duif is 18 à 19 dagen.
- De broedtijd van een eend is ca. 30 dagen.
- De broedtijd van een gans is 30 dagen.
- De broedtijd van de zwaan is 30 dagen, soms meer.
- De broedtijd van de kwartel is 18 tot 21 dagen.

