



Overhoven

17e jaargang - nr. 5 - juli 1991



In dankbare herinnering **DOKTER MAURICE PETRUS VERHEIJE**

Geboren te Waterlandkerkje op 5 januari 1929. Overleden te Sittard op 23 juni 1991. Hij werd onderscheiden met het kerkelijk ereteken 'Pro Ecclesia et Pontifice.'

Maurice Verheije: een man om nooit te vergeten, omdat hij temidden van ons zoveel heeft welgedaan! We zagen hem als jonge arts in de vijftiger jaren, samen met zijn vrouw Lucie, in Overhoven beginnen.

Naast hun liefdevolle zorg voor elkaar en voor de kinderen die hen werden toevertrouwd, zetten ze zich vele jaren lang in voor de drukke dokterspraktijk. Deze hield voor Maurice niet alleen het dagelijks spreekuur en de vele visites thuis of in het ziekenhuis in, maar ook vele persoonlijke gesprekken voeren met talloze patiënten en hen verder begeleiden.

In de weinige vrije tijd die Maurice had, steunde hij samen met Lucie vele goede initiatieven in parochie en wijk. Zo was hij lange tijd kerkmeester van het 'rectoraat Overhoven' en de Heilig Hart-parochie, zoals het rectoraat na 1972 officieel heet. Voor het herstel van kerkdak richtte hij de inmiddels bekend geworden 'Klokfeesten' mee op en was er jarenlang voorzitter van.

En het 'actiecomité 'Hart voor de Kerk' vond in hem vorig jaar een bekwaam inspirator. Ondanks zijn ongeneeslijke ziekte, die hem noodzaakte zijn dagtaak als huisarts te beëindigen, bleef hij de talentvolle man binnen onze gemeenschap.

Velen van ons mogen tegen Maurice zeggen: 'ik was ziek, en jij hebt mij bezocht'. Toen ziekte zijn leven tekende, mocht hij zich gedragen weten door onze hechte Overhovense gemeenschap.

Omgeven door de toegewijde zorg van Lucie, zijn kinderen en vrienden heeft hij in huiselijke kring zijn ziekte gedragen. Zijn levend geloof en vele gesprekken daarover tonen, waarin Maurice al zoekende zijn houvast en uiteindelijke rust vond.

CENTRALE VERWARMINGEN – GASINSTALLATIES



FA. H. HAAS

NUSTERWEG 17
6136 XA SITTARD



GEMEENSCHAPSHUIS OVERHOVEN

Grote en kleinere zalen zeer geschikt voor:
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften enz.
Tevens is er een gezellig café.

De accommodatie is geopend:
di, wo, do, za, zo van 19.00 uur tot 02.00 uur
Vrijdag van 16.30 uur tot 02.00 uur.
Maandag gesloten.

Telefoon 046-526410

Voor informatie en reserveringen telefoon 046-521378

Op vakantie?
Dan nu alles goed regelen
bij de Rabobank.



Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer:

- Buitenlands geld
- Reisverzekering
- Reischeques
- Eurocheques en Eurochequespas met PIN-code
- Eurocard/Rabocard
- Safeloket
- Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis.

Kantoren:

Tempelplein	15	Sittard	tel. 59 27 27
Broeksitt.weg	154	Sittard	tel. 59 27 70
Veestraat	30	Sittard	tel. 59 27 80
Tunnelstraat	95	Sittard	tel. 59 27 85
Raadhuisstraat	3	Limbricht	tel. 59 27 65

Rabobank 
Meer bank voor je geld

IN GESPREK MET ...

PIERRE LEBON

Als de laatste "lopers" van de "Klokloop" de Hillenraedtstraat gepasseerd zijn, worden op nummer 29 de kinderen door mama Marjan naar bed gebracht.

De kinderen dat zijn: Pieke van 9 jaar, Sjefke 8 jaar, Anke 6 jaar en Marieke van bijna 4 jaar.

Wij gaan naar de ruime woonkamer om eens wat nader kennis te maken met papa Pierre, musicus in hart en nieren.



Pierre, zat de muziek al van jongs af aan in je ?

Nou, in het begin niet hoor. Toen ik een jongetje was van een jaar of acht, vroeg ik aan mijn vader of ik pianoles kreeg. Dat mocht. De piano stond bij ons in de kamer en tot mijn elfde jaar heb ik min of meer met tegenzin pianoles gehad, maar ik moest doorzetten. Op een goede dag kwam pater Smarius bij ons op bezoek. Hij hoorde dat ik al drie jaar les had en zei: "Kom maar eens in de kerk op het grote orgel spelen". Hij leerde me twee liedjes en ik mocht tijdens de mis spelen. Toen pas kreeg ik er echt plezier in. Met veertien jaar wist ik dat ik van muziek mijn beroep wilde maken. In 1970, toen "Sound 70" werd opgericht, bespeelde ik daar ook het orgel en na de Havo ging ik naar het Conservatorium.

Welke vakken?

Piano als hoofdvak. Daarna ging ik over op A.M.V.: Algemene Muzikale Vorming; een opleiding om als vakleerkracht les te mogen geven aan de basisschool. Daarbij studeerde ik drie jaar lang kerkorgel. Van 1964 tot 1976 speelde ik in Overhoven en op 1 mei 1976 werd ik benoemd als dirigent/organist in Limbricht.

Welke werkzaamheden heeft een dirigent/organist?

In principe moet ik alle diensten, die er in de kerk zijn, spelen. Dus elke zaterdag en zondag, de huwelijks- en begrafenismissen, het lof in de meimaand en in oktober en elke eerste vrijdag van de maand. De morgenuren hou ik zoveel mogelijk vrij. 's Middags geef ik les op de muziekschool in Geleen. Ik geef daar A.M.V. les en ben pianist bij de lessen van klassiek ballet. 's Avonds geef ik aan particulieren thuis orgel-, piano- en keyboardles en heb ik de repetities van diverse koren.

Welke koren heb je?

Op woensdagavond het gemengd koor Enjoy '84 uit Urmond. Dit koor bestaat uit ± 50 leden. Het is geen kerkkoor. We studeren daar musicals en Limburgs repertoire in. Licht populair, licht klassiek. Ook wel een mis, want we zingen in Geleen in het ziekenhuis al een paar jaar de nachtmis. We geven ook koffieconcerten. Deze vallen wel eens samen met de missen in Limbricht. Dat kan gelukkig soepel geregeld worden.

Op donderdagavond repeteert in Limbricht het Jongerenkoor Vocal en daaraan aansluitend het gemengd kerkelijk koor St. Salvius met voor de heren een Gregoriaans repertoire. Twee jaar geleden heb ik op eerste Paasdag mijn jubileum gevierd van 25 jaar kerkorganist samen met het 12 jarig bestaan van

het kerkkoor.

Feitelijk ben ik zeven dagen per week aan het werk. Dat heb je niet zo vlug in de gaten. Je bent daar als het ware "ingerold". Pas als moeder de vrouw een waarschuwend geluid laat horen, besef je dat je ook wel eens wat tijd moet nemen voor je gezin. Dat kan het beste in de schoolvakanties. Dan stoppen de lessen op de muziekschool en bij de leerlingen thuis. In de grote vakantie zijn er ook geen koorrepetitie's. Dan geef ik mijn aandacht aan het gezin. Mijn werk is nu eenmaal ook mijn hobby.

Zijn er geen vervelende kanten aan je beroep?

Toch wel. Persoonlijk vind ik de "pieken" vervelend. Met Kerstmis speel ik drie nachtmissen en op Eerste en Tweede Kerstdag en eventueel nog een Kerstconcert. Je hebt met alle koren daar naar toe gewerkt. Je kunt de leden dan de uitvoering niet onthouden. Wat voor de koorleden één uitvoering is dat zijn er voor mij wel vijf. Maar dat hoort erbij. Daar komt nog bij dat met Kerstmis het Carnavalsseizoen ook al bezig is. Voor het gezin is het vervelend dat je 's avonds altijd weg bent, door de week en ook vaak in het weekend. Mijn werkuren komen overeen met iemand die altijd middagdienst heeft.

Je hebt ook je aandeel in het Carnavalsgebeuren?

In Limbricht ben ik lid van het Revue-comité. Om de twee of drie jaar organiseren we een revue waaraan afgevaardigden van alle verenigingen meedoen. Zelf heb ik de muzikale leiding in handen. In 1983 heb ik hiervoor een onderscheiding gekregen: Commandeur in de orde van "De Doale". En "last but not least" mijn activiteiten als dirigent/pianist van de "Hofzenges". Samen met 15 Overhovense mannen repeteer ik op zaterdagmiddag van half 5 tot 6 uur in Kerkzicht. We zingen voornamelijk Carnavalsliedjes, Limburgs repertoire en "Stimmungsmusik". We treden op bij Narrezingen, maar ook bij andere feestelijke gelegenheden.

Heb je nog andere hobby's behalve je werkhobby?

Ik had een hobby: biljarten bij "Tip". Daar heb ik geen tijd meer voor. Voor een andere hobby maak ik tijd: koken! Ik probeer graag wat nieuwe recepten uit. Maar mijn werk in de muziek heeft zoveel variatie, dat ik weinig behoefte heb aan andere hobby's. Ik werk met kinderen van 4 jaar en ook met mensen van in de zestig. Ik werk met mensen die, net als ik, muziek als hobby hebben en dat is prettig werken.

SCAPULIERFEEST

Zondag 14 juli wordt er een feestelijke middag georganiseerd ter ere van O.L.Vrouw van de Berg Karmel. De middag **begint om 14.30 uur** met een levensgetuigenis en diamontage door de kunstenaar Bradi Barth. Van haar schilderijen werd de diamontage over "Het leven van Maria" samengesteld. Voor de **kinderen** is er een apart programma. Tevens zal Dhr. Kockelkoren uit Maastricht, op een creatieve manier diegenen verrassen die op deze middag het scapulier opgelegd krijgen. Na een koffiepaauze begint om 16.45 uur de scapulierooplegging waarna **kinderzegen** en vesperdienst.

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM

Kosten: Vrije bijdrage.

AANMELDINGEN EN INFORMATIE BIJ: Zr.M.Lamberta, Bezienshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, PB 28, 6130 AA SITTARD Tel. 046 - 525 380



martien I. geers sittard b.v.
 terreindienetwerk
 specialistisch hijswerk

martien I. geers
grond- en kabelwerken b.v.

6136 EG sittard, overhoven 68

Tel.046-519331

**Yorkshire Terriër Kennel van
 Sint Rosahof**



Mariet Renssen

Rosastraat 8
 6136 XG Sittard
 Telefoon 046-514658

*Gediplomeerd trimster
 Behandeling volgens afspraak*



*Guus
 Timmermans*
herenmode

Paardestraat 17
 6131 HA Sittard
 Tel.: 046-526973

Boerderij FIJEN

*Elke week
 speciale
 aanbiedingen*



Groente

Voor uw

- Aardappelen,
- groente en fruit
- eieren



Fruit

Vouerweg 39 Sittard

Tel. 046-512651

UW OPTICIEN

LEON DE WEVER

**STEENWEG 72
 SITTARD**

ROUSSEAU

Een begrip in
KERSENBONBONS met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRALINÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende industrie ROUSSEAU
 Abraham Kuypersstraat 2 - 6136 DE SITTARD - Telefoon 046 519282

SPAR

**VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN
 EN POSTZAKEN NATUURLIJK !**

**maar
 nu
 ook**

- TIJDSCHRIFTEN
- WIJ VERZORGEN
 UW FRUITSCHALEN EN
 LEVENSMIDDELENPAKKETTEN
 van 7,50 tot 150,-

**Postagentschap open op zaterdag
 van 9.00 tot 12.00 uur**

overhoven



Pastores:
W. Vergouwen
J. Sneekes
Geldersestraat 39
Sittard (046-512163)
giro: 1 03 53 14 t.n.v.
Parochie H. Hart

Vaak doen maatschappelijke instellingen een beroep op parochies en kerkelijke gemeenten om plaatselijk bekendheid te geven aan initiatieven of om medewerking te vragen bepaalde plannen te realiseren. Eén van die instellingen heet "Amnesty International". Via ons parochieblad publiceerden we onlangs een schrijfochtend voor Amnesty in de Johanneskerk in de Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard en 'n schrijfavond in de Kruiskerk, Parklaan 25 te Geleen. Uit zo'n bericht wordt duidelijk hoe Amnesty plaatselijk werkt. Er worden brieven geschreven naar regeringen, waarin om opheldering over het lot van politieke gevangenen wordt gevraagd of waarin wordt aangedrongen op vrijlating. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeeldbrieven in het Nederlands én in een vreemde taal. Die met de hand geschreven brieven worden hier door de Amnesty groep 489 Geleen verstuurd. De medewerking van vrijwillig(st)ers bestaat hierin : dat men op de bekend gemaakte tijd en plaats verschijnt en aanbiedt de brieven over te schrijven.



Men wordt dan verzocht een pen mee te nemen en de portokosten voor het versturen van de brief te willen dragen. Deze wijze van actie voeren heeft grote gevolgen. Want de publieke opinie laat regeringen niet onberoerd. Zo neem je het op voor het lot van gevangenen. Het is een werk van barmhartigheid: gevangenen bezoeken of voor hen opkomen en hun lot verlichten.

Onlangs verzorgde Amnesty Geleen (kontaktpersoon mevr. Roerdink-Berghuis, tel. 046-752 905) een schrijfochtend en -avond om de mensenrechten in Marokko bij koning Hassan en zijn regering aan de orde te stellen. Navolgende toelichting volgde over Marokko:

Zand over Marokko?

30 jaar zwijgen over de mensenrechten. "In een eind maart 1991 verschenen rapport verklaart Amnesty International dat de recente berichten over martelingen en oneerlijke processen van oproerlingen en anti-oorlogsdemonstranten in Marokko, hetzelfde patroon volgen als de al dertig jaar durende onderdrukking. In dit rapport heeft de organisatie honderden gevallen verzameld van mensen die ten onrechte gevangen zitten, vaak na martelingen of een oneerlijk proces. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die "verdwenen" zijn. Bij recente processen tegen politieke tegenstanders gingen de rechtbanken er vanaf het begin van uit dat de beklagden schuldig waren. De rechtbanken weigerden zelfs om getuigen op te laten roepen. In een proces werden 52 mensen, gearresteerd bij rellen in december 1990, veroordeeld tot zeven jaar, nadat ze ieder maar dertig seconden door de rechtbank waren ondervraagd. Volgens Amnesty International komt een dergelijke omgang met rechtspraak en gevangenen

niet als een verrassing. Op deze manier behandelt de Marokkaanse regering haar tegenstanders al dertig jaar. Politieke tegenstanders zitten vaak gevangen in een web van vage wetten. Alleen kritiek op de regering kan al leiden tot vele jaren gevangenisstraf. Volgens Amnesty International hebben politieke gevangenen zo goed als geen kans op een eerlijk proces, als deze wetten niet veranderen. Op dit moment zitten er meer dan 650 politieke gevangenen achter tralies van wie sommigen veroordeeld zijn tot de doodstraf. Vaak zijn zij veroordeeld op grond van onder martelingen verkregen bekentenissen. De praktijk om gevangenen in incommunicado-detentie te houden voor ondervraging, soms weken voor hun proces, maken martelingen en mishandelingen tot een routinezaak in veel politiebureaus en gevangenis. Zo worden gevangenen vaak met hun hoofd ondergedompeld in een emmer met urine of krijgen zij elektrische schokken toegediend". Persoonlijk hoop ik, dat een toelichting als deze via het Wijkblad, de korte oproep in ons parochieblad om plaatselijk deel te nemen aan een schrijfavond of -morgen mag verduidelijken. Amnesty verdient onze waardering en hulp!

Pater M.W. Vergouwen M.S.C.

WAT IS DE KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN?

De K.B.O. die meer dan 25 jaar in Overhoven bestaat heeft momenteel 104 leden. Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen. Pastoor Vergouwen is de geestelijk adviseur. Samen proberen ze er een gezellige vereniging van te maken. Er zijn verschillende activiteiten. Elke woensdag is er in het parochiezaaltje kienen en kaarten. Elk jaar gaan de ouderen een dagje op reis en een keer per jaar is er een gezellige middag met o.a. uitroepen van Prins Carnaval. Ook worden de zieken in het ziekenhuis bezocht. En met Kerstmis worden de leden, die helemaal niet meer buiten komen, niet vergeten. Ouderen genieten rustig van de dagen die ze gegeven zijn. Ze zijn niet veeleisend en staan derhalve niet in de belangstelling. Zelf zullen zij moeten opkomen voor hun rechten, door zich b.v. aan te sluiten bij de ouderen organisaties. In Overhoven is zo'n vereniging de K.B.O. Het is niet juist ouderen in een hokje te plaatsen, jong en oud moet samen gaan. Vele mensen denken dat je 65 jaar of ouder moet zijn om bij de bond te komen en dat is niet juist. Iedereen die 55 jaar is, is welkom. Vooral iets jongere mensen hebben we hard nodig.

Tot slot dit nog:

Ik moet mij niet schamen voor mijn leeftijd

Ik moet mij niet schamen om oud te worden

Niet schamen voor wat je niet kunt

Maar bezig zijn met wat je wel kunt.

Voorz. J. Jongen

Secr. mw. A. Leinders

Verl. Heinseweg 28, Overhoven, tel. 510504.

COLLECTE "NIERSTICHTING" VAN 22 TOT 28 SEPTEMBER A.S.

Een paar mensen zijn gestart om een werkgroep te vormen en een collecteplan uit te werken. Dit kan voor u van levensbelang zijn. Want wij willen graag dat in september de Collecte van de Nierstichting in Sittard van start gaat. Wij vragen uw medewerking om te fungeren als wijkhoofd of collectant. De collecte wordt gehouden van 22 tot 28 september. Nu bellen !! Tel. 749892 - 516534 - 511635.

De Werkgroep



Slijterij Gilissen-Nohlmans

Rijksweg Noord 235
6136 AB Sittard
Telefoon 046-512362



MYA DE MAN

Schoonheidssalon
voor hem/haar

Complete behandelingen
voor gezicht en lichaam.
Aromatherapie

Rijksweg Noord 193
6136 AB - Sittard -
Tel. 046-515988

lid ANBOS

OPVANG VAN VEERTIG VIETNAMESE VLUCHTELINGEN

Het doet weldadig aan, wanneer je -als nieuwe inwoner in een plaats- welkom bent en opgenomen wordt door de gemeenschap. Dat heb ik persoonlijk bij de verschillende functies die me werden toevertrouwd, aan den lijve ervaren, zeker als ik daarvoor naar een andere omgeving moest gaan verhuizen. Veel moeilijker ligt het voor "vreemdelingen": mensen uit een ander land en cultuur, die in ons midden komen wonen. Die situatie vind je al terug vóór onze jaartelling. Ook toen werd er over nagedacht, hoe je met hen om zou gaan. Mozes hield zijn volk daarbij voor: "Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, moogt ge die niet slecht behandelen; vreemdelingen die bij u wonen, hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte, - is het woord van Jahwe uw God". Jezus trekt Mozes' stelling nog verder door, wanneer hij tot zijn apostelen zegt: "Wie ú opneemt, neemt Mij op". Jezus vereenzelvigd zich met de ontheemde, zoals Hij dat ook doet met zieken, kinderen of mensen die moeten lijden.

Oproep gemeente Sittard

Onze gemeente Sittard heeft zich bereid verklaard voor 1991-1992 zorg te dragen voor de opvang van veertig vluchtelingen van Viëtnameese afkomst. Naast de materiële zorg die de gemeente aan deze vluchtelingen besteedt, zal er ook veel aandacht en zorg moeten worden besteed aan de maatschappelijke begeleiding van deze nieuwe bewoners. Het feitelijk opvangen van deze mensen start met ingang van vrijdag 19 juli a.s. en zal ongeveer een half tot anderhalf jaar beslaan. Hiervoor zoekt de gemeente gemotiveerde vrijwillig(st)ers.

Waarin bestaat de opvang?

Van de vrijwillig(st)ers wordt gevraagd, dat zij tijd en energie willen vrijmaken om deze bewoners te helpen een nieuwe toekomst op te bouwen en samen met hen de weg te zoeken in onze Sittardse en Nederlandse samenleving.

De eerste maanden zal de zorg met name inhouden: de vluchtelingen adviseren en helpen bij de inrichting van de woning en het aanschaffen van de inventaris. Hij zal tevens vertrouwd gemaakt moeten worden met de Nederlandse leefgewoonten, zoals bijvoorbeeld het winkelen en betalingsverkeer. Ook de hulp om aansluiting te vinden bij plaatselijke activiteiten op sportief, cultureel of levensbeschouwelijk gebied is van belang, evenals de hulp bij het invullen van formulieren en andere administratieve formaliteiten.

Na de eerste maanden verandert de rol van de vrijwillig(st)er: het accent komt dán meer te liggen op het luisteren en helpen vormgeven aan de toekomst van de vluchteling.

Wie van ons nog wat meer informatie wil hebben over deze oproep, kan telefonisch contact opnemen met mevr. Nellie Poiesz (SWES) (tel.516 608) of met mevr. Carla Thissen (gemeente) tel 596 666. Via hen kan men zich ook melden als vrijwillig(st)er.

pater W.M. Vergouwen m.s.c.

*De redactie wenst alle
medewerkers en lezers
een zonnige en gezonde
vakantie toe*



Stichting Wijkblad:

L. Verheije, Geldersestraat 8, tel. 518044
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 525558
J. van Eijk, Walborgstraat 23, tel. 522317
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 518889
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 515988
T. Slangen, Rosmolenstraat 42¹, tel. 517215
M.J. Kelleners, Kastelenweg 23, 521017

**Kopij inleveren voor 6 aug. 1991 bij voorkeur
bij Rijksweg Noord 193 (de heer H. de Man).
Advertenties: de heer G. Voet, Rolandsweg 2**

Volgend wijkblad verschijnt op 23 aug.1991

KIJK OP DE WIJK



kasteel in hun bezit; op die datum trouwde Maria Florentina d'Eynatten, Vrouwe van Lichtenberg, met Wolfgang Wilhelm, Baron van Schaesberg, Heer van Kriekenbeek, Frankenhoven en Weyer. Lichtenberg bleef in deze familie tot de tijd van de Franse revolutie (1792); bekend is dat het kasteel in 1740 nog geheel intact was en in 1747 nog slechts uit een ruïne bestond. Deze ruïne was later nog eigendom van de families Coenegracht en Straetmans, totdat de E.N.C.I. in 1922 eigenaresse werd. De hoogteburcht "Lichtemborch" moet in alle opzichten méér agrarisch-economisch dan krijgskundig van betekenis zijn geweest. Wél is opmerkelijk dat tijdens de belegering van Maastricht in 1568 door de Spaanse troepen het kasteel als hoofdkwartier in gebruik genomen is en dat hun **bevelhebber ALVA** er verbleef. Tijdens het beleg van 1632 door Prins Frederik Hendrik was er het hoofdkwartier van **kolonel Prinsen van der Aa** gevestigd.

De Lichtenbergstraat

De Lichtenbergstraat is kort en ligt als een hoefijzer aan de oostzijde van de Neubourgstraat, oostelijk begrensd door de Dr. Nolenslaan.

SLOT LICHTENBERG. De ruïne van slot Lichtenberg ligt aan de oostrand van de St. Pietersberg te Maastricht en ten zuiden van het voormalige klooster der Observanten, in de volksmond "Slavante" genoemd. Tengevolge van de afgravingen door de cementfabriek de E.N.C.I., rijst sinds 1923 de ruïne met de erbij behorende hoeve op uit een steil en rechthoekig bergblok, maar oorspronkelijk strekte de helling van de burcht zich uit tot de Maas. Van daaruit zou een holle weg geleid hebben naar het kasteel "Neercanne" en Fort "St. Pieter".

Geschiedenis. Betreffende de oorsprong van Lichtenberg tast men volkomen in het duister. De vraag of de latijnse benaming van de berg "Mons Lucis" het recht geeft, om te beweren, dat deze plaats ooit door de Romeinen benut zou zijn als een oriëntatiepunt van waaruit lichtsignalen gegeven konden worden naar andere overeenkomstige hoge punten, is niet met zekerheid te beantwoorden. Het lijkt wél aannemelijk, omdat in de buurt op diverse plaatsen eveneens op grote hoogte, sporen zijn gevonden van een Romeinse wachttoren o.a. op de Goudsberg bij Klimmen, verder noemt men het kasteel van Argenteau (bij Visé), de Sneeuwberg bij Vaals, de Burchtruïne te Valkenburg en het kasteel van Mheer. De Romeinen benutten deze plaatsen voor een net van draadloze telegrafie. Lichtenberg zou als het ware een vooruitgeschoven post aan de rand van het luikse gebied gevormd hebben; ook onder meer als stille bedreiging voor de hertog van Brabant, die interesse had in de grote handelsweg tussen Rijn en Schelde.

Evenmin weet men iets betreffende de middeleeuwse oorsprong van het kasteel, er wordt gewag gemaakt van het oprichten van een "burgus", burcht of forteresse door Hugo de Pierrepont, prins-bisschop van Luik in het jaar 1212, hij was Heer van o.a. Sint Pieter.

De bewoners. De eerste kasteelbewoner was "ridder", geen "heer", want hij had geen heerlijke rechten. Het inheemse geslacht van Lichtenberg woonde hier in ieder geval al vóór 1267, want in dat jaar verdeelde de weduwe van ridder N. van Lichtenberg, Syba van Tricht, diverse goederen onder zijn drie kinderen. Zijn zoon Hendrik I volgde hem op, diens zoon en kleinzoon droegen dezelfde naam. Na het overlijden van de laatste Lichtenberg in 1377 werd het kasteel verkocht aan de familie Happart uit Wijk. De familie van ridder Jan van Happart bleef slechts tot 1410 in het bezit van deze burcht. Nadien ontmoet men andere geslachten op Lichtenberg namelijk de familie Bock uit het Land van Valkenburg. Zo trouwde Alyde Bock in Lichtenberg met Jean van Eynatten, Heer van Neuborg. Door dit huwelijk kwam het kasteel in bezit van het huis van Eynatten. Tot 15 januari 1659 bleef het



Beschrijving ruïne en bijgebouwen. De ruïne is een massaal rechthoekig blok waarin zich in het midden een verticale opening bevindt bovenop een natuurlijke rots (zie foto). Uit oude tekeningen kan men concluderen dat het kasteel ommuurd moet zijn geweest, de zijvleugel moet een barokgevel gehad hebben en er moet een zeer slank klokkentorentje gestaan hebben. De hoofdvlleugel moet trapegevels gehad hebben. Op de plaats waar eens die hoofdvlleugel stond, bevindt zich thans een grote schuur, gezien de sluitsteen is die gebouwd in 1870. De overige gebouwen (de stallen en het poortgebouw) dagtekenen uit het midden van de 18e eeuw, waarschijnlijk gebouwd op de fundamenteën van het oude kasteel. De resten van de burchttoren zijn nu nog aanwezig en staan bekend als de "ruïne Lichtenberg". De muren hebben een dikte van 1.60 m., de inwendige maten zijn 7.10 m. bij 5.50 m. Naast deze rechthoek bevindt zich een eveneens rechthoekig gebouw, een kazemat (onderaards projectieelvrij gewelf in permanente verdedigingswerken, tot bewaarplaats van munitie en levensmiddelen en voor het veilig opstellen van soldaten en geschut bestemd). Deze is in de breedte overwelfd met een mergelstenen tongewelf. Hier zijn de afmetingen 4.70 m. bij 7.20 m. Uit het gebruikte materiaal van de complexen is niet op te maken wanneer ze gebouwd zijn.

vervolg op pagina 9



Eksklusieve damesmode
chic gekleed - jong sportief

J.M. Willems – Limbrichterstraat 17 – 6131 EA Sittard

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAAT 34-36, TEL. 046-528099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur

goudsmid

tom smeets



sieraden

- ★ repareren
- ★ graveren
- ★ veranderen
- ★ ontwerpen

walborgstraat 1 (overhoven) sittard tel. 520212

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV



M.J. HAMERS ^B/_V

NUSTERWEG 69
6136 KT SITTARD
TELEFOON 046-517247

- APPARATENBOUW
- PLAATWERK
- KUNSTSTOF-INDUSTRIE
- MACHINE-REPARATIE

Tevens toelevering op maat van
buis-, plaat- en
stafmateriaal in staal,
roestvrijstaal, aluminium en
kunststoffen.



Ptr. CHEVALIERSTR. 6 6136 AX SITTARD

046-513572

vervolg van pagina 7

Men ziet er n.l. mergel, silex, vuursteen, kolenzandsteen en Namense steen. Het kasteel moet ongeveer in de 17e eeuw verwoest zijn door een hevige brand, waardoor in de tijd daarna alleen nog het versterkt woonhuis (maison forte) met zijn agrarisch-economisch karakter, intact is als woning van woning van een heerboer.

Slavante: Jan van Eynatten, heer van Neubourg (bij Gulpen) stichtte in 1455 nabij het kasteel een hermitage (kluis), die in 1489 tot klooster verheven werd. Onder het bestuur van bisschop Jan van Horne werd toen het nieuwe klooster gebouwd. Van hem is bekend dat hij meestal op zijn slot te Curingen woonde, maar heel graag vertoefde op Lichtenberg. In 1578 werden de kloosterlingen, de Observanten, uit hun klooster verdreven en verviel het totdat het in 1639 weer bewoonbaar werd gemaakt en nu werd het betrokken door de Recollecten uit Maastricht, toen zij in verband met moeilijkheden uit de stad verbannen waren. Tot aan de Franse revolutie heeft het klooster gebloeid. Tenslotte werden de overblijfselen van Slavante in 1851 door de Maastrichtse Grote Sociëteit aangekocht, die er een Casino bouwde, op een vermoedelijk daartoe opgehoogd gedeelte. Van het oude klooster is slechts het zuidelijk gedeelte van de oostvleugel over. Het is een eenvoudig, tot woonhuis ingericht gebouw van baksteen, waarin een oude originele schouw gedeeltelijk behouden bleef, deze dateert uit 1666.

De hoeve van Lichtenberg. Deze is opgetrokken om een groot rechthoekig hof en is toegankelijk door een in de 19e eeuw vernieuwde ingangstoren (1816). Het woonhuis ten noorden van de ingang bestaat ten dele nog uit de 17e eeuw. De hoeve is bewoond en er vindt op meerdere zondagen in het Bakhuis een demonstratie van het "ouderwets" bakken van brood en echte Limburgse vlaaien plaats door de Eijdsense bakker Hub Theelen, specialist in het bakken van deze heerlijke Limburgse traktatie. Iedereen is daar van 12.00 tot 16.00 uur welkom om te kijken en te proeven! Wanneer? Zie "Agenda" van het blad "Zondagsnieuws!" of V.V.V. Maastricht even bellen.

Gegevens zijn o.a. ontleend aan "De monumenten van Maastricht", "De Maasgouw 1940-1941 en "Kastelen in Limburg".

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

KLOKLOOP 1991

Vrijdag 24 mei, de eerste Klokloop ging van start. De organisatie was helemaal rond, het weer ideaal maar de voorinschrijving niet geweldig. Maar de avond zou anders uitpakken. In het laatste uur voor de start stroomden de inschrijvingen binnen en de medewerkers achter de inschrijftafel raakten even de kluts kwijt. Met name waren het inschrijvingen voor de één- en de tien-kilometer. Om 20.10 uur loste Jos Schrijen het startschot voor de één-kilometer op. Vijfenveertig jongeren verschenen aan de start. De strijd onderling was groot en voor een enkeling die te snel van start was gegaan, kon er pas een lachje vanaf na het passeren van de finishlijn. Onder de klanken van "NOOTS BIEIJN", was het leed gauw vergeten. Jong geleerd oud gedaan, zo moeten enkele sportieve ouders hebben gedacht en verschenen met hun jongste kroost (jongste deelnemster 4 jaar) aan de start begeleidend hun jongste spruit over het gehele parcours. De deelname aan de drie-kilometer-loop was minder groot maar niet minder interessant. Vooral de politiek was aanschuifend vertegenwoordigd en ook Pastoor Vergouwen verscheen aan de start. De eerste plaats was niet voor hem

weggelegd, maar door omstandigheden kwam hij dan ook ongetraind aan de start. Voor het volgende jaar kan de organisatie rekenen op een grotere deelname op deze afstand.



Velen hebben gedacht dat deze afstand een wedstrijd-loop zou zijn, maar de opzet is een trimloop voor iedereen, van jong tot oud voor snelle, minder snelle en langzame deelnemers (net geen wandelaars). Verrast werd de organisatie door het grote aantal deelnemers op de tien-kilometer en de kwaliteit op deze afstand. Gestreden werd op een parcours van zes ronden. Er werd snel gestart, wat enkelen na twee ronden in moeilijkheden bracht en een versnelling lager moesten gaan lopen. Marc van Erp nam de koppositie in, en al spoedig bleek dat niemand hem meer kon bedreigen. Om de volgende plaatsen werd lange tijd strijd geleverd. Opvallend hierbij was de goede prestatie van Pierre Albert, hoofd van de basisschool. Hij finishte als vijfde. Ook de prestatie van de jongste deelnemer, Freek Roeters 11 jaar, was indrukwekkend, hij liet vele oudere deelnemers achter zich. Uiteindelijk zegevierde Marc van Erp op deze afstand in een zeer goede tijd van 31,5 min. Ook zeer verdienstelijk was de prestatie van Petra van Tongeren, die eerste werd bij de dames. De avond eindigde met een gezellige tombola bij Café Kerkzicht. De organisatie wil hierbij al diegene bedanken die hun medewerking hebben verleend en de vele sponsors voor hun bijdrage in het welslagen van deze eerste Klokloop. De vele leuke reacties heeft de organisatie doen besluiten in 1992 de "KLOKLOOP" wederom te laten plaatsvinden.

Uitslag:

1 km: Jongens, Bryan Smet en Giel Goosens

Meisjes, Jadranka Konings en Marissa Hut

3 km: Heren, Michel Leinders

Dames, Smidy Bucks

10 km: Heren, Marc van Erp

Dames, Petra van Tongeren

INITIATIEF VERKEERSSITUATIE

Gezien de verkeerssituatie in Overhoven hebben verschillende ouders het initiatief genomen om te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om een verkeersbrigade op te richten. Op drukke punten in de wijk zouden dagelijks ouders moeten staan om de kinderen over te laten steken. Hoe meer mensen hieraan willen meewerken, hoe beter de brigade dan opgezet zal kunnen worden en de taken goed verdeeld kunnen worden. Wanneer U interesse heeft of zich wil opgeven hiervoor kunt U zich wenden voor verdere vragen bij J. Schaekens Tel. 510981

