



Overhoven

15e jaargang - nr. 8 - oktober 1989

In gesprek met...

Miny Hackert



Vele inwoners van onze wijk van dertig jaar en ouder en die langer dan vijftien jaar in Overhoven wonen, zullen zich ongetwijfeld nog de winkel met terras aan de Rijksweg Noord, kruising Heistraat, Verlengde Heinsweg herinneren. Daar had indertijd onze hoofdpersoon haar nering. Onze hoofdpersoon van deze maand mevrouw Miny Hackert.

Laten we ons verhaal bij het begin beginnen! Vertelt u ons eens over uw jeugdijaren.

Wel, ik ben op 28 juni 1919 in Maastricht geboren. Ik heb mijn zeven kruisjes dit jaar volgemaakt. Mijn moeder was in Maastricht in een dienstbetrekking. In de oorlog van '14-'18 werd mijn vader - een Hagenees - naar Maastricht overgeplaatst. Hij was militair en het was bij die twee liefde op het eerste gezicht. Hij vond al snel werk in Maastricht als timmerman. Al gauw verhuisden wij naar Sittard waar vader in dienst was getreden van aannemer Muires, de vader van Marcel Muires. Hollanders waren in tegenstelling tot de Limburgers all-round vaklieden en zodoende kreeg hij vlug werk. Wij gingen met ons drieën in Ophoven wonen, bij een broer van mijn moeder. Van jongsaf aan had ik al aanleg voor zingen: met 1½ jaar zong ik al het Kyrië.

In Ophoven hebben wij niet zo lang gewoond. We kregen een woning in de Petrusstraat.

Waren er nog meer kinderen in het gezin?

Nee, ik was enig kind. Trouwens, het trouwen had heel wat voeten in de aarde. Mijn moeder was katholiek en mijn vader protestant. Zij hebben bij de paus toestemming moeten vragen voor hun huwelijk. Dit werd toegestaan, echter op voorwaarde dat de kinderen katholiek werden opgevoed.

Dan komt er ook maar één katholiek bij, zei mijn vader tegen moeder. Vandaar enig kind. Via de Petrusstraat kwamen we in de Heistraat terecht. Mijn moeder echter wilde graag in een alleenstaande woning wonen. Daarom bouwden zij een alleenstaand dubbel huis. Een dubbel huis omdat zij in hun achterhoofd steeds aan een winkel dachten. Omstreeks 1930

begonnen zij die winkel, Mijn vader had een ongeluk met een zaag gehad, zodat hij de vingers van zijn rechterhand miste. Hij hielp moeder daarom in de winkel.

Jullie hadden niet alleen een winkel, maar ook een terras. Hoe kwam dat zo?

Nou, dat zal ik je vertellen. Op een gegeven moment komen twee meisjes helemaal vanuit Holland met de fiets naar Zuid-Limburg. Door de hitte en vermoeidheid bevangen, viel eentje zowat flauw, juist bij ons voor de deur. Mijn moeder gaf het meisje te drinken en schelvis te eten. De politie had gezien, dat mijn moeder dat allemaal na de winkelsluiting had gedaan. Wij kregen een proces-verbaal. Mijn vader woest. Hij ging direct naar burgemeester Coenders. Weet je wat de burgemeester zei? Mijnheer, als uw vrouw zo goed en zo behulpzaam voor de mensen is, dan zorg ik ervoor dat u Verlof B krijgt. Zodoende konden wij starten met ons terras.

Welke opleiding(en) hebt u genoten?

De lagere school bezocht ik bij de zusters Ursulinen. Daarna heb ik nog van alles geleerd. Ik heb een naaiopleiding gevolgd, en naderhand heb ik piano- en gitaarlessen gehad; niet te vergeten de opleiding voor kunstschilder. Omdat er op de Rijksweg veel ongelukken gebeurden behaalde ik het diploma EHBO; ik heb zodoende veel mensen eerste hulp kunnen bieden.

Ik heb nog in Geleen gewerkt in een wasserij; ik had daar een controlefunctie.

Hoe ging het met de winkel?

Tijdens de oorlog ging het moeilijk. Alles was op de bon. Er is nog een meisje ondergedoken geweest bij ons. Met ons Verlof B ging het beter, daar was ook de winst te behalen. Ik ging mijn diploma's behalen en na de oorlog stapte ik in de winkel. Ik kocht alleen goede spullen in; alleen maar merkartikelen, niet die 'rotzooi' van tegenwoordig. Wij verkochten van alles: koffie, melk, suiker, waspoeder, kinderflesjes, spenen, snoep, zout, och noem maar op. Met onze automaten die buiten op het terras stonden ging het niet zo goed! Weet je, hoe vaak die dingen zijn opengebroken; dat raad je nooit: vijftienveertig keer!! Wij hadden een zelfstandige winkel; wij waren niet bij een organisatie aangesloten. Wij kochten de beste 'waren': de Betuwe, Hero, Delmonte. Ik dacht maar zo: Als de mensen het niet lusten, dan eet ik het zelf op.

Was het hard werken geblazen?

Natuurlijk. Ik stond om 5.00 uur 's morgens op. Het terras

Geld nodig voor uw woninginrichting?

Voor een verantwoorde lening naar de Rabobank!



Wanneer u geld wilt lenen voor een nieuwe auto, het inrichten of verbouwen van uw woning, kom dan in ieder geval eens praten met de Rabobank.

U krijgt een gedegen advies en de rente is aantrekkelijk laag zodat u niet teveel betaalt. Maak daarom nu een afspraak met de adviseur van de Rabobank.

Rabobank 
geld en goede raad

Hoofdkantoor:

Tempelplein 15, telefoon 04490-17272

Bijkantoren:

Broeksittarderweg 154, Tunnelstraat 95,
Veestraat 30

NEEM DE PROEF OP DE SOM!

Voor een gedegen rij-opleiding

VERKEERSSCHOOL

DE MAASKETEN

Voor inlichtingen en aanmelding:

HEISTRAAT 29 - SITTARD

Telefoon 04490-25333

**IEDERE DINSDAGAVOND
THEORIELES**

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV



GELDERSESTRAAT 18 6136 AT SITTARD
04490-13572



moest klaar gezet worden, om 9.00 uur ging de winkel open, tussendoor de gasten van hun natje voorzien. Ik had natuurlijk wel hulp, want alleen kreeg je dat werk allemaal niet af. 's Nachts om 2.00 uur stond ik nog glazen te wassen. Ik had ook altijd pijn in de voeten; achter de toonbank had ik acht paar schoenen staan; ik stapte steeds in andere schoenen.

Wie kwamen er zoal op uw terras?

Jan en alleman; iedereen die voorbijkwam, kwam gezellig een glaasje drinken. Wij hebben Japanners en Amerikanen bediend. In de oorlog hebben we Prins Bernhard op bezoek gehad; die had een bespreking met een verzetsman. Op een gegeven moment zie ik een paar agenten naar ons terras lopen. Even later stopt er een auto en President Tito stapt uit. Die kwam ook iets drinken. In de jaren '70 kwam de klad erin. De echte handel was niet meer. Alles werd gecalculeerd. Zoveel inkopen, zoveel winst moest je maken, zoveel b.t.w., zoveel omzet, zoveel mag je verdienen, zoveel moet je belasting betalen. Och, dat is geen handel. Handel drijven doe je nu alleen nog maar op de markt. Als ik de winkel had aangehouden, dan was ik nu al lang dood geweest. Alhoewel, het was een leuke tijd. Om 11.00 uur wist ik alle nieuws, van de klanten. Een krant had ik dus niet.

Nu wel?

Jazeker! Ik lees veel in de krant. Rusland heeft me altijd geïnteresseerd. Ik las vroeger veel over Raspoetin en over de Tsaar. Hopelijk komt er geen oorlog meer.

Hebt u hobby's?

Vroeger heb ik gedurende 20 jaar sinaasappelen gegooid hier in Overhoven tijdens het Carnaval. Tjonge, dat was leuk. Iedere week ga ik in het parochiezaaltje handwerken. Ik heb al verteld, dat ik graag zing. Ik zing nu in het dameskoor en het gemengd koor. Vroeger heb ik in de Oratoriumvereniging gezongen. Verder tuinier ik graag en ben ik een groot liefhebber van dieren. Vroeger heb ik grote honden gehad. Ik ben ook lid van de Parochie Overleg Raad; dan weet je wat er reilt en zeilt in de parochie.

Tot slot?

Ja, tot slot. Ik woon graag in dit huis; ik woon al zo lang in dit huis. Hier ben ik gelukkig.

Dankbetuiging

Daar het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de overweldigende belangstelling, felicitaties, bloemen en geschenken die wij ontvingen bij ons 60-jarig huwelijksfeest, willen wij dat graag langs deze weg doen. Nogmaals hartelijk dank.

J. Zinken-Esser
Geldersestraat 22
Sittard

V.V. D.V.O. Jeugd

De secretaris van D.V.O.-jeugd deed ons het clubblad toekomen. Een paar wetenswaardigheden willen wij onze lezers niet onthouden:

- Wij kunnen nog steeds serieuze jeugdleiders gebruiken. De jeugdafdeling van D.V.O. zit dringend verlegen om jeugdleiders. Heeft u interesse, of weet u iemand die jeugdleider wil worden, geef dan een seintje aan het Jeugdbestuur.
- Ook vragen wij aan onze wijkbewoners om de D.V.O.-sportvelden buiten de normale trainings- en wedstrijden zoveel mogelijk rust te gunnen. Op deze wijze helpt u mee, dat de wedstrijden en trainingen zo min mogelijk behoeven te worden afgelast.

- dropping: 24 november en 26 januari
- carnavalsmiddag: 24 februari
- paaseieren rapen: 14 april
- toernooi: 25-26-27 mei

Trainingstijden

A-jeugd - 17/18-jarigen
maandag 19.45-21.00 uur
vrijdag 17.45-19.00 uur

B-jeugd - 15/16-jarigen
maandag 18.45-20.00 uur
woensdag 18.45-20.00 uur

C-jeugd - 13/14-jarigen
maandag 17.45-19.00 uur
woensdag 17.45-19.00 uur

D-jeugd - 11/12-jarigen
donderdag 17.45-19.00 uur

E-jeugd - 9/10-jarigen
dinsdag 17.45-19.00 uur

F-jeugd - 6/7/8-jarigen
dinsdag 17.45-19.00 uur

Voor meer info kunt u terecht bij de secretaris van D.V.O. Jeugd, de heer Piet Zinken, Overhoven 45, telefoon 18264.





GEMEENSCHAPSHUIS OVERHOVEN

Grote en kleinere zalen zeer geschikt voor: vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften enz. Tevens is er een gezellig café.

De accommodatie is geopend:
 di, wo, do, za, zo van 19.00 uur tot 02.00 uur
 Vrijdag van 16.30 uur tot 02.00 uur.
 Maandag gesloten.
 Telefoon 04490-26410.

Voor informatie en reserveringen telefoon 04490-21378



*Guus
 Timmermans*
 herenmode

Paardestraat 17
 6131 HA Sittard
 Tel.: 04490-26973

Financieel valt er heel wat te regelen. Hoe pak je zo iets nu 't beste aan?

Loop even binnen bij de Amro Bank. Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. U bent welkom met kleine vragen en grote problemen.

Helpen doen we graag. Probeer 't eens. Vragen staat vrij, ook bij de Amro Bank.



Amro Bank.
De bank waar je wat aan hebt.

Engelenkampstraat 58 Sittard - tel. 92892

UW OPTICIEN

LEON DE WEVER

STEENWEG 72
 SITTARD

SPAR 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN EN POSTZAKEN NATUURLIJK !

maar nu ook ■ TIJDSCHRIFTEN ■ WIJ VERZORGEN UW FRUITSCHALEN EN LEVENSMIDDELENPAKKETTEN van 7,50 tot 150,-

Postagentschap open op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

overhoven



André Gijsberts, pastor in terreurmilieu

Pater André Gijsberts msc, een Overhovense missionaris in de Filipijnen en geboren in wat-nu-is de winkel van de Spar, leeft en werkt in een wereld van angst en terreur.

Cory Aquino heeft de dictator Marcos vervangen maar ze heeft het land niet kunnen zuiveren van de aanhangers van Marcos, die de kleine man terroriseren en uitbuiten. Ze zijn nog steeds aan de macht als burgemeester of in de 'burgerwacht', het politieapparaat, het leger en in fanatieke bendes, die rücksichtloos alle rebellen tot 'kommunist' verklaren en liquideren. Een paar voorvallen om de sfeer te tekenen.

Eind januari werd er vlak bij de pastorie van André met een mitrailleur geschoten. 's Morgens ligt Raymond doodgeschoten op straat, een jongen van 17 jaar. De gegronde verdenking valt op de bodyguards van de burgemeester. Ze hadden overdag gedronken en 's avonds in een dancing nog meer tot zich genomen. De politie kwam even kijken en deed verder geen enkele moeite om het uit te zoeken. De ouders konden hem meenemen om hem te begraven. De bange ouders durfden niets te ondernemen uit angst, dat plotseling een van hen verdwenen zou zijn of tot kommunistische rebel en dus vogelvrij zou worden verklaard. De bodyguards waren vanaf die dag een paar weken afwezig.

De burgemeester zelf heeft ook geen zuiver geweten. Hij heeft in de gevangenis gezeten vanwege medeplichtigheid in 2 moorden. Ondertussen zat hij niet echt in de cel, maar woonde bij de rijkspolitie, kreeg eten gebracht van thuis en kwam zelfs onder politiebepoering naar de stad terug om de touwtjes in handen te houden. Hij blijft burgemeester. Met bussen vol gingen zijn 'slaven en kontlikkers' hem opzoeken uit pure angst, om te laten merken, dat zij niet tegen hem zijn. Want winnen doet hij toch en dan zal hij wraak nemen. Een familielid heeft hem intussen weer vrij gekregen. En iedere zondag komt hij weer in de mis met 8 tot 10 gewapende kerels rond het kerkgebouw en een paar bodyguards in burger naast hem in de kerk. Indirekt maakt pastoor André toespelingen op hem en zijn trawanten. De mensen begrijpen het en de burgemeester doet alsof zijn neus bloedt.

In het parochiegebied van pater Gijsberts liggen ook een aantal gehuchten in de bergen. Op 12 juni, 4 maanden geleden, gebeurde daar iets verschrikkelijks in Liongan, een nederzettinkje van 7 huizen. Een van die huizen werd 's morgens vroeg om 5 uur onverwacht onder vuur genomen. Het was het houten huis van de weduwe Dorcas Gonzales (50 jaar). Bijna een uur lang duurde het. Het werd doorzeefd met kogels. Ze werd vermoord met haar zoon Elieser (20 jaar) en haar dochters Rosalinda (18 jaar), Rosabella (14 jaar), Maribel (12 jaar), Miraflor (11 jaar) en Teresita (9 jaar). Daarna kwamen de gewapende mannen het huis binnen. Zagen de lijken en zagen ook, dat Esterlita (24 jaar) nog in leven was. Esterlita is de schoondochter van Dorcas en getrouwd met haar zoon Nathanaël, die afwezig was. „Ben jij nog in leven? Waar zijn de wapens?“ „We hebben geen wapens, mijnheer; we zijn geen slechte mensen.“ De kerels doorzoeken het huis. Dan merkt Esterlita, dat ook de baby van Rosalinda het spervuur overleefd heeft. Het is Rosalie en 19 dagen oud. Ze neemt de baby in haar armen. Dan moet ze naar buiten. Ze ziet 9 zwaar bewapende mannen en 1 ongewapende. Die laatste herkent ze. Het is een geflippte kerel.

Diosdado Pastida heet hij. Hij had kortgeleden gebekvecht met Elieser.

Nathanaël, haar man, was bij de rebellen in de bergen. Elieser was daar ook bij geweest, maar dat was alweer een poosje geleden. Na de ruzie met Elieser was Diosdado naar het leger gegaan en had daar verteld, dat die rebel thuis was.



Esterlita moet mee. Ze vraagt, of ze met de baby terug mag gaan. De commandant vindt het goed. Ze hoort iemand zeggen: „Niemand sparen. Anders krijgen we daar gedonder mee.“ Hij laat haar toch gaan. Ze komt in de onheilsplaats met de lijken terug. En gaat er zitten met de baby tegen zich aan. Opeens staat daar weer een van de benedeleden in de deuropening en schiet op haar. De baby is op slag dood. Dezelfde kogel dringt door in haar onderbuik. Ook haar linkerarm wordt geraakt. Ze is achterover gevallen. De bandiet denkt, dat ze dood is en gaat weg. Maar ze blijft bij bewustzijn. Ze legt een stuk plastic op haar buik en drukt er een laken tegen aan. Ze roept. Niemand hoort het. Om 11 uur 's morgens wordt ze gevonden door de buurman, die gevlucht was. Het regent. Het steile bergpad is onbegaanbaar. Het distriktsziekenhuisje kan niet opereren. Het provinciaal ziekenhuis weigert zich met het geval in te laten. Het Generaal ziekenhuis dito. Een verpleegster van het distriktsziekenhuisje, die de kilometerslange tocht bij hen gebleven is, weet een chirurg van het provinciaal ziekenhuis over te halen. Weer terug. Om 1 uur in de nacht van de volgende dag wordt ze geholpen en onmiddellijk uit het ziekenhuis vervoerd naar een geheime plaats, want het was al meerdere keren gebeurd, dat het leger patiënten uit het ziekenhuis ontvoert. Ze wordt verborgen in een pastorie. De buurman begraaft de lijken en verzamelt de leeggeschoten patroonhulzen: een badkuip vol.

De krant komt er achter. Een kolonel leest dat bericht en trekt het op zijn fatsoen. Na veel veiligheidsmaatregelen ontmoet hij haar op een geheime plaats. De pastoor heeft gezorgd, dat er meteen een advocaat bij is, mensen van de radio en krant en leiders uit de parochie. Esterlita doet haar verhaal aan de kolonel. Hij laat de lijken opgraven, om het verhaal te verifiëren. Als de lijkschouwers komen staat het huis in brand en zijn de hulzen uit de badkuip verdwenen. Esterlita zal moeten vluchten en nooit meer zeker zijn van haar leven.

Haar familie werd uitgemoord: Nathanaël is nog meer gemotiveerd om vrijheidsstrijder oftewel rebel te zijn. Zijn moeder, broer en zusjes en nichtje werden zonder waarschuwing uitgemoord. Ze hadden nog niet eens de kans gekregen, om met hun handen omhoog het huis te verlaten.

Pater André Gijsberts leeft temidden van terreur en angst, waar alle recht op recht ontkracht is. Ook dat is een stukje Filipijnen. Hij vroeg me, dit aan u te vertellen.

C. Koppers, msc

CENTRALE VERWARMINGEN – GASINSTALLATIES



FA. H. HAAS

NUSTERWEG 17
6136 XA SITTARD



MYA DE MAN

Schoonheidssalon
voor hem/haar

gezichts-lichaamsbehandelingen

· Quickbehandeling f 25,00

Behandeling volgens afspraak.

Rijksweg Noord 193
- Sittard -
Tel. 04490-15988

lid ANBOS

MODEHUIS WILCO

Sittard

Voorstad 21-23

W.L.J. Janssen

Stichting wijkblad:

L. Verheije, Geldersestraat 8, tel. 18044
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 25558
J. v. Eijk, Walborgstraat 3, tel. 22317
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 18889
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 15988
T. Slangen, Rosmolenstraat 42¹, tel. 17215
M.J. Kelleners, Kastelenweg 23, tel. 21017

Kopij inleveren voor 30 oktober 1989 bij voorkeur bij
Rijksweg Noord 193 (de heer H. de Man).
Advertenties: de heer G. Voet, Rolandsweg 2.

**KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERS**

Als men in de jaren komt!!!

Gezien door de ogen van een 11-jarige jongen

Als kind word je met veel domme en nutteloze dingen van volwassenen lastig gevallen.

Een van de meest irritante daarvan is, als de vrouwen vragen: 'Ben ik nog slank genoeg?' of 'Ben ik nog aantrekkelijk?' En als je daarop een eerlijk antwoord geeft, lopen ze diep beledigd weg.

Misschien is het alleen een gewetensvraag en willen ze de medemens niet met hun uiterlijk teleurstellen. Ik vind dat ze dan maar eens met hun zonen moeten beginnen. Hier wat crème, daar nog een vleugje parfum, oh wat een afschuwelijk pukkeltje.

Lieve hemel, deze vrouwelijke overheersing in huis kan men niet langer meer verdragen.

Het wordt tijd dat de man weer wordt wat hij eens was: 'DE BAAS IN HUIS.'

Het ergste is dat de jonge meisjes zelfs meedoen. Je merkt het al op school. Het begint als ze net de zeven jaar van hun aardse bestaan achter zich gelaten hebben. En als de dames tien worden voelen ze zich direct al tien jaar ouder dan voorheen.

De oogleden blauw geverfd, rose lippenstift, lila nagellak, het modernste kapsel, parfum, het liefst abrikozengeur en als er maar geen pukkeltjes in het gezicht te zien zijn.

Wie moet dat gezeur uithouden! Het is een ziekte.

Het begint al zo vroeg omdat de leerkrachten niet opletten.

En waarom? Geen wonder, het zijn allemaal vrouwen die voor de klas staan.

Daarom ben ik vastbesloten leraar te worden, al is het alleen maar om het volledige verval van de jeugd tot het indianenras te verhinderen of tenminste wat af te remmen.

Maar terug naar je eigen moeder. Ik wil uit ervaring die ik zelf opgedaan heb vertellen.

Het ergste wordt het als ze tegen de veertig lopen. Ze klimmen elke dag op de weegschaal en zijn verwonderd dat ze steeds meer wegen. 's Avonds echter zit ik ervoor en verplaats het wijzertje een beetje. Sinds ze dit gemerkt heeft is het afgelopen met wegen.

Dan gaat het vlug, moeder heeft tijd, heeft rimpels in haar gezicht, vader ernaast.

Geen verschil, precies zoals op de trouwfoto.

Zij zit daar, heeft spijt van de uren die ze voor de spiegel gezeten heeft met de wattenbollen in de ene en de pot crème in de andere hand: 'Had ik de tijd maar beter besteed.'

Ouderdom of uiterlijk maakt niet de mens. Het besef komt laat, gelukkig niet te laat.

EN IK HOU VAN BEIDEN NOG EVENVEEL.



In de
Schijnwerpers

martien l. geers sittard b.v.

**martien l. geers
grond- en kabelwerken b.v.**

In het aprilnummer 1978 van het Wijkblad stond onder de rubriek 'Van onze industrie' een verslag over het 'Kabelleg-bedrijf van dhr. Geers'.

Nu, ruim 10 jaar later, zie je een visitekaartje van deze firma waarop meteen enige zaken opvallen:

- nu niet meer één maar twee bedrijven, waarvan het eerstgenoemde zich bezighoudt met terreindienstwerk, specialistisch hijswerk en industriële hogedrukreiniging en het tweede met grond- en kabelwerken,
- onder het ferme logo en de bovengenoemde vermeldingen staat in kleine lettertjes: Directrice C.E. Faber-Geers.

Ook het adres is gewijzigd, het kantoor is thans gevestigd in het pand Overhoven 68. Op het eerste gezicht een flinke boerderij; grote poort, binnenplein, woning en bijgebouwen. In één dezer bijgebouwen word ik in een modern kantoor ontvangen, waar computers en verdere geavanceerde elektronica net zo vanzelfsprekend aanwezig zijn als een mooi antiek bureau en enkele nostalgische kleinigheden. Dit samen met veel planten, verraadt toch heel even de vrouwelijke hand, die de nodige zakelijkheid weet te combineren met goede smaak en sfeer.

Het gesprek met mevrouw Faber-Geers is bijzonder boeiend. Zij is heel enthousiast en energiek; public relations en goed management zijn hier duidelijk voorhanden.

Welke werkzaamheden worden door de bedrijven Martien Geers b.v. verricht?

- **Kabelwerkzaamheden**, een complexe aangelegenheid waar men rekening dient te houden met technische en toepas-



Martien L. Geers Sittard B.V. bezig met industriële hogedrukreiniging



De bekabeling van de D.S.M.-fabriek 'de Aspertaan' werd door Martien L. Geers Sittard B.V. uitgevoerd

singsmogelijkheden, wetgeving en bodemdeskundigheid. Een speciaal voor dit doel ontwikkelde computer staat centraal, deze moet de mogelijkheid bieden tot presentatie van werktekeningen, kostenbudgettering enz. voor laag-, midden- en hoogspanningsbekabeling, signaal- en stroomkabels, telecommunicatie en kabeltelevisie. Een door het bedrijf zelf geschoolde en getrainde buitenploeg met speciale apparatuur en gereedschappen is voor dit werk verantwoordelijk.

- **Grondwerkzaamheden** zijn uiteraard hierbij noodzakelijk, terwijl men zich ook bezighoudt met het opsporen van water- en luchtlekkages alsmede het in de oorspronkelijke situatie terugbrengen van het terrein.
- **Hijswerk**, naast het grondwerk even noodzakelijk, want alles wat verplaatst moet worden en zwaarder is dan twee mensen kunnen tillen, valt onder hijswerk. Ook hier is het maken van een hijsplan noodzakelijk, want elke hijsklus moet schadeloos en efficiënt uitgevoerd worden. Hiervoor is vakkundigheid en grote ervaring bijzonder belangrijk, de Stichting Weg- en Waterbouwkunde verzorgt de opleiding voor een erkend vakdiploma hijswerk.
- **Onderhoudsbeurten** van chemische, reactor- en drooginstallaties worden ook door deze firma verzorgd. Onnodig te zeggen dat voor deze gespecialiseerde werkzaamheden gerichte vakkennis en constructie-technische kennis van installaties, onmisbaar zijn.
- **Industriële hogedrukreiniging** van terreinen, vloeren, gebouwen, leidingen en rioleringen zijn nauw verwant aan het bovenstaande. Ook hier heeft men speciaal deskundig geïnstrueerde werknemers nodig, die met water tot 90° C en eventueel toegevoegde chemicaliën nauwkeurig kunnen omgaan.

Voor al deze activiteiten zijn een honderd aangestelden werkzaam, zowel in de administratieve sector, de bedrijfsleiding, uitvoerders en algemene werknemers. Deze laatste groep heeft geen specifieke opleiding nodig, wel twee rechterhanden en de noodzaak een interne opleiding te volgen die door het bedrijf zelf verzorgd wordt.

Ondanks het feit dat deze onderneming een echt 'mannenbedrijf' is, wordt die sinds 1987 gemanaged door de dochter van de heer Martien Geers, zo te zien: de juiste vrouw op de juiste plaats!

Wat trok haar in dit bedrijf aan?
De uitdaging!



Eksklusieve damesmode chic gekleed - jong sportief

J.M. Willems – Limbrichterstraat 17 – 6131 EA Sittard

goudsmid tom smeets



sieraden

- ★ repareren
- ★ graveren
- ★ veranderen
- ★ ontwerpen

walborgstraat 1 (overhoven) sittard tel. 20212



martien I. geers sittard b.v.
terreindienstwerk
specialistisch hijswerk

martien I. geers
grond- en kabelwerken b.v.

6136 EG sittard, overhoven 68

tel. 04490-19331

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAAT 34-36, TEL. 04490-28099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur



NUSTERWEG 69
6136 KT SITTARD
TELEFOON 04490-17247

- APPARATENBOUW
- PLAATWERK
- KUNSTSTOF-INDUSTRIE
- MACHINE-REPARATIE

Tevens toelevering op maat van
*buis-, plaat- en
stafmateriaal in staal,
roestvrijstaal, aluminium en
kunststoffen.*



ZONNESTUDIO

"Milad"

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING

Milad'Opiz

- ★ schoonheidssalon
- ★ afslanken
- ★ zonnestudio

voor inlichtingen:

L. Hamstra-Hochstenbach

J. Postmesstraat 2 (hoek Broeksittarderweg)
6137 CK Sittard, tel. 04490-22132 15805



In het bedrijf waarin zij reeds als zeer jong meisje als administratief medewerkster actief was.

Zij had veel belangstelling voor het bedrijf en voelde in zich een bepaalde gedrevenheid die moeilijk in woorden uit te drukken is.

Aanvankelijk heeft zij samen met haar vader, die met heel hard werken een bloeiend bedrijf uit het niets wist op te bouwen, de zaak gerund en sedert 1987 zet zij dit alles zelfstandig voort.

Ik vraag mij inmiddels af of het huishouden en het bedrijf haar hobby's zijn of zou er nog plaats zijn voor aparte hobby's. Mevrouw Faber blijkt een actieve dame te zijn, die in de beginjaren '80 als voorz./leidster haar energie stak in de Jongerenvereniging O.J.A. (het tegenwoordige 'Tienerwerk'), maar haar grootste hobby is de natuur in zijn algemeenheid, zij geniet van alle jaargetijden met de diverse verschijnselen hieraan verbonden. Tenslotte was en is zij nog steeds actief bestuurslid van de Zwemvereniging 'Watervrienden Sittard'.

Zou de directrice van Martien Geers Sittard b.v. nu nog wensen hebben? Zij staat aan het hoofd van een florerend familiebedrijf, dat twintig jaar geleden nauwelijks naam had, een bedrijf voor echte mannen, óók een sociaal meedenkend bedrijf. Het sociale aspect vindt men erg belangrijk, er is een Arbo-Overlegraad, de werknemers hebben inspraak en er is een personeelsvereniging die voor de nodige ontspanning zorgt. Zij huldigen het standpunt: men moet werken om te leven, maar het hoeft niet 'leven om te werken' te zijn.

Toch weer even terug naar die eventuele wensen: JA, men zoekt al geruime tijd naar mensen die in dit bedrijf willen meewerken; vacatures bestaan in diverse bedrijfstakken van deze onderneming. Men kan nog veel werknemers aan een leuke baan helpen! Leuk? Inderdaad, het is toch wat je er zelf van maakt. Waarom niet eens gaan praten en kijken bij dit bedrijf? Geïnteresseerden, mensen die geen werk hebben of zich in hun huidige beroep niet zo happy voelen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met mevrouw Faber (telefoon 04490-19331).

Het is te hopen dat haar wens in vervulling gaat, fijn voor de leiding, fijn voor de werknemers die er ook graag nog wat collega's bij zouden willen hebben en fijn voor de eventuele kandidaten zelf, die hier de kans krijgen zich waar te maken.

Met 'eenvoud siert de mens!' eindigde het eerder aangehaalde artikel over de heer Martien Geers, waarmee ik inmiddels ook kennis mocht maken. Dit artikel zou eveneens met deze zin kunnen eindigen, want ook zijn dochter blijkt, ondanks haar status, even vriendelijk en eenvoudig als haar vader te zijn, een aardje naar haar vaartje!

Speelgoedbeurs

Peuterspeelzaal Suske en Wiske in Sittard-Overhoven houdt ook dit jaar weer een speelgoedbeurs.

Alle soorten speelgoed (met uitzondering van pluche en/of gebreide knuffels) zijn welkom. Uiteraard moet alles in goede staat verkeren. Speelgoed kan worden ingeleverd op maandag 23 oktober van 20.00-21.30 uur.

De verkoop is op dinsdag 24 oktober van 20.00-21.30 uur. Men kan zelf de prijs van het te verkopen speelgoed bepalen (of in overleg met de organisatie). Eenderde van de opbrengst gaat naar de Peuterspeelzaal en tweederde is voor de inbrenger.

Op woensdag 25 oktober wordt er afgerekend en kan men niet verkocht speelgoed weer afhalen. Dit van 20.00-21.00 uur.

Alle activiteiten vinden plaats in de Peuterspeelzaal (bij gemeenschapshuis Oos Kaar, ingang Heistraat).

Dames gym- en trimclub!

Dames opgelet, wij zijn weer gestart!

Alle dames die zich eens heerlijk willen ontspannen zijn van harte welkom op onze gym- en trimclub!

Bent u tussen 15 en 55 jaar dan kunt u geheel vrijblijvend eens een avond meedoen.

Wij werken ± 30 minuten aan conditietraining en ± 30 minuten aan grondoefeningen.

Wij zijn geen aerobic of fitness groep, maar werken wel veel met muziek.

De lessen worden gegeven op woensdag van 20.00-21.00 uur of op donderdag van 21.00-22.00 uur in de V.S.O.-school Eysenhegge, Valkstraat 4, Sittard, Limbrichterveld.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar J. Theeven, tel. 14644.

Wat is, wat wil en wat doet de Unie van Vrijwilligers (UVV) afdeling Sittard

De UVV bestaat landelijk al 44 jaar. Zij werkt uitsluitend als aanvulling op de mantelhelp, dus samen met familie en kennissen van een hulpzoekende. De UVV is geen aanvulling op het werk van beroepskrachten.

Momenteel werken de medewerkers in het Maasland-ziekenhuis, het verpleeghuis Invia en verzorgingshuis Vastrada in Susteren.

Met ingang van 1 januari 1990 willen we graag gaan helpen bij de dagverzorging in verzorgingshuis de Kollenberg.

In het ziekenhuis ontvangen de UVV-medewerkers de patiënten, die worden opgenomen. Ze verkopen kranten, kaarten en lektuur; brengen patiënten – na behandeling op de afdelingen röntgen en fysiotherapie – per rolstoel weer terug naar hun kamer. Ze begeleiden patiënten naar andere ziekenhuizen voor behandeling aldaar.

Kienen met de bewoners van Invia, assisteren de werkgroep van de Afasie-Vereniging Nederland bij de soosmiddagen voor afatici (mensen met spraakstoornis ten gevolge van hersenletsel) en hun partners, fungeren als gastvrouw op de afdelingen geriatrie en nierdialyse, verzorgen de uitleen van de patiëntenbibliotheek en bemiddelen bij het gebruik van gesproken lektuur (Luisterlezen). Dit is bestemd voor allen, die door diverse oorzaken, moeilijk zelf kunnen lezen.

In Susteren helpen de UVV-medewerkers bij diverse activiteiten in Vastrada en verzorgen 7 maal per week het bezorgen van maaltijden van Tafeltje-dek-je.

Voor al deze werkzaamheden hebben we steeds dames en heren nodig om de plaatsen die open vallen – meestal door 'vergrijzing' – weer op te vullen.

In deze tijd, waarin steeds meer ouderen dreigen te vereenzamen zouden we graag willen helpen om een oplossing te zoeken, werkend volgens onze doelstelling: het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken.

Zoudt u ons hierbij willen helpen?

Belt u dan met één van onderstaande nummers:

04490-18245 mevr Bogman

04490-16534 mevr. Van Nielen

04499-1653 mevr. Brouwers.

Kloknieuws

Wij hebben het seizoen mogen afsluiten met een zeer geslaagde medewerkersavond in Oos Kaar.

De opkomst lag duidelijk boven het gemiddelde, de sfeer zonder meer goed.

Inmiddels is de netto opbrengst bekend.

Alle onkosten inclusief de medewerkersavond in mindering gebracht komen wij tot het schitterende resultaat van f 15.000,-.

De klok dankt u.

**boekjes, formulieren,
kaarten, enveloppen, rekeningen, folders
wij drukken het allemaal**

De mogelijkheden van offset zijn nu eenmaal bijna onbeperkt en indien u zelf uw origineel wilt typen of tekenen, wordt uw offsetwerk nog voordeliger.

GEBORTEKAARTJES en TROUWKAARTEN

LICHTDRUKKEN EN FOTOKOPIEËN

Offset
Kurver
Sittard
BV



rijksweg noord 54
6131 cm sittard
tel. 04490-16830

Bruin·van·de· Molen:



Stééngoed!

Brood- en banketbakkerij

H. HONINGS

Heistraat 30
Tel. 14709 - Sittard



SLAGERIJ SCHMEITS

Oude heiweg 3
OVERHOVEN
tel. 04490 - 13196
Slager R.SWIATalski



ROUSSEAU

Een begrip in
KERSENBONBONS met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRAÏNÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende industrie ROUSSEAU
Abraham Kuiperstraat 2 - 6136 DE SITTARD - Telefoon: 04490-1.92.82

Meubelstoffeerderij Henk Vorstermans

Voor het betere stoffeerwerk.

.....

Bankstelkussens

in alle maten - kwaliteiten en prijsklassen
Keuze uit méér dan 500 stoffen (ook leder)

.....

Natuurlijk ook uw adres voor:
Bankstellen - Eetkamers - Fauteuils
Boot- en Caravankussens

Bel nu voor een afspraak
Wij geven goed advies en vrijblijvende offerte

Tel. 04490-18461, ook 's avonds
Cortenbachstraat 30 - 6136 CH Sittard