

wijkblad



Overhoven

16e jaargang - nr. 9 - november 1990

In gesprek met...

Pastoor

W.M. Vergouwen



Aan u voorstellen hoeven wij hem nauwelijks. Immers, een oude bekende keerde weer terug van weggeweest. Na een verblijf van 10 jaar in het Eindhovense keerde de toenmalige kapelaan terug als pastoor. Wij hadden een gesprek met onze nieuwe pastoor: pater Wim Vergouwen M.S.C.

Laten wij bij het begin beginnen. Hoe zagen uw jeugdijaren eruit?

In ben in West-Brabant in Hoeven geboren in 1942 als zevende kind in ons gezin, waar uiteindelijk elf kinderen geboren werden.

Na de lagere school ging ik als elfjarige jongen op het gymnasium van de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.) in Tilburg studeren. Na dat klein seminarie volgde een proefjaar in Berg en Dal, het noviciaat, waar ik door mijn religieuze professie intrad bij de M.S.C. Vervolgens studeerde ik twee jaar filosofie in Brummen en vier jaar theologie in Stein en Tilburg, waar juist de theologische fakulteit in oprichting was. Daarop volgden twee jaar stage: ik volgde daarbij pastoraal opleiding buitenland, omdat ik als missionaris uitgezonden zou gaan worden naar Brazilië. Intussen had monseigneur Bluysen, bisschop van 's-Hertogenbosch, me diaken gewijd. In afwachting van mijn visum werd ik voorlopig voor Overhoven benoemd, waar de confraters blij waren, dat ik de zorg voor de liturgie en het pastorale groepswerk zou komen behartigen. Hier werd ik ook tot priester gewijd op Witte Donderdagavond 8 april 1971 door monseigneur H. Tillemans M.S.C., aartsbisschop van Merauke. Ik denk, dat nog veel mensen hier zich mijn priesterwijding zullen kunnen herinneren. Naar Brazilië ben ik nooit kunnen gaan: in die jaren was er vanuit Nederland zoveel openlijke kritiek op het militair bewind in dat land van Latijns-Amerika, dat ook visa voor nieuwe missionarissen uit Nederland gewe-

gerd werden en aanvragen daarvoor niet eens behandeld werden. Ik was tien jaar hier werkzaam: gedeeltelijk in de parochie en ook daarbuiten. Zes jaren daarvan zorgde ik in ons dekenaat voor liturgie en werd ik pastoraal opbouwwerker voor de dekenaten Sittard, Geleen, Susteren en Schinnen. Eind 1980 werd ik benoemd voor Eindhoven.

Waarom hebt u voor het priesterambt gekozen?

Als kleine jongen was ik elke dag misdienaar in de parochiekerk en in vakanties ook nog op het groot seminarie „Bovendonk” o.a. bij monseigneur H. Ernst, die daar professor was en later bisschop werd. Met meerdere kapelaans en professoren had ik een goed contact. Wat zij deden, zou ik ook wel willen gaan doen. Ik had daar bewondering voor. Bij ons thuis was grote aandacht voor godsdienstig en kerkelijk leven. We baden vóór en na het eten, het morgen- en avondgebed en de rozenkrans. In zo'n klimaat groeit er iets. Voor mij mondde dat uit in de keuze voor het religieuze leven en het priester-schap.

Men moet om een opleiding tot priester te kunnen volgen behoorlijk kunnen studeren.

Stel, u had geen studietoelating; welke richting zou u dan gekozen hebben?

Toen ik twaalf jaar was, kreeg ik in Tilburg vioolles. Weldra speelde ik in het grote schoolorkest mee. Op de piano maakte ik mezelf wegwijs en probeerde na te spelen wat ik hoorde bij het orkest en ons grote meerstemmige koor. Op zeventienjarige leeftijd werd ik dirigent van de drie hoogste klassen. Op het groot seminarie ben ik al die jaren dirigent gebleven en er ook vaak nog organist bij geweest. In Brummen kreeg ik voor het eerst orgelles bij een protestants orgelleraar. Ik zie me nog elke week in toog naar zijn huis fietsen. Hij zei me eens: „Ik wil uw priesterideaal niet wegpraten, maar als u van muziek meer zou willen maken dan 'n hobby voor de vrije tijd, zou er een grote toekomst voor u open gaan; priesters zijn er in Nederland genoeg, musici daarentegen niet”. Misschien zou ik wel in de muziek verder zijn gegaan, als mijn eerste ideaal niet kon. Misschien zou ik schrijver of journalist geworden zijn: veel van dat werk heb ik de laatste twintig jaren ook moeten doen. Als je daar aanleg voor hebt, kun je die ook ontwikkelen. Zo werd ik hier ook mederedakteur destijds van dit Wijkblad. En wat muziek betreft had ik in mijn eerste periode hier veel van doen met onze koren: Sound, kinderkoor, dameskoor, gregoriaans koor en gemengd koor. Je priesterzijn wordt blijkbaar gekleurd door de talenten, die je hebt mogen ontwikkelen.

CENTRALE VERWARMINGEN – GASINSTALLATIES



FA. H. HAAS

NUSTERWEG 17
6136 XA SITTARD



GEMEENSCHAPSHUIS OVERHOVEN

Grote en kleinere zalen zeer geschikt voor:
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften enz.
Tevens is er een gezellig café.

De accommodatie is geopend:
di, wo, do, za, zo van 19.00 uur tot 02.00 uur
Vrijdag van 16.30 uur tot 02.00 uur.
Maandag gesloten.
Telefoon 04490-26410.

Voor informatie en reserveringen telefoon 04490-21378

Geld lenen? Snel en goedkoop bij de Rabobank

Als u geld wilt lenen voor een auto, meubels of een verbouwing, weet u bij de Rabobank snel waar u aan toe bent. Na één gesprek al weet u hoeveel u kunt lenen en wat dat per maand kost. Maar de bank die de meeste leningen verstrekt is niet alleen snel, maar ook een stuk voordeliger dan veel andere financiers. Wilt u een lening? Maak dan nu een afspraak of loop eens binnen. U zult 't zien.



Rabobank 
Meer bank voor je geld

Hoofdkantoor:
Tempelpen 15, telefoon 04490-92727

Kantoren:
Broeksittarderweg 154
Raadhuisstraat 3
Tunnelstraat 95
Veestraat 30

Hoe ziet momenteel de dagindeling eruit?

Na de Eucharistieviering van 8.45 uur besteed ik de morgen-uren momenteel om me te informeren over wat er hier allemaal speelt. Ik krijg hier ook veel toeloop en veel vragen waar ik nog geen antwoord op weet, omdat ik hier tien jaar weg geweest ben. Je moet groeien in de nieuwe situatie en de taak van pastoor gaan overzien. Verder speelt zeker een rol, dat hier maanden geen pastoor is geweest. Pater van de Made nam de pastoorsfunctie tijdelijk waar. Dat deed hij met veel toewijding, maar ook hij moest daar in groeien. Zo blijven er toch altijd zaken liggen, die nu opgepikt moeten worden. Daarom probeer ik kennis te maken met mensen en situaties, die voor mij nieuw zijn. Voordat gesprekken plaatsvinden, dokumenteer ik me vanuit bestaande stukken in verslagen of archief. Ons kerkdak en gesprekken daarover en acties daaromheen: ik raak er wel in thuis. 's Avonds zijn het nog wel 'ns werkgroepen, met wie ik samen kom. Huisbezoeken heb ik al een aantal kunnen doen. Er is meer vraag dan ik momenteel aankan. Ik wil zoveel mogelijk onder de mensen zijn. Wie me voor een huisbezoek vroegen, staan in mijn agenda genoteerd. Een afspraak maken gaat het beste telefonisch. Ik ben natuurlijk niet altijd thuis, maar kan wel zo vlug mogelijk daarna terugbellen. Bij het vervullen van mijn taak mag ik terugvallen op pater J. Sneekes, die me hier blijft helpen, en op de leden van ons kerkbestuur. Mijn werkdagen lopen hier gemiddeld tot elf uur 's avonds. Tussendoor probeer ik nog wat te lezen, te mediteren en met de communiteit te bidden. Ook dát is nodig. Ik probeer in beginsel om op maandag vrij te zijn. Dan kan ik m'n ouders ook eens bezoeken.

Moet een priester bij alle verenigingsactiviteiten aanwezig zijn?

Bij alle verenigingsactiviteiten kan een priester niet aanwezig zijn en dat hoeft ook niet. Wel is het zaak dat hij veel mensen leert kennen: uit parochie en wijk en dat hij belangstelling voor hen heeft. Ik hoop daaraan te mogen werken. Dat de priester met de vele kerkelijke werkgroepen die Overhoven kent regelmatig contact heeft, ligt het voor de hand: want zij behartigen een deel van de pastorale taak met hem mee. Vanouds is er hier met de wijkverenigingen en de parochie goed contact en een prettige verstandhouding. Ik denk, dat de Klokkfeesten dat bevordert hebben. Ik hoop dat die waardeering over en weer er mag blijven.

Zijn er voldoende priesters en komen er nog voldoende bij?

In Eindhoven was ik de laatste jaren pastoor in de ene parochie, Administrator in de andere en vervanger van een zieke collega in 'n derde parochie. Dan heb je je handen vol. Vanuit het verleden denkt elke parochie, dat je er fulltime voor hen bent. Het had soms heel wat voeten in de aarde, voordat men zich wilde schikken naar de beperkte mogelijkheden van één priester voor meerdere parochies. Parochies delen niet graag één priester met elkaar. Onder dat opzicht heeft onze kerkprovincie zeker een priestertekort. De aanwas van jonge priesters kan niet verhelpen, dat elke parochie in ons land mag beschikken over een eigen priester.

Het zal onze gezamenlijke zorg moeten zijn, dat we ook voor de toekomst over voldoende priesters blijven beschikken. Ik vertrouw erop, dat jonge mensen vanuit het kerkelijk leven hier het belang van het priesterambt ervaren of het zullen gaan ervaren en dat er onder hen zullen zijn, die zich daartoe aangetrokken gaan voelen. Dat hoop ik. Zo is het bij mij ook begonnen.

Het beeld van vroeger: voor één parochie een pastoor met enkele kapelaans, dat is voltooid verleden tijd. Gelukkig heeft hier de priester tal van werkgroepen met medewerk(st)ers. Hun inbreng en hulp is hier niet meer weg te denken. Zonder hen kan de herder de zorg voor zijn kudde niet aan!

Blijven deze mensen ook meewerken in de toekomst?

Daar ben ik van overtuigd. Er moeten alleen steeds weer nieuwe medewerk(st)ers gevonden worden, want er vallen wel eens mensen uit of ze gaan verhuizen. In ons parochieblad, dat ik als een twee-wekelijkse huisbezoekbrief zie om even bij te praten over wat er hier speelt, zal ik op tijd melden waar we

naar op zoek zijn. In de parochie St. Jozef-Tivoli had ik 390 medewerk(st)ers in de leeftijd van zeven tot tachtig jaar. Ik meen dat Overhoven ook in deze orde van grootte medewerkers heeft. Dat is toch geweldig! Ik tref hier dan ook een heel vitale parochie aan, waarmee ik mijn voorganger, pater C. Koppers complimenteer. Uiteraard zal er hard gewerkt moeten worden om er die vitaliteit in te houden en verder uit te bouwen. Maar niet alles kan tegelijk. Ik zit in de fase van de verkenning. Als ik hier een volledig kerkelijk jaar meegedaan heb, kan ik hier van enige ervaring gaan spreken. Daarmee relatieveer ik enigszins de „hoge verwachtingen” die Overhoven van me koestert en die deken B. Janssen bij mijn installatie als pastoor uitsprak. Ook mijn functioneren heeft tijd nodig.

Nu een „wereldse vraag”! Wie is uw baas, hebt u vakantie- en verlofdagen, eventueel A.T.V. of roostervrije uren? Kunt u met de V.U.T.?

Ha ha, wat een leuke vraag stel je daar. Voor mij als MSC-er is pater Generaal K. Braun de hoogste overste. Die woont in Rome en leidt de wereldwijde congregatie van de M.S.C. Onze provinciaal in Nederland is pater A. van Santvoord: hij droeg me ter benoeming voor bij de bisschop van Roermond, monseigneur J. Gijsen. Van „bazen” spreek ik in dit verband niet graag: je probeert in saamhorigheid en loyaliteit met hen de Kerk van dienst te zijn.

A.T.V. of roostervrij ken ik niet. Daarom wil ik 's maandags wel wat vrij houden, al kan dat ook niet altijd, zo merk ik. Kerkrechtelijk mag de pastoor één maand van het jaar aaneengesloten of onderbroken uit zijn parochie weg zijn voor vakantie. Dat is mij nog nooit gebeurd.

De V.U.T. en A.O.W. zijn me welbekend. De normen om te gaan Vutten of met pensioen te gaan liggen in de kerk anders als in onze Nederlandse samenleving. Een priester blijft priester, óók als hij 65 jaar wordt. Ik ken véle collega's die beschikbaar blijven voor pastorale arbeid, – tot het bedienen van een hele parochie toe – terwijl ze de 65 al zijn gepasseerd. Ik heb grote bewondering voor die dienstbaarheid.

Het kerkbezoek is de laatste jaren drastisch teruggelopen; is dat niet frustrerend?

Als priester bouw je de geloofsgemeenschap op met de verkondiging van Gods Woord en de bediening van de Sacramenten. Alle andere activiteiten vloeien daaruit voort. Ook voor Overhoven hoop ik, dat de mensen gaan inzien – zonder dat zoiets van boven af verplichtend wordt opgelegd – dat het belangrijk is om bijeen te komen als christen-mensen. Hoe zou je kunnen leven naar Gods Woord, als je het nooit komt beluisteren? Hoe kun je je voeden met wie Jezus voor ons wil zijn, als je zijn sacramenten niet ontvangt? Hoe kun je een goed christelijk leven leiden, als je daarbij de ervaarbare steun van elkaar niet hebt en voelt. Dat alles moet gevoed worden. En daarvoor staat hier ons kerkgebouw. Waar mensen niet meer samenkomen, brokkelt, wat ze willen zijn, langzaam af. Die beweging moeten we tegengaan. Ik wil proberen onze kinderen, jongeren en onze gezinnen warm te maken of warm te houden voor deze benadering. Daarom moeten we beginnen bij de mogelijkheden die er al zijn: de school, de catechese, de godsdienstige vorming van peuter, kleuter, kind en jongere. We zullen hier wegen moeten ontdekken om dit aan te kunnen reiken. Daar heb je meedenkers en meehelpers voor nodig.

Die aanpak zal op den duur wel uitwijzen, of er nog meer mensen met ons in de kerk bijeen willen komen. Ik reken erop van wel. Ik hoop het ook. Ze zijn welkom! Ook dáár kunnen ze hun nieuwe pastoor leren kennen, want daar ligt zijn eerste taak.

Zullen er in de toekomst kerken gesloten moeten worden? Er zijn tenslotte minder mensen, die meer geld moeten opbrengen?

Veel binnensteden ontvolkten; ten gevolge daarvan moesten kerken worden gesloten. Als steeds minder mensen de kerk bezoeken en een kerkgebouw ontvolkt, kan op de duur die kerk ook gesloten moeten worden. Een kerk waarvan de parochianen niet meer sámen het gebouw kunnen onderhouden, gaat dicht.



martien i. geers sittard b.v.
terreindienstwerk
specialistisch hijswerk

martien i. geers
grond- en kabelwerken b.v.

6136 EG sittard, overhoven 68

tel. 04490-19331

Yorkshire Terriër Kennel van
Sint Rosahof



Mariet Renssen

Rosastraat 8
6136 XG Sittard
Telefoon 04490-14658

Gediplomeerd trimster
Behandeling volgens afspraak



G. J.
Timmermans
herenmode

Paardestraat 17
6131 HA Sittard
Tel.: 04490-26973

**Financieel valt er
heel wat te regelen.
Hoe pak je zo iets nu
't beste aan?**

Loop even binnen bij de Amro Bank. Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. U bent welkom met kleine vragen en grote problemen.

Helpen doen we graag. Probeer 't eens. Vragen staat vrij, ook bij de Amro Bank.



Amro Bank.
De bank waar je wat aan hebt.

Engelenkampstraat 58 Sittard - tel. 92892

UW OPTICIEN

LEON DE WEVER

STEENWEG 72
SITTARD

SPAR

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN
EN POSTZAKEN NATUURLIJK !

—
maar
nu
ook
—

■ TIJDSCHRIFTEN
■ WIJ VERZORGEN
UW FRUITSCHALEN EN
LEVENSMIDDELENPAKKETTEN
van 7,50 tot 150,-

**Postagentschap open op zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur**

overhoven

Ik hoop die ellende nooit mee te hoeven maken. Ik open veel liever een kerk daar waar er een nodig is, zoals destijds in Limbrichterveld het geval was. Waar geen voorziening is om samen te kunnen komen, is een geloofsgemeenschap gehandicapt. Waar wel een kerk staat en mensen zijn, die het achterwege laten om samen te komen, is er ook een handicap, die niet te lang mag duren. Je houdt geen parochiekerk overeind en open, als niet een groot deel van haar mensen ook zeer regelmatig van die kerk gebruik maakt. En waar men geregeld gebruik van maakt, daar heeft men ook graag financieel iets voor over.

Laatste vraag. Hoe ziet uw toekomst eruit?

De hoge verwachtingen, waarvan de deken sprak, leven ook bij mij naar onze parochianen toe. Na de ervaringen die ik in een eerdere periode hier had, meen ik dit te mogen zeggen. Ik hoop van harte, dat alle parochianen mij in de hoge verwachtingen willen steunen: er liggen nog zware opgaven genoeg. Maar, zoals ik al zei: er zit hier leven genoeg in onze parochie. Daarom ben ik optimistisch.



Help Jantje een handje

Bijna is het weer zover. De Nationale Jeugdcollecte, de jaarlijkse aktie van Jantje Beton staat weer voor de deur. De opbrengst van de collecte komt volledig ten goede aan de jeugd. Het Nationaal Jeugd Fonds besteedt de helft van de opbrengst voor realisering van allerlei zinvolle initiatieven voor de jeugd in het hele land. Voor speeltuinen en speelvoorzieningen, jeugdaccommodaties, kinderboerderijen, speelotheken, peuterspeelzalen en jeugdcircussen. De andere helft van de plaatselijke opbrengst mag door de deelnemende vereniging naar eigen goeddunken worden besteed. Bij u in de wijk is dit Scouting Don Bosco. In de week van 12 tot 18 november kan er dus een collectant bij u voor de deur staan. Iedere collectant is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Op uw verzoek moet dit getoond kunnen worden. Is dit niet het geval, dan hebt u niet met een collectant van Scouting Don Bosco te maken en kunt u beter niet deelnemen aan de aktie. Want de aktie van Jantje Beton is een aktie vóór het jeugdwerk, dóór het jeugdwerk.

Scouting Don Bosco Sittard

J.C. Overhoven

Kerstaktie Judo Club Overhoven

Als de zomer ten einde is en de bladeren pronken in hun herfstkleuren pracht Wordt er bij de Judo Club alweer aan Kerststukjes gedacht Want in de wijk Overhoven worden deze besteld in grote getalen Ze worden bij u bezorgd of u kunt ze komen halen.

Al dertien jaar is onze jeugd dan zeer actief. Ze bellen aan en vragen dan netjes, alstublieft Wilt u een Kerststukje van Judo Club Overhoven kopen U hoeft dan niet meteen naar uw beurs te lopen.

Betalen doet u, bij aflevering, aan een van onze senioren De senioren zijn met deze aktie al weken van te voren bezig met het knippen van groen, 't kopen van kaarsen, het plukken van de paddestoelen, 't steken van de klei, 't rapen van de denneappels en het zagen en spijkeren van de plankjes. Zoals u merkt zitten hier geen uren maar vele vele dagen in.

Met een intensieve controle en van 'n laagje sneeuw voorzien Maak je er per avond misschien wel tien In huize Cornelissen is geen plekje onbezet Overall worden de Kerststukjes neergezet.

Het verzamelen van alle adressen per straat Is ook iets waar veel tijd in gaat Gaan we dan eindelijk bezorgen Moet je ook voor wisselgeld zorgen.

De prijs is nog steeds populair f 5,00 dat vinden wij fair Mocht u toch nog worden overgeslagen Als onze junioren langs de deur gaan vragen Schrik dan niet om even te bellen En uw stukje telefonisch te bestellen Of vul gewoon in de onderstaande strook Want zo krijgt u uw Kerststukje ook.

Wij wensen u allen prettige feestdagen En hopen dat wij veel plankjes kunnen zagen.

- Telefonisch bestellen:
- (5) 26029 Cornelissen
 - (5) 21023 Widdershoven
 - (5) 18455 Widdershoven
 - (5) 18894 Tummers

Bestelformulier bezorgen bij Fam. Cornelissen, Overhoven 56, Sittard.

BESTELFORMULIER

Aantal

Naam

Adres

Handtekening

P.S. Wilt u weten of de Judosport ook iets is voor u of voor uw kind(eren) kom dan eens GRATIS een maand meedoen tijdens onze trainingen in sportkleding of trainingspak.

- Dinsdag 18.15-19.15 u. jeugd + 6- 8 jaar jongens/meisjes
19.15-20.15 u. jeugd + 8-10 jaar jongens/meisjes
- Donderdag 18.15-19.00 u. jeugd + 4- 6 jaar jongens/meisjes
19.15-20.15 u. jeugd + 11-14 jaar jongens/meisjes
20.30-21.45 u. senioren dames/heren

Wie weet tot ziens!!!

Bestuur J.C. Overhoven



MYA DE MAN

*Schoonheidssalon
voor hem/haar*

Complete behandelingen
voor gezicht en lichaam.
Aromatherapie

Rijksweg Noord 193
6136 AB - Sittard -
Tel. 04490-15988

lid ANBOS

MODEHUIS WILCO

Sittard

Voorstad 21-23

W.L.J. Janssen

Boerderij FIJEN

*Elke week
speciale
aanbiedingen*



Groente

Voor uw
- Aardappelen,
- groente en fruit



Fruit

Vouerweg 39 Sittard

Tel. 04490-12651

Als u prijs stelt op goed afgeleverd werk!!!

ONZE NAAM IS UW GARANTIE

Timmerbedrijf FRANS STELTEN



Voor al uw voorkomende
timmerwerken en meubelwerk

**OOK VOOR KUNSTSTOF RAMEN,
DEUREN EN KOZIJNEN**

Hasselholtstraat 8 - 6136 BL Sittard
Telefoon 04490-13899 b.g.g. 17897

De Vogelvrienden 1 Sittard

Geachte Buurtbewoner,

Als nieuwe mede-bewoner van het verenigingshuis „OOS KAAR”, willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn een kanarievereniging, die in 1954 als Vogelvrienden 1 van Sittard, werd opgericht.

Na een aantal andere bewoningen, hebben wij thans gastvrijheid gevonden in „OOS KAAR”. De leden van onze vereniging stellen zich tot doel, het kweken van kleurkanaries, wildzang en tropen en deze kweek jaarlijks in een sportieve beoordelingswedstrijd, met elkaar te vergelijken.

Om nader met elkaar kennis te maken, organiseert de vereniging op zaterdag 17 en zondag 18 november 1990 een jaarlijks terugkerende tentoonstelling en wedstrijd.

Wij hopen u daar ook te mogen begroeten, om, voor zover onbekend, kennis te nemen van onze prachtige hobby.

Uiteraard zouden wij het geweldig vinden een aantal nieuwe leden te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

De Vogelvrienden 1 Sittard



KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Hart voor de kerk

Uitslag 2e trekking loterij d.d. 31 oktober 1990
1e prijs, nr. 180; 2e prijs, nr. 681; 3e prijs, nr. 694.

Stichting wijkblad:

L. Verheije, Geldersestraat 8, tel. 18044
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 25558
J. v. Eijk, Walborgstraat 3, tel. 22317
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 18889
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 15988
T. Slangen, Rosmolenstraat 42, tel. 17215
M.J. Kelleners, Kastelenweg 23, tel. 21017

**Kopij inleveren voor 4 december 1990 bij voorkeur bij
Rijksweg Noord 193 (de heer H. de Man).
Advertenties: de heer G. Voet, Rolandsweg 2.**

Volgend wijkblad verschijnt 22 december 1990



In de Schijnwerpers

Guus Timmermans Herenmode

Guus Timmermans, herenmodezaak ligt aan de Paardestraat no. 17 in Sittard, op een steenworp afstand van de Markt. De smaakvol ingerichte etalage nodigt uit om er even bij stil te staan en te kijken naar wat de mode dit seizoen te bieden heeft, speciaal aan de heren. Binnenstappend voel je je er al vlug „thuis”. De warme tinten van het meubilair en de gemakkelijke stoelen bij het „zitje” stellen je op je gemak en nodigen uit tot het maken van een rustige keuze.

Guus Timmermans is bijna vijf jaar geleden begonnen met de zaak. Herenmode is altijd zijn hobby geweest. Na de handel- en textielschool heeft hij bij Groutars in Maastricht, een speciaalzaak in dames- en herenkleding, het vak geleerd. Hij heeft daarna altijd in de textielbranche gezeten, heeft veel gereisd, de organisatie van beurzen gedaan, de productie, kortom, zoveel mogelijk ervaring opgedaan, voordat hij zijn eigen zaak opstartte, die nu bijna aan het eerste lustrum toe is. De zaak loopt goed, wat vooral te danken is aan de specialisaties.

Specialisatie:

Herenmodezaak Timmermans is gespecialiseerd, als enige in de wijde omtrek, in gelegheidskleding, avondkleding. Van smoking tot rokkostuum en dinnerjacket en bijbehorende accessoires. Daarnaast heeft Timmermans een goede naam bij het „uitstufferen” van bruidegommen.



Dit is zeer dankbaar en gezellig werk. De zaak heeft alleen al op dit gebied een grote bekendheid. Er komen klanten vanuit Maastricht, Hasselt en Antwerpen. De jonge bruidegommen komen meestal zo in het jeanspak binnen. Moeten ze dan meteen in zo'n zwarte smoking, dan voelen die jongens zich doodongelukkig. Er wordt naar een tussenweg gezocht, pratend, overwegend en adviserend. Als zo'n jongen dan de

zaak verlaat met het gevoel: „He, ik zit die dag toch prettig in de kleren”, geeft dat een verkoper voldoening. Vooral als ze dan later in Ron's Honeymoonquiz staan met het kostuum uit de zaak.

Ook leden van Carnavalsverenigingen komen van heinde en ver hun rokkostuum bestellen. Ook hierin is een ruime sortering aanwezig met bijbehorende accessoires.

Men kan zelfs een smoking krijgen in jeans. Zeer chique. Dit brengt ons bij de volgende specialisatie:

Extreme maten

Ook voor de man die niet meteen elk confectiepak aankan, biedt modezaak Timmermans uitkomst. Groot of klein, smal of breed, er is een ruime sortering aanwezig of het kan besteld worden. Ook leveren ze kleding naar maat, de zogenaamde „maatconfectie”. Hier is echt behoefte aan. Een kostuum wordt dan speciaal op de maat van een persoon geknipt, aangepast aan afwijkingen van lengte, breedte, hoogte en het wordt op een confectiemaniër in elkaar gezet en afgewerkt.

Dit gebeurt op een fabriek die zich hierin heeft gespecialiseerd. De keuze voor de mannen met moeilijke maten wordt hierdoor enorm groot. Ze kunnen kiezen uit zo'n vier à vijfduizend pakken. Ze zoeken n.l. de stof voor hun kostuum uit op stalen van het merk Scabal, waardoor de mogelijkheden legio worden. Het is een uniek systeem.

Deze specialisaties onderscheiden het bedrijf van Timmermans van de gewone herenmodezaak. Men levert kwaliteit en kwaliteit ligt natuurlijk niet in de goedkoopste sfeer.

Wie iets moois wil hebben, van goede kwaliteit en pasvorm, heeft daar ook wel wat voor over.

Bij de zaak staat hoog in het vaandel: de service naar de klant toe. Moet er eventueel iets vermaakt worden aan een colbert of pantalon, dan staat mevrouw Timmermans zelf daar borg voor.

Man en mode

Mannen zijn over het algemeen voorzichtig met nieuwe mode en kleuren. Het gros van de mannen laat de keuze van een nieuw kostuum over aan moeder de vrouw. Uiteindelijk moet zij er het meest tegenaan kijken. Natuurlijk zijn er ook modebewuste mannen.

Het hoort bij de service van de zaak om goed advies te geven. Niet alleen bij de keuze van het kostuum, ook het geschikte overhemd en de stropdas zijn van belang. Het moet een mooi geheel worden en de man moet zich er „happy” in voelen. Dat is het belangrijkste.

Connecties met Overhoven

Guus Timmermans woonde vroeger op de Odasingel, dus aan de grens van Overhoven. Hij heeft veel klandizie uit Overhoven en een goede band met veel mensen uit de wijk. Als lid van de kapel het Trumke en het Tröötje komt hij als gast bij de Narre, in de feesttent van de Klokkfeesten of optreden in Oos Kaar.

Expositie

Roel Marissen



In ons decembernummer vorig jaar publiceerden wij een artikel over Roel Marissen, de Overhovense amateurschilder. De heer Marissen gaat van 3 november t/m 21 december exposeren in het Cultureel Centrum. De expositie is vrij te bezichtigen in de hal van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 -16.00 uur en 's zaterdags van 10.00-12.00 uur.

Er zijn 35 schilderijen en aquarellen te zien, die in hoofdzaak betrekking hebben op Limburgse en Sittardse landschappen, gebouwen en stillevens.

Mocht u meer willen weten over de schilderkunst van Roel Marissen; hier volgt zijn adres: Kastelenweg 38, telefoon 11893.

Wilco
DE LUXE

Eksklusieve damesmode
chic gekleed - jong sportief

J.M. Willems – Limbrichterstraat 17 – 6131 EA Sittard

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAAT 34-36, TEL. 04490-28099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur

goudsmid

tom smeets



sieraden

- ★ repareren
- ★ graveren
- ★ veranderen
- ★ ontwerpen

walborgstraat 1 (overhoven) sittard tel. 20212

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1955

WAUBEN BV



M.J. HAMERS B V

NUSTERWEG 69
6136 KT SITTARD
TELEFOON 04490-17247

- APPARATENBOUW
- PLAATWERK
- KUNSTSTOF-INDUSTRIE
- MACHINE-REPARATIE

Tevens toelevering op maat van
buis-, plaat- en
stafmateriaal in staal,
roestvrijstaal, aluminium en
kunststoffen.



Ptr. CHEVALIERSTR. 6 6136 AX SITTARD
04490-13572

Limburgs Toneel Sittard in Oos Kaar op 15 december met „Ein sjoon sjan”

Vertaling in het Sittards dialect: Mariet Eijkeler.

Regie; Ed. de Schwartz.

Spelers: Mariet Eijkeler, Nicole Smit, Sjef Schurgers, Ben Hofstede, Frans Beenen, Wil Mengelers, Jean Schreurs, Richard Schmeits.

In het appartement van de pas gescheiden Jos Claessens, komen een stel vrienden bij elkaar voor hun wekelijks kaartavondje. Een van de kaarters ontbreekt echter op deze avond: Hans Klinkers.

Na enige tijd komt Hans toch nog opdagen. Totaal ontrederd. Ook hij heeft in een depressieve bui vrouw en kinders verlaten.

Genereus biedt de heer des huizes, Jos, zijn ouwe makker onderdak aan, om de doorstane emoties te verwerken.

Vanaf deze beslissing treedt er een totale ommekeer in het leven van beide boezemvrienden.

Twee totaal verschillende karakters – de een een extreme sloddervos en bon-vivant, de ander een zenuwcrisis verwekkend „puntje precies” zijn gedoemd met elkaar het leven te delen.

Uiteraard kan dit niet goed gaan.

Deze verwickelingen worden op een heerlijk ironische en soms dramatische manier in dit blijspel tot uitdrukking gebracht.

Een toneelavond die veel herkenbare situaties zal nopen tot een glim- en schaterlach, evenwel ook tot een (h)eerlijk nakeuvelen thuis.

Projekt „Kans op Werk”

De kans voor jongeren zonder diploma

Met ingang van het cursusjaar 1990/1991 start in Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek het projekt „Kans op Werk”.

Het projekt is een initiatief van de Stichting Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Limburg en de Vormingsinstituten Heerlen/Kerkrade/Sittard.

Het projekt richt zich tot jongeren van 15/16 en 17 jaar, die niet in het bezit zijn van een afgeronde beroepsopleiding.

Het doel van het projekt is om de arbeidsmarkt mogelijkheden van deze jongeren te vergroten.

Dit gebeurt o.a. door middel van een intensieve individuele begeleiding door consultants, die een baan zoeken voor elke jongere, die in het projekt instroomt. Eventueel ontvangt het bedrijf, waar de jongeren geplaatst worden, een tegemoet koming in de loonkosten. Samen met de jongeren wordt er door de consultant een scholingsprogramma opgezet, dat wordt uitgevoerd door de hierbovenvermelde vormingsinstituten. Kenmerkend voor dit programma is, dat het uitgaat van de baan, die er voor de jongere aanwezig is, en dat het programma geheel gericht is op de toeleiding naar deze baan. Dit betekent b.v. dat er van de jongeren, die geschikt zijn voor het winkelbedrijf in het programma aandacht besteed wordt aan vaardigheden, die noodzakelijk zijn om in het winkelbedrijf goed te functioneren.

Het programma wordt gegeven op 2 dagen per week.

Werkgevers, die banen ter beschikking hebben voor de jongeren, die aan het projekt deelnemen, kunnen met de consultants contact opnemen.

Jongeren, die aan het projekt willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij de consultants en wel via de volgende telefoonnummers:

	kantooruren	avonduren
Dhr. H. Bressers (9-12 u.)	043-897077	045-751332
Mw. L. Smeets	04490-16595	045-271395

Kijk op de wijk

De Aerwinkelstraat

De Aerwinkelstraat vormt, evenals de Grauwertstraat (zie nr. 1-1990 16e jrg.) een verbinding tussen de Hillenraedstraat (zie nr. 5-1990, 16e jrg.) en de Walborgstraat (zie nr. 3-1990, 16e jrg.).

Kasteel „Aerwinkel”, een neo-gothisch kasteel, bevindt zich te Posterholt.

De juiste plek, waar het oude kasteel „De Aerwinckel” – hetgeen waterhoek betekent – gelegen moet hebben, is niet meer exact te achterhalen. In ieder geval moet het vlak in de buurt gestaan hebben van de plek waar de familie Geradts in de tweede helft van de vorige eeuw een nieuw kasteel liet bouwen door de bekende Roermondse bouwmeester Dr. Pieter Cuypers. Het ligt slechts op enkele honderden meters afstand van de buurtschappen ‘t Reutje en De Roskamp temidden van een fraai landschapspark.



Kasteel Aerwinkel als rusthuis voor zusters.

Historie

In 1369 wordt Jan Aerwinckel genoemd in de „Schattinghen van de lande van Gelre voor het Overkwartier” in het kerspel (r.k. kerkelijke gemeente, kerkdorp of parochie) Posterholt. Een teken dat het goed toen heeft bestaan. In 1428 ontvangt Thijs, Gijsbrechts zoon van Bake de hof met al zijn toebehooren. In 1431 komt het in handen van Gijse van Geless, en is het een pondig leen. In 1462 wordt de hof na de dood van Gijse door tussenkomst van zijn broer Sander van Geless, beleend aan Gaderts. Na een eed-vernieuwing in 1467 lezen we dat op 31 januari 1474 Sander van Geless de eed weer vernieuwde. In 1515 ontving Gaert van Geless de hof van zijn vader, de eed werd vernieuwd op 6 juli 1544. Bij transport van Gaert van Geless kwam Arnt Vogels van Wysssem in bezit van de hof.

Zijn zoon Willem Vogels van W(y)essem erfde de hof van zijn vader in 1577 en in 1611 ontving Frans van Wessen het in leen. Hierbij worden nog genoemd: zijn broer Adolph Vogels, zijn zus Anna Vogels geh. met Frans van Wachtendonck, broer Coenrard, Arnt Vogels en echtgenote Maria van Odenhoven die vroeg overleden en een weeskind achterlieten: Margaretha Vogels, haar voogd was Willem van Odenhoven. De hof Aerwinckel werd beleend aan Marselio Kockraedt, die het overdroeg aan zijn zoon Peter Kock.

In 1707 was advocaat Judocus Meyer eigenaar van Aerwinckel en een eeuw later werd het goed eigendom van de familie Geradts, die het nieuwe kasteel liet bouwen. Zij hebben het oude kasteel laten afbreken omdat dit eeuwenoude gebouwencomplex zodanig in verval was geraakt, dat een algehele restauratie niet meer mogelijk bleek.

Na de tweede wereldoorlog werd het aangekocht door de Eerwaarde Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, die er een rusthuis voor hun bejaarde zusters van maakten.

Kasteel Aerwinckel is niet te bezichtigen.

**boekjes, formulieren,
kaarten, enveloppen, rekeningen, folders
wij drukken het allemaal**

De mogelijkheden van offset zijn
nu eenmaal bijna onbeperkt en in-
dien u zelf uw origineel wilt typen
of tekenen, wordt uw offsetwerk
nog voordeliger.

GEBORTEKAARTJES en TROUWKAARTEN

LICHTDRUKKEN EN FOTOKOPIEËN

Offset
Kurver
Sittard
BV



rijksweg noord 54
6131 cm sittard
tel. 04490-16830

Bruin·van·de· Molen:



Stééngoed!

Brood- en banketbakkerij

H. HONINGS

Heistraat 30
Tel. 14709 - Sittard



Slagerij R. SWIATALSKI
Heistraat 32
OVERHOVEN
tel. 04490-29952



ROUSSEAU

Een begrip in
KERSENBONBONS met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRALINÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende industrie ROUSSEAU
Abraham Huyperstraat 2 - 6136 DE SITTARD - Telefoon: 04490-1.92.82

Meubelstoffeerderij

Henk Vorstermans

Voor het betere stoffeerwerk

.....
Bankstelkussens

in alle maten - kwaliteiten en prijsklassen.
Keuze uit méér dan 500 stoffen (ook leder)
uit voorraad leverbaar.

.....
Natuurlijk ook uw adres voor:
Bankstellen - Eetkamers - Fauteuils
Boot- en Caravankussens.

Bel voor een afspraak
Wij geven goed advies en vrijblijvende offerte

Tel. 04490-18461, b.g.g. 29574
Nusterweg 119 - Sittard
Industriepark Noord