

Wijkblad Overhoven

27e jaargang
no. 9, december 2000

KERSTSFEER IN EEN ZIEKENHUIS

Hoe kun je mensen gelukkig maken en hoe kun je bewerkstelligen dat deze mensen, al is het dan maar kort, het ware kerstgevoel even mogen ervaren? Het is niet prettig om met de feestdagen in het ziekenhuis of de verpleegkliniek te moeten verblijven in de wetenschap dat in de stad, op straat feestelijke verlichting brandt en mooie etalages zorgen voor die aparte kerstsfeer. Leiding en personeel van het ziekenhuis te Sittard doen er alles aan om ook in deze instelling het verblijf van de (tijdelijke) bewoners, zo aangenaam mogelijk te maken. Kerstbomen worden geplaatst en toepasselijke decoraties worden aangebracht. In de keukens wordt druk gedacht en gewerkt om feestelijke menu's samen te stellen voor deze bijzondere dagen.

Iets heel bijzonders

Dankzij het "gelegenheidskoor" van zuster Cor Peeters is hier sinds ruim 40 jaar nog iets heel bijzonders aan toegevoegd. Zij zorgde namelijk voor een sfeervolle kerst op haar eigen bijzondere wijze. Cor zong samen met familieleden als kind al kerstliederen op diverse locaties en in de kerk te Weert. Zij begon met de nachtmis en trokken rond tot in de namiddag. Zij waren in Weert toen al een bekend fenomeen. Jaren later, toen zij als leerling verpleegster in het ziekenhuis te Sittard ging werken was de toenmalige rector Schulpen, juist doende om ter gelegenheid van kerstmis een koor te formeren. Cor was dol gelukkig met dit initiatief en was meteen bereid medewerking te verlenen. Helaas, rector Schulpen vertrok, maar niet het zangkoortje. Zij wilde heel graag dit mooie gebruik voortzetten en dat resulteerde in een inmiddels meer dan 40-jarige traditie. Op eerste kerstdag bezoekt het naar haar vernoemde "Zuster Peeters-Koor" elk jaar nog steeds alle afdelingen. Niet alleen op de afdelingen van het ziekenhuis en Invia, maar ook in de keukens en het laboratorium, overal waar personeel deze dag werkzaam is, komt het "Zuster Peeters-Koor". Zorgden tot voor enige tijd blaasorkestjes voor een fijne, stemmige sfeer op straat, zo moest dat ook enigszins in het ziekenhuis gebeuren, vond zij. Met een beetje fantasie kunnen de gangen immers doorgaan voor straten, op de hoek van iedere gang wordt een mini-kerstconcert gegeven, goed hoor- en zichtbaar voor alle patienten. Het horen van de bekende liedjes is voor hen van onschatbare waarde, maakt emoties los en biedt vaak een vorm van herkenning, die heilzaam kan werken.

Het koor

Aanvankelijk bestond het koor uit een aantal verpleegsters, die in het verplichte, donkerblauwe, chique uniform eerst de nachtmis met hun gezang opluisterden. Daarna gingen zij naar

de refters van de religieuzen en het verpleegkundig personeel. Er werd ontbeten en daarna, in de vroege ochtend, werden alle afdelingen van het ziekenhuis en verpleeginrichting bezocht om er kerstliederen ten gehore te brengen. Voor de begeleiding van het koortje zorgde in het begin iemand die een klein orgeltje, primitief geïnstalleerd op een serveerwagentje, bespeelde. Naderhand werd dit uitgebreid met de meest uiteenlopende, steeds wisselende instrumenten. Ook de samenstelling van het koor zag er ieder jaar weer anders uit. Naast de zogenaamde vaste kern, komen er steeds weer nieuwe leden bij. Om Cor wat te ontlasten van de organisatorische werkzaamheden, kreeg zij 20 jaar geleden hulp van Simon, die 2 jaar later assistentie kreeg van Piet en sinds 3 jaar ook nog hulp van George. Dit drietal heeft nu de organisatie van de uit ongeveer 20 personen bestaande groep, zangers en muzikanten, in leeftijd variërend van 6 tot 60 jaar, in handen.

De leden komen uit Sittard en verre omgeving, zij hebben allen heel verschillende achtergronden qua opleiding en levensstijl. Een ding hebben zij echter allemaal gemeen: zij willen samen zingen en musiceren voor zieken en eenzamen, maar ook de leden krijgen er zelf een waarachtig kerstgevoel van. Je ziet zelfs vaker meer leden uit een gezin meedoen, in sommige gevallen momenteel reeds de derde generatie. Niet alleen mensen die op een of andere wijze aan het ziekenhuis verbonden zijn; iedereen is welkom. De eenvoudige kerstliederen, die goed in het gehoor liggen, zijn na enkele repetities best te zingen. Verder is het bespelen van een instrument mooi meegenomen: alles kan van blokfluit tot accordeon, viool, dwarsfluit of gitaar. Het repertoire omvat ongeveer 40 liedjes. Wie niet de gehele dag, van circa 8.00 tot 16.00 uur beschikbaar is, kan ook enkele uren deelnemen. Op alle afdelingen is gelegenheid om iets te eten of te drinken en rond het middaguur biedt de directie van het ziekenhuis aan alle deel-

Snell Drukkerij Pasklaar

Voor Verantwoord Drukwerk

gelegenheidsdrukwerk (geboorte- en huwelijkskaarten)
zakelijk drukwerk
verenigingsdrukwerk
periodieken

kringlooppapier in allerlei soorten en maten
bijpassende kringloop-enveloppes
drukken met milieuvriendelijke(r) inkten

milieubewust en vriendelijk

overhoven 71 | 6136 eb sittard
tel. (046) - 420 01 25 | fax (046) - 420 01 51
e-mail pasklaar@antenna.nl

Met de feestdagen gezellig thuis

Onze kantoren zijn op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten. Op vrijdag 29 december sluiten al onze kantoren om 12.30 uur.

U kunt natuurlijk 24 uur per dag gebruik maken van de geldautomaten.

De directie en de medewerkers van Rabobank Sittard wensen u gezellige feestdagen



Prettige feestdagen

Rabobank Sittard, Tempelplein 15, Sittard (046) 459 27 27

nemers een diner aan. Het is er erg gezellig en menigeen kan zich niet voorstellen de Eerste Kerstdag op een andere wijze te kunnen doorbrengen. Het enthousiasme voor het "Zuster Peeters-koor" is groot en men is steeds verwonderd over het aantal personen dat wil meewerken; zelfs verenigingen willen aan het evenement meewerken en zijn dan ook als zodanig altijd welkom.

Organisatie

Het driemanschap kan altijd rekenen op de stimulerende interesse van Cor, die steeds door haar hulp en aanwezigheid de motor van het koor vormde. Ten gevolge van een noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis zal zij er helaas dit jaar niet bij zijn. Zij toonde zich aanvankelijk wat bezorgd, maar is er nu van overtuigd dat de organisatie, dankzij de inzet en betrokkenheid van het driemanschap, samen met de vrijwilligers, weer prima zal verlopen. Met alle afdelingen moet overleg gepleegd worden over gewenste tijd, plaats en programma. Ook mogen de patiënten vooraf hun wensen kenbaar maken. De route moet duidelijk met tijdstip aangegeven zijn, zodat in de portiersloge steeds bekend is wie, waar aanwezig is. Ook de leden van het koor hebben een wens: zij zijn genegen ook in de kapel tijdens de Eucharistieviering enkele liederen te zingen en zij zouden het heel erg waarderen als de eigen ziekenhuisomroep hen kon vergezellen, zodat de patienten de hele rondgang steeds mee kunnen luisteren.

Tenslotte

Kerstmis in een ziekenhuis is zeker geen feest, zoals wij dat onder normale omstandigheden kennen. Maar toch.....het "Zuster Peeters-Koor" zorgt nu al ruim 40 jaar voor dat stukje **Kerstfeest** binnen de ziekenhuismuren waaraan mensen behoefte hebben.

Directie en personeel werken van harte mee om het de koorleden mogelijk te maken de patienten even de kerstfeest te laten proeven.

De leden van het gelegenheidsensemble zijn allen vrijwilligers, die niets liever willen dan de zieke en eenzame mensen wat op te vrolijken. Zij slagen ieder jaar weer volledig in deze opzet en als het aan Cor en de koorleden ligt, gaat men in de toekomst zeker met dit prachtige evenement door: kerstmis zonder dit mooie gebruik is nauwelijks denkbaar.

Eventuele belangstellenden kunnen contact opnemen met een der organisatoren.
(tel. Simon: 046-4583376)

VERLICHTING

Dankzij de medewerking van de bewoners van St. Petrusstraat - Paulusstraat - Paulusplein en enkele bewoners van de Heistraat heeft de afdeling buurtbeheer van de Stichting WVS in de brandpaden verlichting aangebracht. Dit alles in het kader van de veiligheid. Door ingebouwde sensors springen de lampen automatisch aan als het donker wordt en uit als het licht wordt. Hierdoor krijgen bewoners een veiliger gevoel als men gebruik maakt van het brandpad, en een mooie verlichte aanwinst voor onze wijk.



HET KLEINE DENNENBOOMPJE

(de ontevreden mens)

*Er stond een klein dennenboompje midden in het grote bos.
Grote, hoge bomen omringden het kleine boompje.
Iedereen, die in het bos wandelde, bewonderde de mooie,
hoge bomen.
Niemand schonk aandacht aan het kleine boompje.
Het had ook zo 'n stekelige, kleine naaldjes.*

*'Ach', zuchtte het boompje, 'had ik maar blaadjes van goud'.
En zijn wens werd vervuld: Het kreeg mooie gouden blaadjes.
Maar 's nachts kwam een dief en plukte alle gouden blaadjes.
En daar stond het boompje: kaal en verdrietig.*

*'Ach', zuchtte het boompje, 'had ik maar blaadjes van glas'.
Zijn wens werd vervuld en het kreeg mooie, glanzende blaadjes van glas.
Maar helaas, er kwam een storm opzetten en alle blaadjes vielen stuk.
Weer was het boompje kaal en had medelijden met zichzelf.*

*Toen zuchtte het boompje: 'had ik maar groene blaadjes'.
Voor de derde keer ging zijn wens in vervulling.
Het kreeg groene, malse blaadjes.
Maar moeder de Geit kon niet aan de hoge blaadjes komen.
En zo aten moeder de Geit en haar kleintjes de blaadjes van het kleine boompje.*

*Het kleine boompje stond weer kaal en ongelukkig tussen de hoge bomen.'
'Had ik mijn kleine, stekelige blaadjes maar weer terug.'
'Die worden niet gestolen, vallen niet stuk en worden niet opgegeten'.
Voor de laatste keer ging zijn wens in vervulling.
Het was weer het kleine dennenboompje.*

*Daar kwam een moeder met haar kleine kinderen aan.
'Kijk', zei de moeder, hier staat een mooi dennenboompje lekker laag bij de grond.'
'Dat kunnen jullie mooi versieren met lichtjes en glinsterende sterren.'
Het boompje schitterde in de manenschijn en de kinderen zongen er liederen bij.*

*Er kwam een boswachter voorbij en zei: 'wat een mooie boom'.
'De mooiste boom van het hele bos.'
Het dennenboompje was blij en weer tevreden met zichzelf.
Zijn stekelige naaldjes waren mooi glanzend en zo gaaf.
Wat had het kleine boompje toch veel schoonheid te bieden.
gaat iederen zichzelf zijn, dan komt er veel licht in deze soms zo donkere wereld.*

LIMERICK

Sint en de Kerstman hebben het te zwaar
Hun last wordt steeds groter ieder jaar
Een pop, bal of trein
't Moet minstens Playstation II zijn
Want Nederland denkt 'kopen maar!'

O.V.R. Hoven

CENTRALE VERWARMING - GASINSTALLATIES



Fa. H. HAAS

RIJKSWEG NOORD 229
6136 AB SITTARD



Oos Kaar

grote en kleine zalen zeer geschikt voor:
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, koffietafels, bruiloften, enz.
Tevens is er een gezellig café

De accommodatie is geopend:
di, wo, do. en za. van 19.00 tot 02.00 uur
Vrijdag van 16.30 tot 02.00 uur
Zondag van 19.00 tot 01.00 uur
Maandag gesloten

Tel. 046-452 64 10

Voor informatie en reserveringen: telefoon 046 - 452 13 78



HEISTRAAT 30 - TEL. 046-4514709 - SITTARD
uw bakspecialist voor brood en banket



MYA de MAN

- * Schoonheidssalon voor hem/haar
- * Complete gezichts- en lichaamsbehandelingen
- * Behandeling volgens afspraak

Rijksweg Noord 193
6136 AB Sittard
Telefoon 046-4515988



Lid ANBOS



Pianolessen

Voor kinderen en volwassenen

Ankie Dormans

Beekstraat 28
6136 BK Sittard
Tel. 046-4580318



BELANGRIJKE ADRESSEN

Egelopvang

Hedgehog Carecenter Limbricht (opvang wilde en/of beschermde dieren) Mevrouw O.Ploem, Platz 7, 6141 AT Limbricht. Tel. 046-4528748 of 06-54643146.
Voor donaties: Postbank: 7954432.

Caviaopvang

T. Wetzels, Past. Janssenstraat 37, 6141 AM Limbricht. Tel. 046-4526240.

Kattenwerkgroep.

Dierenbescherming Sittard e.o.
Paula Bormans, Postbus 242, 6130 AE Sittard. Tel. 06-53392004.

Parochiecentrum: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard
 Tel. 046-4583023
 Bereikbaar:
 Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
 Pastoor J. van Maanen,
 Heistraat 41, 6136 BA Sittard. Tel. 452 33 55
 Postgiro 1035314; Rabobank 147635594
 t.n.v. Parochie H. Hart - Sittard



Eucharistievieringen:
 Dinsdag t/m vrijdag: 19.00 uur
 zaterdag: 19.00 uur
 zondag: 11.00 uur

KERSTMIS 2000

Vorig jaar bereikte Nederland met Kerstmis een record wat betreft het aantal cadeaus. Ook waren alle restaurants met de beide feestdagen volgeboekt. En de feestverlichting glinstert ieder jaar weer een tikje opvallender...

Scrooge

Tussen al die glitter en al die glamour gaan christenen naar de nachtmis. Sommigen die geloven dat we met Kerstmis de menswording van Gods Zoon vieren, betreuren het dat Kerstmis zo ver verwereldlijkt is..., zo ongeveer tot op het niveau van het feest van carnaval. Anderen, niet minder gelovig, proberen om de positieve kanten te zien van het wereldse kerstfeest. Volgens hen denken met kerstmis meer mensen dan anders eraan, dat armen en eenzamen ook wat moeten krijgen, iets meer dan de kruimels die van de welvaartstafels vallen. Misschien bekeert zich in de kerstnacht een of andere Scrooge en wordt hij van een vrek tot een weldoener van de misdeelden! (Scrooge is namelijk zo'n vrek in het wereldberoemde kerstverhaal van Charles Dickens).

Kerststallen

Maar er is tussen een christelijke kerstviering en het dure glitterfeest, dat veelal buitenshuis gevierd wordt, een grijs overgangsgebied ontstaan: het kerststallen kijken. Vorig jaar kreeg de veel bezochte kerststal in de St. Jan te 's-Hertogenbosch geduchte concurrentie van de kerststal van deken Van der Valk in de St. Martinus in Weert. Ook het Bijbels Openluchtmuseum weet in te spelen op de belangstelling voor kerststallen. En op steeds meer plaatsen in ons land worden kerstroutes gepromoot door de VVV om de kerststallen in de open lucht -al of niet met levende beelden- onder de aandacht van dagjesmensen te brengen. Als christen kun je je ergeren aan de commercialisering van de geboorte van Christus... Overigens: niemand kan je beletten om het kerstfeest op een aangepaste (ook religieuze) wijze te vieren.

In beide gevallen: prettige feestdagen en een Zalig Kerstfeest voor alle mensen van goede wil!

AGENDA KERSTMIS EN NIEUWJAAR

Do 21 dec	19.00: Gemeenschappelijke Boeteviering
Zo 24 dec	11.00: Geen ochtendviering
	19.00: Gezinsviering (Koor: Tamboerijnen)
	22.00: Nachtmis (Koor: Sound '70)
Ma 25 dec	11.00: Eerste Kerstdag (Koor: Dameskoor Cantate)
Di 26 dec	11.00: Tweede Kerstdag (Houtblazers ensemble)
Za 30 dec	19.00: (Koor: Dameskoor Cantate)
Zo 31 dec	11.00: Oudjaar (Volkszang)
Ma 1 jan	11.00: Nieuwjaar (Volkszang)

KERKBALANS 2001

Het motto van Kerkbalans 2001 luidt: "Omdat je rekent op elkaar." Met deze slogan is opnieuw de aloude tweeslag

gemaakt die de actie Kerkbalans kenmerkt: een verwijzing naar de kern van het geloof en een vraag om financiële steun. Kerkbalans is de jaarlijkse geldwervingsactie van maar liefst zeven kerkgenootschappen. Al sinds 1973 doen zij in de maand januari een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Door de eeuwen heen

"De Kerk is méér dan een gebouw of instituut," zo helpt de Kerkbalansfolder ons herinneren. De Kerk is door de eeuwen heen ook de plaats geweest waar mensen op elkaar mochten rekenen..., niet alleen geestelijk, maar ook materieel en financieel. Zo'n plek wil de Kerk ook blijven -aldus de folder- "voor ieder die haar nodig heeft." Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat gaat niet voor niets.

Rekenwerk

De Kerk ontkomt er niet aan zich met rekenwerk bezig te houden. Personeel, gebouwen, infrastructuur: dat alles is behoorlijk prijzig en brengt niet direct geld in het laadje. Zeker aan het onderhoud van de veelal monumentale kerkgebouwen hangt een prijskaart van formaat. Dat de Kerk in onze samenleving waar zoveel om geld draait nog bestaat, mag volgens de Kerkbalansfolder zelfs "een wonder heten." Maar de Kerk heeft in onze samenleving wel een "onbetwistbare plaats", omdat ze een kritisch geluid kan laten horen: "Denk aan het allochtonenbeleid, de 24uurs-economie, mensenrechten en ethische kwesties in de gezondheidszorg." "Om vooral ook die stem te laten horen, durft de Kerk te rekenen op iedere christen." Dat doet zij met name in de Kerkbalansperiode van 14 t/m 28 januari a.s., maar natuurlijk ook daarna.

BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN (18-25 JANUARI)

In 1908 nam een Anglicaanse geestelijke, Paul J. Wattson, het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. Pius X keurde die actie direct goed (1909) en kort erna ging de pionier van die bidweek over naar de katholieke kerk. Misschien dat daarom de "Internationale Bidweek", zoals hij aanvankelijk heette, onder katholieken grote weerklank vond.

Wereldraad van Kerken

Wattson koos deze week uit, omdat op 18 januari het feest van Sint Petrus' Stoel te Rome werd gevierd en op 25 januari dat van de bekering van Sint Paulus. Inmiddels heeft de Romeinse liturgiehervorming (1970) het feest van Sint Petrus' Stoel te Rome samengetrokken met het feest van Sint Petrus' Stoel te Antiochië en viert de katholieke liturgie op 22 februari het feest van Sint Petrus' Stoel.

Voortgang van de oecumene

Inmiddels ontving de oecumene in de 20ste eeuw vrij langzaam aandacht. In 1948 werd in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. De houding van de katholieken daarbij

was zoiets als "Ik stond erbij en ik keek ernaar." Dat gold niet voor mensen als de latere kardinaal Jo Willebrands en de Utrechtse studentkapelaan Frans Thijssen. Die zochten voorzichtig naar oecumenische toenadering tussen de christenen, maar pas het Tweede Vaticaans Concilie zou hun streven overnemen.

Oecumenische lentewind

Er woei toen een oecumenische lentewind, maar later stagneerden veel oecumenische plannen. Dat heeft verschillende oorzaken zoals: de kerken hebben moeite om hun eigen gelovigen te behouden, de Russisch Orthodoxe kerk wantrouwt Rome, de Anglicaanse kerk wijdt vrouwen tot priester en onlangs (6-9-2000) verscheen de Vaticaanse Instructie "Dominus Jesus", welke sommige kerken niet bevalt omdat zij daarin -naar zij menen- niet als volwaardige kerken worden erkend.

Maar de bidweek is volgens één van zijn promotors, de Franse Abbé Couturier, om te bidden voor de eenheid "zoals Christus die wil," en dat moet toch iedere christen aanspreken.

GEDOOPT

- 18-11-00: Veerle Dielissen, Overhoven 20
19-11-00: Lynn Schrooten, Hondsbroek 25a, Born
26-11-00: Neal Geilen, Nieuwstadterweg 8

OVERLEDEN

- 03-11-00: Jan Jessen, Kapellerweg 42, 74 jaar
22-11-00: Ruud Lemmens, Finlandstraat 26, 39 jaar

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Kath. Basisschool OVERHOVEN
Geldersestraat 28, 6136 AT Sittard
tel. 046-4512370, fax 046-4512370

In verband met de planning voor het komende schooljaar is het belangrijk om nu reeds te weten hoeveel nieuwe leerlingen er naar onze school komen.

De kinderen geboren in de periode van 1 juli 1997 t/m 1 oktober 1998 dienen op school aangemeld te worden op:

Donderdag	11 januari	8.45-12.00 uur
Maandag	15 januari	8.45-11.00 uur
Woensdag	24 januari	8.45-12.30 uur
Vrijdag	26 januari	13.30-15.00 uur
Maandag	5 februari	8.45-12.00 uur

We realiseren ons dat het heel vroeg is om kinderen (van 2 en 3 jaar) nu reeds aan te melden, maar i.v.m. plaatsing en planning voor het komend schooljaar, is het dringend gewenst, om de kinderen op een van deze dagen aan te melden.

Bent U op een van deze dagen verhinderd of heeft U nog vragen bel dan voor een afspraak.

**HET TEAM VAN DE BASISCHOOL
OVERHOVEN WENST IEDEREEN
EEN ZALIG KERSTFEEST
EN EEN HEEL GELUKKIG
EN GEZOND NIEUWJAAR**



EVEN TERLOOPS...

Vorige week zijn wij met het bestuur van het straatcomité lekker uit gaan eten. Ik had tegen mijn echtgenoot gezegd, dat hij het grijze hemd niet meer mocht dragen, want hij zou het sjieke drie deug grijs kostuum dragen.

Twee uur voor het vertrek zie ik mijn man in de tuin werken in zijn - ja zeker - grijs hemd. Vlug in de wasmachine, vlug in de droger en omdat wij in tijdnood zijn, strijk ik het hemd alleen aan de borstzijde. Onder de jas en gilet zie je immers toch niet veel van zijn hemd. Afijn, om 18.30 uur begeven zich vier koppels, voorzitter, secretaris, penningmeester en het reservebestuurslid zich naar een deftige eetgelegenheid.

Aangezien mijn echtgenoot alles geregeld heeft, treedt hij als gastheer op. Eerst natuurlijk een aperitiefje. Nadat iedereen voorzien is van sherry, witte wijn, champagne en bier (voor mijn man) wordt er een toast op hem uitgebracht! Op mijn vraag waarom er op hem getoast wordt, wordt mij kort en bondig uitgelegd dat hij zijn collega-bestuursleden telefonisch heeft uitgenodigd en zij dus in de veronderstelling zijn dat er die avond gratis en voor noppes te eten en te drinken is. Aangezien wij ons in een peperduur restaurant bevinden, moet ik dit misverstand direct rechtzetten.

Afin, we kunnen plaats nemen en omdat er flink gestookt is, trekken drie heren direct het colbert uit. Tijdens de soep zie ik mijn waarde met een schone zakdoek zijn hele hoofd deppen; dit kan gemakkelijk want hij heeft nog maar een paar haren, die hij van links naar rechts over zijn kale kop geplakt heeft. Hij zal toch niet zijn jas gaan uittrekken; nee dat doet hij niet! Aan tafel worden vervolgens wat hete moppen verteld en van het lachen krijgt die vent van mij het nog heter. Hij staat op, trekt zijn jas uit en begint het giletje los te knopen. Ondanks mijn protesten hangt hij het vest ook over de stoel. De gezichten van de collega bestuursleden spreken boekdelen. De mouwen en rugzijden van het hemd zijn één kreukel. Tijdens het hoofdgerecht komt hij - ja hij weer - tot de ontdekking dat hij wel een lepel heeft maar geen vork. Jonge, jonge; hij heeft natuurlijk een voorgerecht "uitgelepel" met zijn vork. Met de minuut word ik nerveuzer van die man van mij; welke verrassingen staan mij nog verder te wachten, maar gelukkig, het diner wordt zonder verdere problemen met tia maria's en cognacjes afgesloten.

Einde van het verhaal: Ware het niet dat mijn schatdebout zijn portemonnaie vergeten heeft en mijn tafelheer gelukkig in de gezegende omstandigheden verkeert dat hij een dikke beurs heeft.

w.g. Hennie

Stichting Wijkblad

- L. Verheye, Geldersestraat 8, tel. 451 80 44
T. Maessen, Rijksweg Noord 195, tel. 452 55 58
J. van Eijk, Walborgstraat 3, tel. 452 23 17
G. Voet, Rolandsweg 2, tel. 451 88 89
H. de Man, Rijksweg Noord 193, tel. 451 59 88
T. Slangen, Rosmolenstraat 42¹, tel. 451 72 15

OP STAP MET IVN SITTARD

**IVN-AFDELING SITTARD
ORGANISEERT OP 2E KERSTDAG,
26 DECEMBER EEN RECREATIEVE
STADSWANDELING DOOR SITTARD**



Datum: dinsdag 26 december 2000.
10.00 uur: vertrek wandeling vanaf de parkeerplaats
Paardestraat Sittard.
Begeleiding: de heer Gerard van Heeswijk.

Voor de een is in Sittard nog een heleboel te ontdekken, voor de ander is het een herkenning of herinnering, maar heeft voor iedereen iets bijzonders te bieden. Sittard heeft een natuur-historisch hart met historische gebouwen en kerken, een mooi park en de Jardin d'Isabelle, twee watermolens, monumenten en vestingwerken.

Tenslotte: het is op het einde van deze fijne wandeling goed toeven in de gezellige sfeervolle horeca-bedrijven die deze stad rijk is.

Ook niet-IVN-leden kunnen gratis aan deze wandeling deelnemen. Iedereen is welkom.

Duur van de wandeling: ongeveer 2 uur.

OVERWINTEREN IN DE SNEEUW

Ondanks dat vogels en zoogdieren 's winters in onze natuur niet echt koud hebben, is hun gedrag in die periode toch anders. Ze hebben honger, het voedsel is schaars en de dagen zijn kort, dus ze moeten in minder tijd het schaarse voedsel bij elkaar scharrelen. Daarom houden verschillende dieren in het koude winterseizoen een "winterslaap". Hun lichaamstemperatuur gaat omlaag (soms tot 5° C) en ze leven op de vetreserves die ze in hun lichaam hebben opgebouwd. Er zijn ook dieren die in de herfst een voedselvoorraad aanleggen, die ze op een geheime plek verbergen. Voor de vogels zorgen de mensen die voor vetbolletjes, pindasnoeren, korstjes, etc.

'n zo gunstig mogelijk plekje zoeken in de tuin of aan het raam. Er zijn ook veel insecten die in allerlei stadia van hun ontwikkeling de winter op een of andere wijze overleven. Denken we aan de citroenvlinders die zo teer lijken, maar de kou in verstarde toestand goed overleven, o.a. tussen de blaadjes van de klimop. Eekhoorns houden geen winterslaap, maar brengen de meeste tijd in hun hol door.

Daarentegen liggen egels 5 tot 6 maanden opgerold in hun nest. Als het niet vriest worden zij wakker en gaan dan vlug wat voedsel zoeken.



KRUIDEN

Denkt u over een kruidentuintje, dan moet u dat vóór de winter doen. Vaste planten die nu geplant kunnen worden zijn bijvoorbeeld: lavendel, citroenmelisse en wijnruit voor de haagjes; thym, lieve vrouw bedstro, bieslook e.d. voor de lagere randjes en een hoge venkelpant als blikvanger er tussen in. In het voorjaar hoeft u dan alleen de éénjarigen te zaaien als kervel, peterselie, dille, basielkruid en wat u nog meer graag proeft! Heeft u geen tuin, maar wel een balkon dan hoeft u niet te wanhopen. In een teil, bak, grote bloempotten of kratjes kunt u ook goed kruiden kweken als: maggiplant, bieslook, basilicum en peterselie.

ZWARTE BESSEN

Ze zijn bijna nergens te koop; hebt u nog struiken, houdt ze dan in ere. Weet u wel dat de zwarte bes bovenaan de lijst staat van vruchten met vitamine C? Na de oogst moeten de leeggeplukte takken teruggesnoeid worden tot op de nieuwe jonge scheuten. Neem meteen enkele oude knoestige takken weg. Doe wat (kunst)mest rondom de struik in de grond en u hebt er tot de volgende zomer geen omkijken meer naar.

VERSLAG EN MENING VAN EEN 72-JARIGE OVER "DE KERK EN HET GELOOF"

Is er wel echt zo'n grote teruggang in het geloven in God en is er wel zo'n grote afname van het kerkbezoek? Ja, als men alleen af zou gaan in het bezoeken van de eigen parochiekerken, dan komt men inderdaad tot deze conclusie. Maar als men eens meer om zich heen gaat kijken en het oor eens goed te luisteren legt, moet men wel vaststellen, dat zelfs de kleinste bedevaartplaatsen en soms zelf onbekende heel erg in trek zijn en daar vinden steeds meer mensen hun houvast. Dat soms in de zomer 's morgens om 8 uur de mensen buiten via de luidsprekers de H. Mis bijwonen, want in de kerk is alles reeds bezet. Dat deze plaatsen overdag druk bezocht worden voor een stil gebed, een lof of gezinnen er naar toe gaan voor de kinderzegen. Zoekt de mens dan toch iets anders dan alleen de sleur van het iedere zondag naar de eigen parochiekerk gaan? Er zijn te weinig priesters, parochies moeten worden samengevoegd. Waarom trekken sommige kloosterorden zoveel jongeren? Denk maar eens aan de Norbertijnen, Benedictijnen en Trappisten. En als men een week of een paar dagen van bezinning wil meemaken in deze huizen, moet men een jaar wachten, want de soms tientallen kamers zijn besproken. Er zijn dus wel nog mensen, oud en jong, die deze rust en bezinning zoeken. En er zijn dus nog priesters die wel iets voor de mensen kunnen betekenen. Zeker, heel veel mensen zijn teleurgesteld in het instituut kerk en soms heel erg in de mensen die in dit instituut werken. Maar de mensen zoeken verder en velen blijven zoeken, soms zelfs in een andere godsdienst, in een andere omgeving, maar velen blijven zoeken en dat bewijst dat het geloof niet weg is en ook nooit weg zal gaan. Misschien wordt de groep kleiner, wel intensiever en anders en hoe anders zal de toekomst ons brengen. Picken en dalen zoals het altijd al was, maar nooit helemaal weg. Ik heb daar groot vertrouwen in. Ik heb zelf de woelige zestiger jaren meegemaakt. Eerst ook met de nodige kritiek en weestand, later alles toch anders gaan zien. Er zijn vele veranderingen doorgevoerd, van sommige jammer dat het weg is, maar er zijn vele mooie nieuwe dingen voor in de plaats gekomen. De mensen zijn meer betrokken bij het hele kerkgebeuren. Denk b.v. aan de Eucharistieviering. Als een priester in een parochie die mensen mee laat denken en ook werken, leeft deze parochie en is er een bloeiende eenheid. En hier staan de mensen open voor elkaar. Is dit niet wat Christus vooral gewild heeft? Werd niet van de eerste Christenen gezegd "Ziet hoe zij elkander liefhebben". Zij waren een in liefde en gebed. Waar dit te vinden is gaan de mensen naar toe. Hopelijk worden deze plekken steeds talrijker en vinden steeds meer mensen hier rust en geborgenheid. Ik heb ook mogen ervaren dat ze er zijn en wil er nog vele malen heen gaan, samen met al die anderen om er ook samen gelukkig te zijn.

L.G.

- Fitness
- Cardio-fitness
- Fit-condition
- Bedrijfsfitness
- MBVO-fitness (55+)
- Aerobics



- Meten en testen
- Sportmassage
- High/Low impact
- Steps
- Bodywork's
- Power Barbell Training



Rijksweg Noord 38
6131 CL Sittard
Tel.: 046-4584517

DE STADBROEKERMOLEN

Vlak bij deze wijk staat een industrieel monument, dat mijns inziens best wat meer aandacht zou mogen krijgen van de Sittardenaren. Als je ziet hoe een bouwval binnen enkele jaren is gerestaureerd tot een prachtige turbinemolen en een educatief doel, dan rest alleen nog maar bewondering. Eerder is al het nodige vermeld over de werking van dit staaltje vernuft uit de negentiende en twintigste eeuw. Maar veel interessanter is het om de molen zelf eens te bezoeken. De molenaar Guus Roebroek weet niet alleen alles van malen, maar ook van de oude graansoorten, het proces van graan tot brood, de historie van de molen en de Swienswei, de waterlopen en noem maar op. Een rondleiding in de molen is meer dan de moeite waard. Door het enthousiasme van de gids kan u echter makkelijk de tijd vergeten. Er is zelfs mogelijkheid voor groepen en verenigingen om in de ruimten vergaderingen te houden of andere activiteiten te ontplooiën. Een bezoek aan de molen is prima te combineren met een wandeling door de Swienswei. Momenteel wordt er hard gewerkt om dit gebied weer zo veel mogelijk in zijn oude glorie te herstellen. Een deel krijgt een meer recreatieve functie en een ander deel meer de functie van stiltegebied, zodat flora en fauna zich kunnen ontwikkelen. Wanneer de weinige natuurgebieden, die we rijk zijn, die aandacht krijgen, die ze verdienen, dan mag de stad zich met trots: Groenste stad van Nederland noemen.

Gerard van Heeswijk

VERWONJERE - VEURJAOR

*Gries en duuster vilt de raegge
Vilt de raegge oet de löch,
Door de kaanjel löp 't waater
Jao d'n haof krig noe genög.*

*Langzaam wuive dao de blaar
Op en neier door de wëndj,
Sjtijl is 't in alle sjtraote
Nirges heur ich nog e këndj.*

*Kump 't naojaor aangekraope
Kleurt de blaedjes broen en rood,
Oos natuur geit weier sjlaope
Sjlaope zag ich, nae, niet dood!*

*Röstig waere al die krachte
In de buim en in de gröndj,
Röste oet en blieve wachte
Hauwte effe hunne möndj.*

*Sjtrak dan is 't weier veurjaor
Sjprink dat alle oeterein
Zeen ich knupkes, sjeutjes, laeve,
Ein gebaorte, dao biejein.*

*Is weier alles wie 't zeen mòt
Jeder jaor weier zoo opnuu,
Laot veer òs mer gerös verwönjere
't is e wönjer, éch, leif luu!*

Phil Schaeken
(Sittards)



*De redactie van het
wijkblad wenst u
prettige kerstdagen
en een voorspoedig
en gezond 2001*

SAMEN AFSLANKEN

Wij weten allemaal dat er een verband bestaat tussen voeding en gezondheid. Goede voeding houdt ons gezond en fit. Slechte voeding daarentegen kan veel problemen veroorzaken. Een van deze problemen is overgewicht. Het is niet eenvoudig om een teveel aan kilo's kwijt te raken. Voor een blijvend resultaat zult u uw eetgewoonten moeten veranderen. Thuiszorg Westelijke Mijnstreek organiseert afslankcursussen voor mensen die willen leren om op een verantwoorde manier af te vallen. De cursussen bestaan uit 10 lessen, elk van 1½ uur. Voedings- en bewegingslessen duren 2 uur. Er wordt aandacht besteed aan hoeveel, hoe, waarom en wat we eten; het verbeteren van de eetgewoonten, de relatie afvallen en bewegen en het bereiden van gezonde, verantwoorde maaltijden.

In 2001 starten weer cursussen en wel de volgende:

In Born op maandagavond 8 januari t/m 19 maart van 19.30 - 21.00 uur.

In Geleen op dinsdagavond 23 januari t/m 27 maart van 19.30 - 21.00 uur

In Sittard op donderdagavond 18 januari t/m 22 maart van 19.30 - 21.00 uur

De kosten voor de gehele cursus bedraagt f 75,-.

Indien u graag meer informatie wilt kunt u via onderstaand telefoonnummer een folder aanvragen. Tevens kunt u zich ook op dit nummer aanmelden. telefoon 0900 - 8806.

GOJO
Partyverhuur

G. Fijen
Vouerweg 39
6136 AK Sittard
Tel. 046-4512651
06-51505171

Biertaps • glazen
• sta-tafels • feestverlichting
• partytenten • enz.
Desgewenst verzorgen wij ook uw drank!



Taxi Centrale Sittard
046 - 451 25 25

TCS
KOERIERS

Int. Airport service - Business Cars - Koeriersdienst - Groepsvervoer

Nieuwstadterweg 8 - 6136 KN - The Netherlands - fax. 0031 - (0)46 - 452 66 14
INDUSTRIE PARK NOORD SITTARD

APOTHEEK LIMBRICHTERVELD

DEMPSEYSTRAAT 34-36 TEL. 046 - 4528099

OPENINGSTIJDEN:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur

zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur

SLAGERIJ R. SWIATALSKI



*ook warme en
koude buffetten*

Heistraat 32
OVERHOVEN
tel. 046-4529952

ROUSSEAU

Een begrip in KERSENBONBONS
met steel
PINDAROTSJES met echte chocolade
PRALINÉ TRUFFELS

Chocoladeverwerkende industrie
ROUSSEAU
Langs de Hey 11
Industrieterrein Noord-Sittard

Auto- en vrachtautorijschool

Norbert Ubachs

Tel. 046-4512514 / 06-53800970

Auto Volvo 460 met stuurbeheersing

Theorieboek

Theoriecursus CD-i systeem

Theorie-examen

10 rijlessen van 60 minuten

Voor: **f 550,00** Vervolglessen: **f 50,00**

- Tussentijdse toets bij CBR mogelijk
- Snelcursus mogelijk
- Vaste instructeur

Vrachtauto Mercedes

Theorieboek

Theoriecursus 6 avonden

Theorie-examen

10 rijlessen van 60 minuten

Voor f 1.095,00

Rijbewijs CE verzorgen wij met trekker-oplegger
Zelfde schakelsysteem als in vrachtauto
Prijswijzigingen voorbehouden

THUISHULP

DE BRUG

...voor wie een extra helpende hand kan gebruiken.

STICHTING THUISHULPCENTRALE - DE BRUG ...

...stelt zich ten doel te bemiddelen tussen hulpvrager en vrijwilliger. Zij is werkzaam in de gehele Westelijke Mijnstreek.

De 5 jarige Paul is autistisch en woont met zijn zusje en ouders in Sittard. Paul's ouders zoeken een begripvolle en gemotiveerde oppas, zodat ze zelf eens naar een verjaardag kunnen...

Hulpvragers kunnen zowel thuiswonende volwassenen als kinderen zijn, die door omstandigheden gedwongen, afhankelijk zijn van de hulp van een ander. Denk daarbij aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, met een chronische ziekte of ouderen lijdend aan dementie. Ook mensen die in hun laatste levensfase zijn aanbeland, behoren tot de hulpvragers. Zij kunnen een beroep doen op de thuishulpcentrale, maar ook hun mantelzorgers - familie of vrienden voor wie de taak soms wat te zwaar wordt.

Mw. Hoogstraten zorgt al jaren voor haar dementerende echtgenoot. Aan boodschappen doen komt ze nauwelijks meer toe. Wie kan eens een praatje maken met de heer Hoogstraten, zodat mevrouw wat tijd voor zichzelf heeft?

Mw. Kams wil graag in haar eigen omgeving sterven. Haar familie en wijkverpleging helpen haar, maar dat is onvoldoende. De familie heeft behoefte aan wat steun in deze moeilijke tijd ...

De hulp die van de vrijwilliger wordt gevraagd, is zeer divers. Eigenlijk bestaat die uit allerlei activiteiten, met uitzondering van medische verzorging en huishoudelijk werk. De thuishulpcentrale wil ervoor zorgen dat zowel de hulpvrager als eventuele mantelzorgers ook toekomen aan de meer "recreatieve" zijden van het leven. Juist een gehandicapte of zieke heeft behoefte aan bijvoorbeeld een wandeling, een middagje de stad in, een uitstapje of gewoon aan iemand om tegen aan te kletsen. En wat dacht u van het familielid of de vriend(in) die voor hem of haar altijd klaarstaat?

Voor al deze mensen zijn wij op zoek naar personen die op vrijwillige basis met deze of gene dienst behulpzaam willen zijn. De tijd is aan de vrijwilliger: één of twee uren per week, per twee weken ... elke helpende hand is meer dan welkom!

De vrijwilliger is via de thuishulpcentrale W.A.-verzekerd en kan aanspraak maken op een km-vergoeding. Twee zaken zijn vereist: een minimum leeftijd van 18 jaar en het hebben van het hart op de juiste plaats om er gewoonweg te zijn voor een ander!

Uw interesse is gewekt, maar u heeft nog vragen?

Hier is ons adres:

Stichting Thuishulpcentrale - De Brug
Odasingel 90, 6130 AW SITTARD

Telefonisch bereikbaar (elke werkdag van 9 tot 14 u.):

(046) 458 10 66

(046) 458 49 97

Fax: (046) 458 00 70 E-mail: thcdebrug@zonnet.nl



Naam:

Judith van Bommel

In welke groep zit je:

6a

Hoe oud ben je:

9 jaar.

Wie is je beste vriend of vriendin en waarom?

Merel, ik ken haar al vanaf de geboorte.

Wat vind je leuk in Overhoven?

D.V.O.

Als je een toverstokje had, wat zou je dan willen veranderen?

Dat er een weiland in de achtertuin was met paarden.

Van welke clubjes ben je lid?

Blokfluit en jazzballet.

Heb je nog andere hobby's?

Paardrijden.

Waar ga je graag op vakantie?

Zeeland.

Heb je nog een broertje of zusje?

Ja, een broertje van 6 jaar en hij heet Stef.



Kopij voor het volgende wijkblad kunt u tot uiterlijk 2 januari 2001 inleveren bij de heer H. de Man, Rijksweg Noord 193; advertenties bij de heer G. Voet Rolandsweg 2 te Sittard. Het volgende wijkblad verschijnt op 19 januari 2001



- **FITNESS:**
voor verbetering van de spierkwaliteit en conditie
- **CARDIO-FITNESS:**
voor verbetering van de conditie en extra calorieënverbranding
- **BODY CONTROL:**
Sportief afslanken en figuurverbetering met blijvend resultaat.
- **VOEDINGSANALYSE:**
Voedingsadvies voor sporters en niet-sporters.
- **PEDICURE:**
Voetverzorging op afspraak.

FITNESSCENTRUM OLYMPUS

Steenweg 66A Sittard
Tel. 4582380 / 4518321

Hy

Henk Vorstermans
meubelstoffering - woondecoraties

*Een nieuwe woonwinkel
vol exclusieve meubelen,
decoratie-, cadeau-artikelen*

*Uw vertrouwd adres
voor het betere stoffeerwerk
van klassiek tot modern*

Nusterweg 119 (Industriepark Noord) Sittard
Telefoon (046) 451 84 61 Fax (046) 458 11 74

Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur,
donderdag koopavond, za. 10.00 - 17.00 uur

goudsmid

tom smeets



sieraden

- repareren
- graveren
- veranderen
- ontwerpen

walborgstraat 1 - (overhoven) sittard
tel. 4520212



mart geers groep

- * grondwerken
- * kabelwerken
- * industrieel reinigingswerk
- * industriële hogedrukreiniging
- * specialistisch hijswerk

Overhoven 68, 6136 EG Sittard
Tel. 046-4519331, fax 046-4528877



*Guis
Timmermans*

herenmode

Paardestraat 17
6131 HA Sittard
Tel.: 046-526973